

juli/augustus nr. 7/8 2023

STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE



Vrijzinnige zomerontmoetingen 2023



Zomercursus filosofie met Jannah Loontjens



Voor de tweede keer organiseert vrijzinnig Wassenaar in de zomer een filosofie cursus. Dit keer zal filosoof en auteur Jannah Loontjens met ons het begrip 'schuld' verkennen. Ze schreef hierover in 2020 het boek 'Schuldig, een verkenning van mijn geweten'. Jannah Loontjens (1974)

promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam als literatuurwetenschapper. Ze schreef diverse boeken, dichtbundels en essays.

De toegangsprijs is 10 euro per keer of 35 euro voor de hele serie.

Opgave vooraf is fijn. Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Datum en tijd: woensdag 5 juli, donderdag 6 juli, woensdag 19 juli en woensdag 26 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Locatie: Lange Kerkdam 45 Wassenaar

Opgave kan via aanmelden@vrijzinniginwassenaar.nl.

Informatie staat op de site:

<https://www.vrijzinniginwassenaar.nl/events/zomercursus-filosofie-met-jannah-loontjens?occurrence=2023-07-05>

Wat is de rol van religie voor onze toekomst ?



We leven in een overgangstijd en de klimaatcrisis is daar de belangrijkste manifestatie van.

Dit vraagt een bezinning op onze rol op deze planeet. Wat zou de rol van religie kunnen zijn die ons beter toerust op het creatief en hoopvol omgaan met alle veranderingen en een best mogelijke wereld te creëren voor alle levensvormen. Op het terrein van religie en

spiritualiteit komt er een stroom van informatie op gang van onder andere schrijvers, kwantum en neurowetenschappers, psychologen, filosofen en kunstenaars die de jongere generatie inspireert. Op basis van wetenschappelijke inzichten wordt het duidelijk dat we het materialistische wereldbeeld geleidelijk achter ons laten. Er bestaat een andere werkelijkheid achter de materiele wereld die deze beïnvloedt. Een visie die de religie al eeuwen verkondigt in haar eigen poëtische, symbolische en mythische taal. In deze sessie bespreken we deze nieuwe ontwikkelingen in religie en wetenschap en ik ga specifiek in op de visie van Jean Gebser en zijn boek *The ever present origin*. Gebser is een Duits -Zwitserse filosoof, taalkundige en poët, tijdgenoot van Jung, Picasso en Rilke, waarmee hij was bevriend. Gebser liet zich inspireren door onder andere Teilhard de Chardin, Hegel, Eckhart en Sri Aurobindo. Hij beschrijft de ontwikkeling van het bewustzijn van de mensheid die nog steeds evolueert. De bewustzijnsvormen die worden onderscheiden zijn archaïsch, magisch, mythisch en mentaal bewustzijn. Op dit moment bevinden we ons in de overgang naar een integraal bewustzijn. We laten ons licht schijnen op deze vormen bewustzijn en onderzoeken hoe het nieuwe bewustzijn concreet wordt in onze realiteit en in ons eigen leven.

Informatie en opgave: Anja Schaafsma schaafanja@gmail.com

Datum en tijd: dinsdag 11 juli 2023 14 -16

Locatie: Houtrustkerk / Beeklaan 535 Den Haag

Kennismaken met liturgisch bloemschikken



Donderdag 13 juli 2023 kunt u kennismaken met het fenomeen liturgisch bloemschikken. Bloemen en planten genoemd in de bijbel vormen de basis om gevoelens gestalte te geven passend bij de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar.

Graag zelf meenemen een snoeischaar, mesje of schaar.
Er zullen "vaasjes" aanwezig zijn, maar eigen inbreng zal zeker worden gewaardeerd.

Opgave deelneming graag VOOR dinsdag 11 juli via de mail of telefonisch.

N.versteeg52@kpnmail.nl 070 7803162

Denk erom: VOL is VOL

Datum en tijd: donderdag 13 juli 2023 10-12 uur

Locatie: Remonstrantse Kerk Laan van Meerdervoort 955. Den Haag

Geen kosten

Buitenviering



De Haagse Dominicus organiseert om 10.30 uur een buitenviering in de prachtige kloostertuin van het Stads klooster: Westeinde 101 Den Haag. Henk Baars en Janneke Hogendorf zijn de voorgangers.

Van harte welkom!

Bij minder goede weersomstandigheden is de viering binnen.

Datum en tijd: zondag 16 juli

Locatie: Westeinde 101 Den Haag

Des Knaben Wunderhorn



In de bijdrage van de Doopsgezinde Gemeente staat centraal 'Des Knaben Wunderhorn', een verzameling teksten van volksliedjes, bijeengebracht in het begin van de 19 de eeuw door Achim von Arnim en Clemens Brentano. Een kleine honderd jaar later zet Gustav Mahler er vijftien op muziek. En in onze tijd vervaardigt Jan Rot, die grandioze taalvirtuoos vertalingen in het Nederlands.

Bariton Paul van der Maesen en Roel van der Wal aan de piano brengen zes van deze liederen ten gehore. Nelleke Kan zal een toelichting over de culturele achtergrond ervan geven, voorzien van illustraties.

Na afloop praten we na bij een glaasje.

Datum en tijd: Dinsdag 25 juli 16.00 uur

Locatie Doopsgezinde Kerk Paleisstraat 8 Den Haag



klooster dag van Stadsklooster Delft



Thema : Ontluikend bewustzijn
We leven in een overgangstijd en de klimaatcrisis is daar de belangrijkste manifestatie van.

Wat zou de rol van religie kunnen zijn die ons beter toerust op het creatief en hoopvol omgaan met alle veranderingen en een best mogelijke wereld te creëren voor alle levensvormen. Op het

terrein van religie, spiritualiteit en bewustzijn komt een stroom van informatie op gang van schrijvers, kwantum en neurowetenschappers, psychologen, filosofen en kunstenaars die de jongere generatie inspireert. Op basis van wetenschappelijke inzichten wordt het duidelijk dat we het materialistische wereldbeeld geleidelijk achter ons laten. Er bestaat een andere werkelijkheid achter de materiele wereld die deze beïnvloedt. Een visie die de religie al eeuwen verkondigt in haar eigen poëtische, symbolische en mythische taal. Ook de evolutie van ons bewustzijn speelt een rol en bevinden we ons in een overgangsfase. Op de kloosterdag bespreken we deze nieuwe ontwikkelingen, laten we ons licht schijnen op vormen van bewustzijn en onderzoeken we hoe het nieuwe bewustzijn concreet wordt in de realiteit van ons eigen leven. Dit doen we via creatieve werkvormen, meditaties, het samen creëren en vormgeven van nieuwe mythen en het ervaren van een verdiepend bewustzijn.

Als u een mail stuurt naar onderstaand email- adres ontvangt u verderop in de zomer een concrete uitnodiging voor 18 augustus en kunt u zich definitief opgeven.

Datum en tijd : vrijdag 18 augustus 2023 10.00 tot maximaal 16.00

Locatie: Lutherse kerk, Noordeinde 4, Delft

Informatie en opgave: Anja Schaafsma schaafanja@gmail.com

I have a dream



Op 28 augustus 2023 zal het 60 jaar geleden zijn dat ds. Martin Luther King vanaf het Lincoln memorial zijn beroemdste en meest meeslepende redevoering "I have a dream" hield. Zijn woorden hebben nog altijd dezelfde kracht en zijn ook

nog steeds inspirerend als toen in 1963.

In 1994 publiceerde Nelson Mandela zijn boek "de lange weg naar de Vrijheid". Onvergetelijk is het beeld van Nelson, hand in hand met vrouw Winnie na zijn vrijlating op 11 februari 1990 vanuit Robbeneiland.

Om beide gebeurtenissen te gedenken lopen wij vanaf het Vredespaleis, langs het beeld van Mandela bij het Omniversum naar de Houtrustkerk. Onderweg zullen de gidsen Esther van Rijswijk en Robert van Venetië de vele wetenswaardigheden met u delen. In de Kerk aangekomen luisteren we naar de toespraken van King en Mandela. Daarna is er tijd voor napraten of een discussie onder het genot van koffie of thee. Aanmelden kan per email houtrustkerk@Gmail.com of telefonisch bij Robert van Venetië 06-18339373.

Datum en tijd: zaterdag 19 augustus om 13.00 uur

Locatie: Houtrustkerk Beeklaan 535Vredespaleis

Cultuurdag 26 augustus in Voorburg



De Hoeksteen organiseert in samenwerking met Julia Bronkhorst op **de Cultuurdag**, een openbare masterclass die gegeven wordt door de veelzijdige en boeiende Monique Krüs (zangeres en componist)
www.moniquekrus.nl

In de Hoeksteen is de masterclass toegankelijk voor iedereen en dient ook als een amuse voor die komende opera in november!

Deze openbare masterclass is in het kader van de vier voorstellingen rondom het Bronovo ziekenhuis, die op 2 en 3 november in de koepel van het Bronovo ziekenhuis zullen plaatsvinden.

Aanvang van de voorstellingen op beide dagen zijn : 16.00 en 19.00. De voorstelling duurt een uur!

Leerlingen van zangeres en zangdocent Julia Bronkhorst doen hieraan mee en laten alvast stukken horen uit de opera " Katharina de Bronovo " en de strijd tussen geld en idealen. De muziek van de opera is gecomponeerd door Paul Prenen. Olaf Mulder schreef het libretto!

Marijke Beversluis is de regisseur.

Solisten zijn: Myra Kroese ; Peter Schoenaker en Julia Bronkhorst.

Arjan Meijdam - pianist, Lotte Beukman – cello

Datum en tijd: zaterdag 26 augustus van 13.00 en 16.00 uur

Locatie: Vrijzinnig centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 Voorburg



Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

AGENDA

JULI/ AUGUSTUS

juli Zomerontmoetingen 2023
augustus
do 17 14.30 u **Theemiddag in de Hoeksteen**

Datum inleveren kopij

Wilt u de kopij voor het septembernummer a.u.b. uiterlijk 12 augustus insturen naar stemmen@kpnmail.nl of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

Colofon

Voorganger:
Ds. K. Bezemer,
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 532 04 38
kbezemer@iroka.nl

Voorzitter:
Mw. mr. drs. F.J.R. de Boer
Tel: 070 386 95 04
fjr.deboer@hetnet.nl

Secretariaat:
J.J. Jager
Tel.: 070 369 11 43
jagerjjan@gmail.com

Penningmeester
G. Vallenduuk-Visser
Tel: 0252 213 998
penningmeesterhoeksteen@gmail.com

Zaalverhuur
G. Vallenduuk-Visser
Tel: 0252 213 998
ivallenduuk@gmail.com

Vredes meditaties



Naast onze zondagse wijdingsbijeenkomsten lopen deze zomer ook de vredesmeditaties gewoon door die Marjolein Gardien organiseert.

Na een korte inleiding volgt een gezamenlijke vredes- meditatie van ca.30 minuten

Na aanmelding en tegen betaling van 4,5 euro kunnen om 18.00 uur max. 8 mensen deelnemen aan een eenvoudige vegetarische maaltijd.

Meld u snel aan want vol is vol.

aanmelden en informatie: doorzachtekracht@live.nl

Datum en tijd: elke 1^{ste} en 3^{de} woensdag van de maand 19 uur.

Inloop vanaf 18.45 uur

Locatie: Quakerhuis Stadhouderslaan 8, Den Haag