

VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

JAARPROGRAMMA

2021 - 2022



Afdeling van Vrijzinnigen Nederland
Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13
Website: www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl

INHOUDSOPGAVE

	pag.
Voorwoord	3
Achtergrond en informatie	4
Samenwerkingen	5
AGENDA	6/7/8
PROGRAMMA VOORBURG	9
Kerkdiensten	9
Hoeksteenlezingen	
Als metaforen werkelijkheid worden	9
De Bijbel cultureel	10
Een nieuwe kijk op het leven en werk van Erasmus	11
Voeding en Spiritualiteit	12
Is de evolutie doelgericht of is het allemaal toeval?	13
Robert en Clara Schumann	14
Concerten	
Julia and Friends	15
Orgelconcert door Warner Fokkens	16
Blazersensemble Voor de Wind	17
Lees- en gesprekskringen	
Inhaal-bijeenkomst leeskring STOA en Christendom	18
Leeskring: Religieuze ervaringen in de Bijbel	18
Leeskring: Filosoferen over de liefde	19
Gesprekskring: Het verborgen leven van bomen	19
Leeskringen: Grieks en Latijn	20
En verder...	
Adventbijeenkomst	21
Nieuwjaarsbijeenkomst met optreden van Yu-Ichi Sakai en Shintaro Kawahara	21
Filmmiddag: Let it be your last battlefield	21
Lunch en excursie naar Museum Voorlinden	22
Theemiddag	22
De contactgroep	22
Het Hoeksteenkoor	23
PROGRAMMA IN SASSENHEIM	
Oecumenische Parkdienst in Park Rusthoff, Sassenheim	23
Poëziemiddag in De Bernardus	23
Colofon	24

VOORWOORD

Met genoegen bieden wij u hierbij het **jaarprogramma 2021-2022** van **Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen** aan.

Naast de **kerkdiensten** zijn er in ons gebouw in Voorburg zes **Hoeksteenlezingen**, aanvang 10.30 uur. De onderwerpen van deze lezingen zijn heel divers en liggen op religieus terrein of op het raakvlak van religie en cultuur. Ook zijn er enkele **concerten** op zondag gepland.

Er is steeds gelegenheid om bij een kopje koffie of thee met elkaar van gedachten te wisselen.

Door de week worden er verscheidene **bijeenkomsten en kringen** gehouden o.l.v. ds. Bezemer; ook worden de **Griekse en Latijnse leeskringen** voortgezet.

Het vorige jaarprogramma moest door de coronaperikelen helaas een aantal keren gewijzigd worden. Wij hopen dat dit het komende jaar u en ons bespaard zal blijven.

Actuele informatie over de activiteiten van het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen vindt u in ons maandblad *Stemmen* of op onze website www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl en voor wat de Hoeksteenlezingen betreft ook op de website www.cultuurpuntleidschendam-voorburg.nl.

Verder verwijzen we u naar publicaties in de plaatselijke pers.

Wij zien weer uit naar een inspirerend seizoen.

Met vriendelijke groet,

het bestuur en de leden van de programmacommissie: Katrijne Bezemer, Gerty Hornman, Marijke van Proosdij en Wim Toes; eindredactie Ton Spruijt.

Afbeelding voorplaat: tuin aan de Reeuwijkse plassen

ACHTERGROND EN INFORMATIE

Geschiedenis

De Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen te Voorburg (VVG), in de wandeling Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen genoemd, is opgericht in 1906 en kwam voort uit de wens om op meer vrijzinnige wijze om te gaan met geloofsvraagstukken en religie dan in de kerken toentertijd gebruikelijk was. In 1944 heeft deze zich als ‘afdeling Voorburg’ aangesloten bij de vrijzinnige Nederlandse Protestantenvbond, nu Vrijzinnigen Nederland genaamd. Dit is een landelijke overkoepelende vereniging bestaande uit merendeels kleine zelfstandige afdelingen die in verenigingsvorm georganiseerd zijn; info over Vrijzinnigen Nederland: www.vrijzinnigen.nl.

Het werkgebied van de in 1920 opgerichte afdeling Sassenheim/Lisse e.o. van Vrijzinnigen Nederland is organisatorisch onder De Hoeksteen komen te vallen, waarmee deze een regionale functie heeft.

Open en ondogmatisch

In de loop der jaren hebben mensen van verschillende religieuze achtergrond de weg naar De Hoeksteen gevonden. Ook is de laatste jaren de belangstelling van mensen zonder kerkelijke achtergrond toegenomen.

Het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen wil op een open wijze omgaan met religie en levensvragen. Het vindt de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid ook op religieus gebied voor een ieder van grote betekenis. Het wil aan iedereen ruimte bieden om tot een eigen levensvisie/Godsbeeld te komen en kent dan ook geen geloofsbelijdenis.

Vrijzinnig Christendom en meer

Tijdens de zondagse kerkdiensten wordt veel aandacht gegeven aan het christendom – het Vrijzinnig Centrum stamt uit een vrijzinnig-christelijke traditie – en aan het leven en de leer van Jezus van Nazareth. Maar er is tevens ruimte voor het religieus-humanisme en andere denkwijzen.

Veel leden vinden hun inspiratie ook in de natuur en/of kunst- en cultuuruitingen zoals poëzie, schilderkunst en muziek.

In gesprek

Het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen wil een plaats bieden waar gemeenschappelijk tijd en aandacht aan het Hogere, God of de Bron van ons bestaan wordt gegeven. Tevens is het een plaats waar mensen op respectvolle wijze met elkaar omgaan en met elkaar zowel vreugdevolle als droevige tijden kunnen delen.

Daarnaast kunnen mensen met elkaar in gesprek komen over levensvragen en religie, opdat een ieder zijn mening kan vormen en deze, als men dat wil, kan delen met anderen. Daarbij hoort ook het kennis nemen van andere visies dan de eigen.

Naast kerkdiensten, lezingen, concerten op zondag en kringen, waar iedereen welkom is, biedt het Vrijzinnig Centrum:

- pastorale zorg en aandacht aan zijn leden via de voorganger en de contactgroep
- begeleiding van rouw-, trouw- en doopdiensten.

Lidmaatschap

Om van het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen lid of vriend te worden, kunt u zich wenden tot de secretaris, de heer W.H. Kraan, secretariswhkraan@gmail.com.

Leden en vrienden ontvangen het maandblad *Stemmen* en hebben korting bij deelname aan leeskringen en lezingen. De leden kunnen ook deelnemen en meespreken op de ledenvergaderingen.

Het is mogelijk uw jaarlijkse bijdrage geheel fiscaal aftrekbaar te maken door deze vast te leggen voor een periode van minimaal vijf jaar. Onze penningmeester kan u het benodigde formulier hiervoor verstrekken: mw. G. Vallenduuk-Visser, penningmeesterhoeksteen@gmail.com.

De minimale bijdrage per jaar is: lid € 115,00; leden-echtpaar € 170,00 en vriend/belangstellende € 85,00. Naast deze bijdragen zijn donaties en legaten zeer welkom voor de instandhouding van onze vereniging. Verdere informatie kunt u vinden op de website www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl of bij onze secretaris, tel. 070 386 95 41.

Als u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten kunt u zich ook opgeven bij de secretaris en evenzo voor een abonnement op ons blad *Stemmen* op papier (kosten € 20,00 per jaar), of voor gratis digitale informatie.

Verhuur kerkgebouw

Het is mogelijk het kerkgebouw of delen daarvan per dagdeel te huren voor activiteiten passend bij onze doelstellingen.

Voor informatie verwijzen we u naar mw. G. Vallenduuk-Visser, penningmeesterhoeksteen@gmail.com, tel. 0252 213 998.

SAMENWERKINGEN

Remonstranten Den Haag

Met de plaatselijke Wijkcommissie van de Remonstranten Den Haag plannen we elk jaar een gezamenlijke adventbijeenkomst.

Ook organiseren ds. Antje van der Hoek en ds. Reinhold Philipp een aantal bijeenkomsten in de Hoeksteen, waarvoor ook onze leden en vrienden uitgenodigd worden. De data worden steeds gepubliceerd in *Stemmen*.

Vrijzinnige kerken

Het **Vrijzinnig Beraad** bestaat uit o.a. afgevaardigden van VVP Den Haag, Doopsgezinden Den Haag, Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Remonstranten Den Haag, Remonstranten Delft, NPB Wassenaar, het Apostolisch Genootschap Den Haag, Haagse Dominicus, Quakers, Stadsklooster Delft en Ecclesia Den Haag.

Het Beraad komt bijeen voor overleg over gemeenschappelijke activiteiten.

In de zomermaanden worden verscheidene **vrijzinnige zomerontmoetingen** georganiseerd door de vrijzinnige kerken in de regio Den Haag.

De data en het programma worden aangekondigd in *Stemmen* en via onze website.

Bibliotheek aan de Vliet

Het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen werkt samen met de **Bibliotheek aan de Vliet**, met de locaties Leidschendam, Rijswijk, Stompwijk en Voorburg. Deze samenwerking houdt in dat over en weer aandacht wordt geschonken aan elkaars activiteiten op het gebied van cultuur, religie en muziek.

Ook dit jaar organiseren wij een lezing samen met de Bibliotheek aan de Vliet.

Regio Rijnmond

De Hoeksteen is onderdeel van de **Regio Rijnmond** van Vrijzinnigen Nederland, bestaande uit de afdelingen Brielle, Hardinxveld/Giessendam, Oud-Beijerland, Rotterdam/Schiedam, Woubrugge, Tholen, Voorburg/Sassenheim en Wassenaar.

Vocale en instrumentale muziek

Op het muzikale vlak geniet De Hoeksteen bij de organisatie van concerten ondersteuning van de muziekcommissie, bestaande uit Julia Bronkhorst, Frits Muusse, Simon van Proosdij, Ton Spruijt en Wim Toes.

septE N D A

Alle activiteiten vinden plaats in ons gebouw, Rozenboomlaan 119 te Voorburg, tenzij anders vermeld. Mochten geplande bijeenkomsten onverhoopt niet kunnen doorgaan dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld middels een email of een brief.

De bijeenkomsten en lezingen zijn toegankelijk voor iedereen. Voor de lezingen en concerten wordt entree geheven zoals in de toelichtingen vermeld. Deze vindt u na de agenda.

Voor andere bijeenkomsten wordt aan deelnemers die geen lid of vriend/belangstellende van het Vrijzinnig Centrum zijn een bijdrage gevraagd.

SEPTEMBER

Zo 5	10.30 u	Kerkdienst, ds. K. Bezemer, opening van het nieuwe kerkelijke seizoen
Do 16	20.00 u	Inhaal-bijeenkomst leeskring Stoa en christendom, o.l.v. Katrijne Bezemer
Zo 19	10.00 u	Oecumenische Parkdienst in Park Rusthoff, Sassenheim
Zo 26	10.30 u	Kerkdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse, aansluitend lunch
Do 30	20.00 u	Inhaal-bijeenkomst leeskring Stoa en christendom, o.l.v. Katrijne Bezemer

OKTOBER

Zo 3	10.30 u	Hoeksteenlezing Als metaforen werkelijkheid worden, spreker H.J. Houthoff
Do 7	20.00 u	Leeskring Religieuze ervaringen in de Bijbel, o.l.v. drs. Katrijne Bezemer
Zo 17	12.00 u	Concert: Muziek uit alle tijden en windstreken, Julia and Friends
Zo 24	10.30 u	Kerkdienst, ds. Menno Hofman, m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
Do 28	20.00 u	Leeskring Religieuze ervaringen in de Bijbel, o.l.v. drs. Katrijne Bezemer

NOVEMBER

Zo 7	10.30 u	Hoeksteenlezing De Bijbel cultureel, spreker Marcel Barnard
Di 9	19.30 u	Najaars-ledenvergadering
Do 18	20.00 u	Leeskring Religieuze ervaringen in de Bijbel, o.l.v. drs. Katrijne Bezemer
Zo 21	10.30 u	Kerkdienst, ds. K. Bezemer, herdenking van de overledenen, m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Muusse

DECEMBER

Zo 5	10.30 u	Geen lezing i.v.m. Sint Nicolaas
Do 9	20.00 u	Leeskring Religieuze ervaringen in de Bijbel, o.l.v. ds. Katrijne Bezemer
Zo 12	14.30 u	Gezamenlijke adventviering
Za 25	10.30 u	Kerstviering, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

JANUARI 2022

Zo 2	10.30 u	Nieuwjaarsbijeenkomst, met optreden van Yu-ichi Sakai en Shintaro Kawahara
Zo 16	12.00 u	Orgelconcert door Warner Fokkens
Di 18	14.30 u	Leeskring Filosoferen over de liefde, o.l.v. drs. Katrijne Bezemer
Zo 23	10.30 u	Kerkdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

FEBRUARI

Zo 6	10.30 u	Hoeksteenlezing Een nieuwe kijk op het leven en werk van Erasmus, spreker Sandra Langereis
Di 15	14.30 u	Leeskring Filosoferen over de liefde, o.l.v. drs. Katrijne Bezemer
Zo 27	10.30 u	Kerkdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

MAART

Zo 6	10.30 u	Hoeksteenlezing Voeding en Spiritualiteit, spreker Amanda Lang
Di 15	14.30 u	Leeskring Filosoferen over de liefde, o.l.v. ds. K Bezemer
Wo 16	14.00 u	Poëziemiddag in De Bernardus, Sassenheim
Zo 27	10.30 u	Kerkdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

APRIL

Zo 3	10.30 u	Hoeksteenlezing Is de evolutie doelgericht of is het allemaal toeval?, spreker Arie Bos
Do 7	14.40 u	Gesprekskring Het verborgen leven van bomen, o.l.v. Katrijne Bezemer en Wim Toes
Vr 15	19.30 u	Goede Vrijdag, Avondmaalviering
Zo 17	10.30 u	Paasdienst, ds. Menno Hofman, m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
Vr 22	19.30 u	Voorjaars-ledenvergadering
Di 26	14.30 u	Filmmiddag met Let it be your last battlefield, met nagesprek

MEI

Zo 1	10.30 u	Hoeksteenlezing Robert en Clara Schumann, spreker Wim Toes
Do 12	12.30 u	Lunch in de Hoeksteen, excursie naar Voorlinden
Zo 15	12.00 u	Concert door Blazersensemble Voor de Wind
Do 19	14.30 u	Kring Het verborgen leven van bomen, o.l.v. Katrijne Bezemer en Wim Toes
Zo 22	10.30 u	Kerkdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

JUNI

Zo 5	10.30 u	Pinksterdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
Zo 26	10.30 u	Kerkdienst, ds. J.F. Goud, m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

JULI

		Vrijzinnige zomerontmoetingen. Zie stemmen juli/augustus
--	--	--

AUGUSTUS

		Vrijzinnige zomerontmoetingen. Zie stemmen juli/augustus
Do 18	14.30 u	Theemiddag

PROGRAMMA IN VOORBURG

KERKDIENTEN

De kerkdiensten zijn tegenwoordig door aanschaf van nieuwe apparatuur ook thuis te volgen. Het Hoeksteenkoor verleent op regelmatige basis medewerking aan de diensten.

In dit jaarprogramma staan 12 kerkdiensten gepland.

Ds. Katrijne Bezemer verzorgt 9 diensten.

Ds. Menno Hofman verzorgt 2 diensten

Ds. Johan Goud verzorgt 1 dienst.

HOEKSTEENLEZINGEN

ALS METAFOREN WERKELIJKHEID WORDEN

Spreker HendrikJan Houthoff

Zondag 3 oktober, 10.30 uur

Entree: € 8,00 p.p. Leden, vrienden en belangstellenden van de Hoeksteen € 6,00 (incl. koffie/thee)

Hoe God via een achterdeur ons leven weer binnenwandelt en eigenlijk nooit blijkt te zijn weggeweest.

Godsbesef is van ons allen, ook en waarschijnlijk vooral van mensen die het bestaan van God hardnekkig ontkennen.

De voordracht gaat over de ontwikkeling van het Godsbesef door de tijden heen en hoe het daarbij behorende Godsbeeld zich telkens heeft aangepast aan de tijden en culturen waarin men leefde. Ook nu is de behoefte aan religieuze bezinning nog steeds groot, maar naar een Godsbeeld dat dit invult zijn velen, al dan niet bewust, nog op zoek. Langs welke achterdeur is God weer als onverbreekelijk onderdeel van ons mens-zijn te beleven?

HendrikJan Houthoff studeerde geneeskunde en wiskunde, was werkzaam als hoogleraar klinische pathologie, ondernemer in de biotechnologie en docent aan het Jungiaans instituut. Hij werkt aan een boek getiteld *Het innerlijk* over de relaties tussen lichaam en geest, waar deze voordracht uit is voortgekomen.



HendrikJan Houthoff

DE BIJBEL CULTUREEL

Spreker Marcel Barnard

Zondag 7 november, 10.30 uur

Entree: € 8,00 p.p. Leden, vrienden en belangstellenden van de Hoeksteen € 6,00 (incl. koffie/thee)



Marcel Barnard

In hun boek *De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de 20e eeuw* onderzochten Marcel Barnard en Gerda van den Haar hoe de Bijbel in de twintigste en eenentwintigste-eeuwse kunsten een rol speelde. De verrassendste uitkomst van dit onderzoek was dat het bijbelse erfgoed *prominent* aanwezig is. De dominante opvatting dat het Modernisme de kunsten voorgoed heeft gesecculariseerd, is slechts een deel van de waarheid. Bijbel en een modernistische houding hoeven elkaar geenszins uit te sluiten. Wel werd en wordt de Bijbel op een particuliere manier toegeëigend: provocerend, ironisch, geïnspireerd, gelovig of ook traditioneel. De taal en de beelden van de Bijbel migreerden naar de seculiere cultuur en transformeerden daar ook: oude woorden en beelden kregen in nieuwe contexten nieuwe betekenissen en vormen. Bijbelse taal en beelden werden bespuwd, bespot en gedeconstrueerd, om in een eindeloze variatie op tot dan ongekende bouwsels en maaksels te herrijzen.

James Ensor levert Christus in 1888/9 meedogenloos uit aan de burgerij van de stad Brussel, waarin hij hem laat binnenrijden op een ezel, Bertold Brecht en Dario Fo zetten de Bijbel in als dodelijk politiek wapen. Tegelijkertijd is er de sterke onderstroom van een tegenbeweging, gedragen door degenen die bij geloof en kerk bleven of er terugkeerden, de kunstenaars die zich ook in hun werk tot het geloof bekennen. Juist onder de namen die het Modernisme bij uitstek personifiëren, zijn er die bleven bij of terugkeerden tot kerk of synagoge: Stravinsky, Schönberg bijvoorbeeld.

In deze lezing maken wij een tocht langs Bijbelse aspecten in de moderne kunsten.

Marcel Barnard is hoogleraar Praktische Theologie en Liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast was hij van 2004 tot en met 2019 bijzonder hoogleraar Liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is hij sinds 2011 ook buitengewoon hoogleraar Praktische Theologie aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika. Marcel Barnard - bezocht het Stedelijk Gymnasium te Leiden, studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en was daarna predikant in de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk, thans de Protestantse Kerk in Nederland (1986-1999). In zijn vrije tijd houdt Marcel Barnard van hardlopen (10 km), wining and dining (rustieke Middellandse keuken; Wijncertificaat Stichting Vakdiploma Horecaopleidingen [1995]), schilderen (gemengde technieken, olieverf, gouache), en onderzoek naar lokale geschiedenis. Marcel Barnard is getrouwd met Anne Margriet Pot, <http://www.annemargrietpot.nl>



EEN NIEUWE KIJK OP HET LEVEN EN WERK VAN ERASMUS

Spreker Sandra Langereis

Zondag 6 februari, 10.30 uur

Entree: € 8,00 p.p. Leden, vrienden en belangstellenden van de Hoeksteen € 6,00 (incl. koffie/thee)

Erasmus kennen we in de eerste plaats als de bestsellerauteur van de *Lof der zotheid*. Maar zelf wilde hij vooral 's werelds grootste bijbelkenner zijn. En zijn zestiende-eeuwse tijdgenoten zagen hem ook zo. Het leven van Erasmus stond vanaf zijn prilste jeugd jaren, die hij als tienerwees met grote tegenzin uitzat in kosthuizen en kloosters van de devote Broeders van het Gemene Leven, in het teken van anti-autoritair verzet tegen vroom vertoon en theologische dogmatiek. Erasmus wilde jong als hij was op individueler en intellectueler wijze verdieping kunnen geven aan zijn geloof. De bijbel en de kerkvaders: alleen een volleerd literatuurwetenschapper en geschiedwetenschapper kon die oerteksten van het christendom op de juiste wijze lezen, had hij geleerd op zijn school in Deventer.

In de lezing wordt verteld hoe Erasmus, de grappenmaker van de *Lof der zotheid*, zich decennialang vooral inspande om op eigen houtje 's werelds allereerste bijbelhistoricus te worden en zijn hele werkzame leven in dienst stelde van een wereldprimeur: de publicatie van het Nieuwe Testament in zijn oertaal en oervorm. De lezing vertelt ook hoe Erasmus het daarbij tot zijn levenstaak maakte om een moderner type bijbellezer te scholen. Lezers die leerden aanvaarden dat de bijbel een plaats- en tijdgebonden menselijk artefact was, die leerden van mening te verschillen over de uitleg van de bijbel, die leerden bronnen na te trekken voor ze zich aan veronderstellingen waagden, die leerden andermans waarheidsclaims kritisch te bevragen. Met als verhoopt eindresultaat dat een geschoolder christendom een 'intelligente hervorming' zou bewerkstelligen van ingesloten bijgeloof en ontspoorde religieuze praktijken, want Erasmus was een praktische man, geen deftige studeerkamergeleerde. Maar dat plan mislukte compleet toen de inquisitie zich tegen hem keerde en Luther ten tonele verscheen. Aansluitend op de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Sandra Langereis is historicus en biograaf. Ze studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 1992 cum laude afstudeerde en in 2001 cum laude promoveerde. Daar en aan de Universiteit Leiden werkte ze jarenlang als universitair docent voordat ze full-time biograaf werd. Haar *De woordenaar: Christoffel Plantijn, 's werelds grootste drukker en uitgever* werd in 2014 genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs en verkozen tot beste biografie door *de Volkskrant* en beste geschiedenisboek door *Trouw*. *ERASMUS: dwarsdenker* verscheen in 2021.



Sandra Langereis
(foto Geert Snoeijer)



VOEDING EN SPIRITUALITEIT

Spreker Amanda Lang

Zondag 6 maart, 10.30 uur

Entree: € 8,00 p.p. Leden, vrienden en belangstellenden van de Hoeksteen € 6,00 (incl. koffie/thee)

In deze lezing draaien de mijmeringen van Amanda Lang om de vraag HOE wij ons voeden. Tegenwoordig gaat veel aandacht uit naar de vraag WAT wij tot ons nemen. Hierover bestaan veel uiteenlopende opvattingen of, zo u wilt, 'geloven'. Maar wat vertelt ons het gesprek tussen Jezus en de Griekse vrouw (Marcus 7: 24-30) over voedsel als bron van leven?

Amanda Lang was van kinds af aan diep onder de indruk van 'iets' dat in de wereld aanwezig en toch niet te zien was. In de tijd waarin zij opgroeide, vond dit 'iets' voor haar zijn plaats in de klassieke muziek. Als jonge vrouw werkte Amanda in verschillende maatschappelijke sectoren. Tegelijk leefde zij haar heldere neigingen naar 'iets' in veel culturele en godsdienstige omgevingen uit.

Op middelbare leeftijd besloot zij om van dit 'iets' studie te maken. Het werden jaren waarin zij haar bestemming vond.

Sindsdien heeft Amanda zich op veel gebieden ingezet waarbinnen zingeving, spiritualiteit en godsdienstigheid een fundamentele betekenis hebben: in het onderwijs en in de zorg, bij opleidingen en in geloofsgemeenschappen, in de cultuurwereld en de kunsten, bij maatschappelijke instellingen en vooral voor mensen met zeer uiteenlopende achtergronden met levensvragen, zo oud als de mensheid zelf. Amanda woont en werkt als vrijgevestigd geestelijk begeleider en kunstnares in Heerjansdam.

Itinera.nl. Zij heeft twee volwassen kinderen.



Foto: Maria L. Korteweg

Amanda Lang

IS DE EVOLUTIE DOELGERICHT OF IS HET ALLE- MAAL TOEVAL?

Spreker Arie Bos

Zondag 3 april, 10.30 uur

Entree: € 8,00 p.p. Leden, vrienden en belangstellenden van de Hoeksteen € 6,00 (incl. koffie/thee)

Arie Bos heeft veel met aidspatiënten gewerkt en is zo in de immunologie en neurowetenschappen gedoken, waarbij de evolutionaire achtergrond steeds belangrijker werd. Het werd duidelijk dat alle ontwikkelingen in de natuur een doel hebben. Maar welk doel is dat uiteindelijk? Dat zal het onderwerp zijn waar we in de lezing naar op zoek gaan.

Arie Bos (Delft 1947) was dertig jaar antroposofisch huisarts in Amsterdam, na een jaar of zeven als regulier huisarts in een gezondheidscentrum te hebben gewerkt. Hij was huisartsopleider aan de VU en geeft colleges neurofilosofie aan het UMCU aan tweedejaars medisch studenten. Hij schreef veel artikelen en enkele boeken: *Aids* (1987), *Hoe de stof de geest kreeg* (2008), *Mijn brein denkt niet, ik wel* (2012) en *Gebruik je hersens* (2018).



Arie Bos

ROBERT EN CLARA SCHUMANN

Spreker Wim Toes

Zondag 1 mei, 10.30 uur

Entree: € 8,00 p.p. Leden, vrienden en belangstellenden van de Hoeksteen € 6,00 (incl. koffie/thee)

Robert Alexander Schumann werd geboren in 1810 in Zwickau (Duitsland). Hij was een componist uit de tijd van de Romantiek en kwam uit een gezin waar veel aandacht was voor de literatuur, wat resulteerde in het schrijven van gedichten. Toch ging hij zich verder ontwikkelen in de richting van de muziek.

Hij studeerde bij de toen bekende Friedrich Wieck, met wiens dochter Clara hij, zeer tegen de zin van haar vader, in 1840 zou trouwen.

Eerst schreef Schumann pianomuziek, daarna volgden veel liederen en ook kamermuziek. Aan het eind van zijn leven was hij zeer bijziend geworden en had hij last van hallucinaties en depressies, wat leidde tot een opname in een inrichting voor geesteszieken waar hij tot het einde van zijn leven verbleef.

Robert Schumann behoorde tot de belangrijke componisten uit de tijd van de Romantiek met nalating van vele pianowerken en liederen. Clara Josephine Wieck kreeg pianolessen van haar strenge vader, die er voor zorgde dat zij zich ontwikkelde tot een buitengewoon succesvolle pianovirtuoos, die tijdens vele Europese tournees muziek van haar echtgenoot, van haarzelf, maar ook van Beethoven, Mendelssohn, Brahms en Chopin speelde. Zij werd als een van de grootste pianisten van haar tijd beschouwd.

Wim Toes is een actief lid van het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen in het bestuur, in de redactiecommissie van Stemmen en in de jaar-programmacommissie. Hij is ook lid en penningmeester van het Hoeksteenkoor.



Wim Toes



Robert Schumann



Clara Schumann

CONCERTEN

JULIA AND FRIENDS

Zondag 17 oktober, 12.00 uur

Entree: € 8,00 p.p. Leden, vrienden en belangstellenden van de Hoeksteen € 6,00 (incl. koffie/thee)

Muziek uit alle tijden en windstreken van o.a. Vivaldi, Brahms, Mozart, Gershwin en het eerst gevonden jiddische lied (Royz, Royz).

Uitvoerenden:

Julia Bronkhorst, sopraan

Yuh-Ichi Sakai, bariton

Arjan Mijdam, piano

Peter de Leeuw, viool

Bart Berman, gitaar



Julia Bronkhorst, sopraan



Yuh-Ichi Sakai, bariton



Arjan Mijdam, pianist



Peter de Leeuw-viool



Bart Berman, gitaar



ORGELCONCERT DOOR WARNER FOKKENS

Zondag 16 januari, 12.00 uur

Entree: € 8,00 p.p. Leden, vrienden en belangstellenden van de Hoeksteen € 6,00 (incl. koffie/thee)

Warner Fokkens begon al op zesjarige leeftijd met orgel en daarna met pianoles. Later studeerde hij Hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium in 's-Gravenhage en aansluitend nog twee jaar bij Leo van Doeselaar. Hij volgde o.a. masterclasses van Gaston Litaize, John Cage en Olivier Messiaen. Sinds 1987 heeft Warner een bloeiende lespraktijk van orgel en piano. Het improviseren neemt zowel bij de concertpraktijk als in de les een steeds grotere rol in.

Momenteel is hij dirigent van het koor *Sing for Joy* uit Maassluis en van het Haags Politiemannenkoor *Entre Nous* en begeleidt hij diverse koren en ensembles. In 2020 heeft Warner zijn eigen ensemble opgericht, het ensemble *Festa*, met mezzo-sopraan, fluit, hobo, cello en orgel/piano. Op het programma staan de komende tijd verschillende buitenlandse optredens.

Het programma is nog niet bekend. Bezoekers van het concert in de Hoeksteen kunnen een verzoeknummer opgeven. Hij zal dan bekijken of het in zijn programma past. In Stemmen van december leest u hoe en aan wie u dit kunt doorgeven.

Warner heeft een eigen YouTube kanaal met opnames van diverse orgels.

Mensen kunnen zich daar op abonneren. Binnenkort worden er opnames gemaakt in de Abdijkerk Loosduinen en de Oude kerk Naaldwijk.

Abonnees krijgen automatisch bericht wanneer een nieuwe opname geplaatst is. Abonneren is kosteloos en vrijblijvend.

<https://www.youtube.com/channel/UCKiXFR2DLw844ta326nMWXA>

BLAZERSEMBLE VOOR DE WIND

Zondag 15 mei, 12.00 uur

Dirigent Dominic Sierat

Entree: € 8,00 p.p. Leden, vrienden en belangstellenden van de Hoeksteen € 6,00 (incl. koffie/thee)

Blazersensemble *Voor de Wind* is opgericht in 2001 toen een groepje amateurmusici het plan opvatte om de 'Gran Partita' van Mozart uit te voeren. Sindsdien treedt het ensemble regelmatig op in Delft en omstreken. *Voor de Wind* heeft de Serenades van Dvorak en Strauss op het programma gezet, speelt werken van Jacob, Andriessen en Fauré, alsmede bewerkingen van muziek van Wagner, Grieg en Debussy. Voor dit concert heeft *Voor de Wind* een nieuw programma ingestudeerd.

Het ensemble bestaat uit 10 blazers (2 fluiten, 2 hobo's, 2 hoorns, 2 fagotten, 2 klarinetten) en een contrabas.

Op het programma staan (onder voorbehoud) een deel uit *3 Pieces pour Grand Orgues* van Cesar Franck (1822 - 1890); delen uit *Variaties op een thema van J. Haydn* van Johannes Brahms (1833 - 1897); delen uit *Romeo en Julia* van Sergej Prokofjev (1891 - 1953), een arrangement van Thomas; *Oblivion* van Astor Piazzolla (1921 - 1992), een arrangement van Dominic Sierat en tenslotte delen uit *Porgy & Bess* van George Gershwin (1898 - 1937), een arrangement van Luijt.

Dominic Sierat is een Nederlands dirigent en (bas-) trombonist. Hij studeerde bastrombone aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Brandt Attema en volgde directielessen bij Daan Admiraal. Naast zijn werkzaamheden als freelance bastrombonist bij professionele orkesten en ensembles in Nederland en België is hij als vaste dirigent verbonden aan diverse orkesten, waaronder Rotterdams Symfonisch Blaasorkest, Excelsior De Lier, UNI Katwijk en Harmonie Wolvega en is hij dirigent van het blazersensemble *Voor de Wind*.



blazersensemble Voor de Wind

LEES- EN GESPREKSKRINGEN

INHAAL-BIJEENKOMSTEN LEESKRING STOA EN CHRISTENDOM

De kring *Stoa en christendom* werd door corona ruw verstoord. Twee bijeenkomsten, namelijk van 7 januari 2021 en 4 februari 2021, werden afgezegd. We lazen teksten van Epictetus (de Stoa) die we vergeleken met Bijbelpassages. Wij lazen daartoe vanaf twee bronnen: Fragmenten van Epictetus uit 'Vrij en onkwetsbaar' uit het boek van Boter/Brouwer en vergeleken de tekst met de uitgedeelde 'Bijbelpassages': Waar zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de filosofie van de Stoa en de Bijbelvisies?

Graag lezen voor bijeenkomst 16 september fragmenten 18 t/m 27 van Boter/Brouwer en de daarbij horende bijbelpassages.

Voor de bijeenkomst van 30 september lezen fragmenten 27 t/m 36 en daarbij horende bijbelpassages.

Leiding: Katrijne Bezemer

Data: donderdag 16 september en donderdag 30 september

Tijd: 20.00-21.45 uur

Alleen deelnemers van de kring van vorig jaar.

Geen kosten



Katrijne Bezemer

LEESKRING: RELIGIEUZE ERVARINGEN IN DE BIJBEL

In deze kring gaan we in op de beschrijvingen van religieuze ervaringen die in de Bijbel genoemd worden. Godsdiensten, zoals Joden- en christendom, gaan gepaard met menselijke ervaringen die het gewone dagelijkse overstijgen. Dit noemt men transcendenten ervaringen. Gebeurtenissen kunnen dientengevolge als wonder beleefd worden en als ingrijpen van hogerhand.

Een wolk die meereist, voorspellende dromen, een stem uit ongewone bron, bezoeken van 'engelen', nieuwe inzichten, visioenen en genezingen. We lezen diverse beschrijvingen in de Bijbel over dergelijke ervaringen en gaan daarover met elkaar in gesprek. Graag zelf een Bijbel meenemen.

Leiding: drs. Katrijne Bezemer

Vier donderdagen: 20.00-21.45 uur.

Data: 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 9 december.

Kosten: Voor leden en vrienden geen, voor anderen € 20,00 voor de serie bijeenkomsten.

koffie/thee € 1,00

Opgave voor 1 oktober bij K. Bezemer, 071 532 04 38 /

kbezemer@iroka.nl

Maximum aantal deelnemers 10



LEESKRING: FILOSOFEREN OVER DE LIEFDE

Vrouwelijke filosofen zijn schaars. In deze kring ontmoeten twee vrouwelijke filosofen elkaar. De schrijfster van het boekje dat we behandelen, Katrien Schaubroeck, en de filosofe die ze bespreekt, Iris Murdoch. Iris Murdoch (1919-1999) is een Britse filosofe en auteur die in de jaren 50 als filosofe les gaf aan de Universiteit van Oxford. Ze kreeg echter meer bekendheid als romanschrijfster. Onder andere haar boek *The sea, the sea*, werd internationaal zeer bekend. Katrien Schaubroeck, een Belgisch filosofe en docent aan de Universiteit Antwerpen, stelt Murdoch en het thema Liefde centraal dat in de filosofie er volgens haar wat bekaaid vanaf is gekomen. Misschien is liefde belangrijker dan de waarheid en de deugden waar veel mannelijke filosofen over spreken? Schaubroeck bespreekt de denkbeelden van Murdoch in relatie tot die van andere filosofen.

Uiteindelijk gaat het om de vraag wat 'een goed mens is' en hoe wij dat zien.

Opgave voor 8 januari bij Katrijne Bezemer, 071 532 04 38 / kbezemer@iroka.nl. Daar het boek niet in de gewone boekhandel te koop is, willen we het gemeenschappelijk inkopen. Katrien Schaubroeck, *Iris Murdoch, Een filosofie van de liefde*, Uitgeverij Letterwerk 2020, ISBN 9789082894257.

Leiding: drs. Katrijne Bezemer

Data: dinsdag 18 januari, dinsdag 15 februari, en dinsdag 15 maart

Tijd: 14.30 -16.00 uur

Graag tijdig in verband met bestelling boek/ teksten

Kosten voor leden en vrienden geen, voor anderen € 15,00 voor 3 bijeenkomsten.

GESPREKSKRING: HET VERBORGEN LEVEN VAN BOMEN

Nieuwe visies op de natuur en onze leefomgeving.

In deze kring gaan we in op het bijzondere boek van boswachter en bioloog Peter Wohlleben. Hij beschrijft op een voor ons ongewone manier hoe bomen leven, met elkaar communiceren en bij elkaar betrokken zijn. Bomen zijn geen dingen maar levende wezens die zich bewust zijn van elkaar en van ons. Wohlleben kan ook als bioloog wetenschappelijke achtergronden bieden voor zijn observaties. Maar, emoties en gevoel oproepen bij de toehoorder of lezer is noodzakelijk om mensen bereid te vinden om beter voor de bossen en onze leefomgeving te zorgen. Wohlleben laat de bomen zelf tot ons spreken.

Leiding: Katrijne Bezemer/Wim Toes

Data: donderdag 7 april en donderdag 19 mei

Tijd: 15.00-16.30 uur

Opgave voor 1 april bij kbezemer@iroka.nl/ 071 532 04 38 (we zullen aan de hand van een syllabus het boek bespreken).

Kosten: € 2,50 voor de syllabus



Katrijne Bezemer



DE LEESKRINGEN GRIEKS EN LATIJN

Deze vaste kringen gaan op de oude voet door met het lezen en vertalen van oud-Griekse en Latijnse teksten uit de Bijbel of andere geschriften uit antieke of latere tijd.

De Griekse kring gaat verder met 1 Makkabeeën.

De Latijnse kring vervolgt de lectuur van het apocriefe Bijbelboek Judith.

Als vervolglectuur wordt voorgesteld een tekst van Augustinus te kiezen.

Vaak wordt aan het begin van de bijeenkomsten kort een Griekse resp. Latijnse zegswijze of inscriptie besproken waarvan de betekenis soms lastig te doorgronden is, met de meestal interessante historische of literaire achtergrond daarvan.

Deelnemers zijn vrij in de mate van voorbereiding, waardoor de bijeenkomsten in een ongedwongen sfeer plaats vinden. Volledige beheersing van Grieks of Latijn is niet nodig om met genoeg aan deze kringen deel te nemen,

Nieuwe deelnemers van binnen of buiten de vereniging zijn welkom; van niet-leden of -vrienden van de VVG wordt een vrije algemene bijdrage gevraagd (voor bankrekening zie colofon). Kosten van tekstkopieën e.d. worden per bijeenkomst verrekend.

De bijeenkomsten vinden als regel plaats op eerste dinsdagmiddag. Aanvang 14.00 uur, roulend bij de leden in Voorburg of omliggende gemeenten.

Inl.: Ton Spruijt, tel. 070 347 28 07, e-mail: agspruijt@gmail.com en gbestevaar@gmail.com s.v.p. (Beiden adressen gebruiken)



1 Makkabeeën



Augustinus



Ton Spruijt

EN VERDER

ADVENTBIJEENKOMST

Op **zondag 12 december** is de gezamenlijke adventbijeenkomst VVG en de Remonstranten uit de wijken Leidschendam-Voorburg, Marlot, Mariahoeve en Bezuidenhout gepland. Verdere informatie hierover vindt u t.z.t. in Stemmen.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST MET CONCERT

Zondag 2 januari 10.30 uur

Na de nieuwjaarstoespraak van Wim Toes luisteren we naar een optreden van de Japanse bariton Yuh-ichi Sakai die wordt begeleid door Shintaro Kawahara op de piano.

Daarbij kunnen we genieten van koffie of thee. En met een drankje, vergezeld van een hapje, zullen we klinken op het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

Iedereen is welkom!



Shintaro Kawahara, pianist



Yuh-ichi Sakai, bariton

FILMMIDDAG

Dinsdag 26 april 14.30 uur

Film met filmgesprek *Let it be your last battlefield*.

Afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor de positie van mensen met een niet-Westerse achtergrond in de samenleving. Ook in Nederland werd gedemonstreerd onder de noemer Black-Lives-Matter. Er was daarnaast aandacht voor het koloniale verleden van Nederland. Kunnen we als samenleving op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan?

De film *Let it be your last battlefield*, een aflevering uit de serie Startrek, geeft ons een spannend inblik in het denken over en de gevolgen van rasverschillen en status.

Startrek speelt zich af op een ruimteschip waarbij contacten met andere beschavingen moeten worden opgebouwd. Hoewel de film onderhoudend is, worden er zeer belangrijke thema's in verwerkt. Na de film die drie kwartier duurt, gaan we via een vragenlijst met elkaar in gesprek.



Organisatie en leiding drs. Katrijne Bezemer

Geen entree, wel bijdrage voor koffie / en thee € 1,00

Graag opgeven voor 20 april bij kbezemer@iroka.nl of 071-5320438

EXCURSIE

Donderdag 12 mei

We gaan op pad naar Voorlinden, Museum van moderne en hedendaagse kunst, in Wassenaar. Museum Voorlinden heeft behalve een bijzonder ontwerp en een schitterend aangelegde tuin, ook moderne kunst die je oproept de kunst te beleven en te ondergaan en lokt daartoe uit. Geregeld is er bovendien een speciale expositie. We starten deze excursie met een lunch in de Hoeksteen en gaan vervolgens met eigen vervoer (we regelen een vervoers-poule) naar Voorlinden toe. Daar zullen we rond 2 uur de exposities, maar ook de tuin en de omgeving bewonderen.



De kosten voor de hele middag bedragen € 25,00

Tijd: 12.30 uur lunch in De Hoeksteen in Voorburg

13.30 uur vertrek naar Voorlinden, Buurtweg 90.

14.00-16.00 uur in museum.

16.30 terug in de Hoeksteen waar we afsluiten met een kopje thee/koffie

Voor opgave en verdere details graag het blad Stemmen volgen.

THEEMIDDAG

Ook dit jaar staat er op donderdag 18 augustus 14.30 uur weer een themmiddag gepland voor Hoeksteenleden en -vrienden. Nadere informatie volgt t.z.t. in Stemmen.



DE CONTACTGROEP

Het pastoraat binnen De Hoeksteen wordt verzorgd door ds. Katrijne Bezemer. Zij wordt daarin bijgestaan door een aantal vrijwilligers die de taak op zich genomen hebben om contact met de leden van onze vereniging te onderhouden.

Het werk van de contactgroep wordt gecoördineerd door mw. Geerke Spruijt.

Wanneer u een bezoekje van een lid van deze contactgroep op prijs stelt, i.v.m. ziekte of gewoon voor de gezelligheid, dan kunt u haar bellen, tel. 070-3472807.

De andere leden van de contactgroep zijn mw. Gerty Hornman, mw. Willemien de Kiefte en mw. Henny van Wingerden.

Het is overigens niet de bedoeling dat deze bezoeken in de plaats komen van de meer pastoraal gerichte contacten die ds. Bezemer met onze leden pleegt te hebben.

HET HOEKSTEENKOOR

Het Hoeksteenkoor bestaat al sinds 1934. Het koor verleent als regel medewerking aan de kerkdiensten en treedt ook op bij bijzondere gelegenheden. Sinds 2012 is Frits Muusse dirigent. De repetities zijn elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg.

Frits Muusse is naast dirigent van het Hoeksteenkoor ook violist in het Huygenskwartet en hij zingt in het Homus kwartet. Hij heeft al op jonge leeftijd gekozen voor de viool. Heel veel later, in de GGZ -instelling waar hij op dat moment werkzaam was, richtte hij een personeelskoor op waarvan hij tot aan zijn pensioen dirigent was. Om zangers beter te kunnen coachen nam hij zangles bij Julia Bronkhorst. Tijdens de repetities in De Hoeksteen wordt intensief gewerkt in een ontspannen sfeer, waarbij altijd de vreugde van het zingen voorop staat.

Wanneer u graag wilt komen zingen dan bent u van harte welkom. Het repertoire bevat naast uiteraard liederen in het Nederlands ook werken in het Engels, Duits, Frans, Russisch en Latijn.

Wilt u meer informatie, of wilt u donateur worden, neemt u dan contact op met dhr. W. Toes, tel. 070 211 77 12, wim_toes@hotmail.com.

PROGRAMMA IN SASSENHEIM

PARKDIENST IN PARK RUSTHOFF

Zondag 19 september om 10.00 uur

Plaats: Park Rusthoff, ingang Hoofdstraat of J.P. Gouverneurlaan, Sassenheim

Om met wel 1000 belangstellenden een kerkdienst tussen de bomen en met vogelgezang op de achtergrond mee te maken is heel bijzonder. Voor de 17e keer wordt de Parkdienst gehouden. Een oecumenische bijeenkomst van de kerken in Sassenheim die met behulp van de Oranjevereniging en de Raad van Kerken wordt georganiseerd. Dit jaar is het thema: 'Bouwstenen voor vrijheid'. Pastoor Peter Owel en ds. Hendrik Betting zullen de dienst verzorgen. Hopenlijk kan er op deze datum weer door de aanwezigen uit volle borst worden meegezongen. De muzikale omlijsting wordt geboden door Crescendo onder leiding van Theo Peters.

POEZIEMIDDAG IN DE BERNARDUS IN SASSENHEIM: Verwondering

16 maart 14.00 – 16.00 uur

Leiding: ds. Katrijne Bezemer

Locatie: De Tuinzaal van Huize Bernardus, Hoofdstraat 82, 2171 AV, Sassenheim

Coördinatie: ds. Katrijne Bezemer

Er zijn veel dingen in ons leven die leiden naar verwondering en bewondering. Zomaar maken we allerlei dingen mee. Zomaar, vaak onverwacht, zien we iets bijzonders of moois. Op deze middag lezen we samen gedichten die met verwondering te maken hebben. De gedichten beschrijven op gevoelige of juist grappige wijze de dagelijkse ervaringen. We luisteren naar bijpassende popsongs en gaan met elkaar in gesprek. Wat verwondert u? Iedereen uit De Bernardus maar ook andere geïnteresseerden zijn hartelijk welkom.

Vrij toegang; Opgave niet nodig.

Deze middag is gepland onder voorbehoud van de dan geldende toegangsmaatregelen van De Bernardus.

Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

COLOFON

Voorganger

Ds. Katrijne Bezemer
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 53 20 438
kbezemer@iroka.nl

Bestuur

Voorzitter (tot 09-11-2021)
S.J. van Proosdij
06 520 88 057
s.proosdij@kpnmail.nl

Vicevoorzitter
W. Toes
Tel.: 06 522 61 467
wim_toes@hotmail.com

Secretaris
W.H.Kraan
Tel.: 070 38 69 5 41
secretariswhkraan@gmail.com

Penningmeester/zaalverhuur
Contactpersoon
Sassenheim/Lisse e.o.
Mw. G. Vallenduuk-Visser
Tel.: 0252 213 998
penningmeesterhoeksteen@gmail.com
ivallenduuk@gmail.com

Algemeen bestuurslid

Mw. A.A.P.M. Brandt
Tel.: 06 826 68 483
aapmbrandt@live.nl

Website vereniging:

www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl

Bankrekening

NL 93 INGB 0000 137735
t.n.v. Vereniging van Vrijzinnig van
Godsdienstigen te Voorburg