



STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13

De spiritualiteit van het museumbezoek

Op 12 mei bezochten we met een gezelschap van leden en vrienden van De Hoeksteen het museum Voorlinden in Wassenaar. In de Hoeksteen was vooraf aan het bezoek een heerlijke lunch verzorgd. Voorlinden is een museum dat oud en nieuw combineert. Een oud gebouw waar nu een restaurant in huist, is gelegen op het terrein van een schitterend oud landgoed met een prachtige tuin. In een modern gebouw is het museum gevestigd dat voornamelijk moderne kunst toont. Het is een heel licht gebouw met ruime zalen, grote raampartijen, met lange zitbanken rondom die op de mooie omgeving uitkijken.

Voorlinden ligt vlakbij. De bedoeling van een dergelijke excursie is om onderling iets gezelligs te ondernemen en ook de leden 'die al lang van plan waren eens naar het museum te gaan' over de drempel te trekken. Maar wat valt er meer te zeggen over een museumbezoek? Heeft het een spirituele component?

Toen C.W. Opzoomer in 1870 de Nederlandse Protestantenvbond (NPB) oprichtte, waar Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen als afdeling mee verbonden is, stelde hij zich een vereniging voor die naast vrijzinnige godsdienst ook ruimte zou bieden aan alle 'kunsten'. De schilderkunst, muziek, literatuur/poëzie, zang, filosofie, de natuur en de wetenschap zouden in deze liberale NPB een plaats moeten krijgen. Niet alleen in de Bijbel of in een ander heilig boek lezen, bidden en kerkdiensten bezoeken is religieus. Maar in alle aspecten van het leven waarin de mens opgetild is boven het gewoon dagelijkse is religie te herkennen. Kunst is in die visie niet iets 'heel anders' dan religie. Beide inspireren een mens maar beide zijn ook in zekere zin het contactpunt tussen God/het Hogere en de mens.

De vrijzinnigen kenden van begin af aan een groot enthousiasme voor de Heilige Geest als kracht die van God uit de mens beïnvloedt, stimuleert, geneest, ontdekkingen laat doen, troost en kracht geeft. De Heilige Geest is in de visie van de vrijzinnigen ook niet te beperken en 'waait waarheen zij/hij wil' zonder dogmatische restricties en scheidingslijnen. Deze Heilige Geest kun je precies ook zien als de bron van al de artistieke expressies van de mens.



In dit nummer

Kerk en koor	2
Gastvoorganger 26 juni	2
Lunch 5 juni	2
Erasmus S. Langereis	3
Vijgenboom	3
AGENDA	4

HOEKSTEENLEZING
22 juni 10.30 uur
ERASMUS
spreker Sandra Langereis

Lunch na Pinksterdienst
opgave noodzakelijk
zie bladzijde 2

De wereld en de mens zelf kun je bovendien niet verdelen in een seculier en religieus gedeelte. Alles is met elkaar verbonden. In het kader van die benadering kunnen we zeggen dat we op Voorlinden een religieuze bijeenkomst meemaakten. Wij hadden het ten eerste 'goed' onderling, het was gezellig, er waren diverse warme ontmoetingen. Maar veel kunstenaars hebben daaraan ook meegewerkt, omdat wij genoten van de schoonheid die zij vervaardigd hebben. Ook genoten we van het werk van de Grote Kunstenaar in het park met de schitterende struiken, bomen en de vijver met ganzen.

Hartelijke groet, Katrijne Bezemer

Kerk en koor

Zondag 5 juni 10.30 uur Pinksterdienst

Voorganger ds. K. Bezemer

Organist Albert van der Haven

M.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Het koor zal de hierna volgende liederen zingen:

Holy Spirit	L.M. Gottschalk
Gott ist die Liebe	D.H. Engel
Koraal uit cantate 147	J.S. Bach

De collecten zijn bestemd voor:

1e collecte voor de instandhouding van de eigen geloofsgemeenschap

2e collecte voor SOS kinderdorpen

Denkt u ook aan het bloemenbusje bij de uitgang?

Toelichting 2e collecte.

KINDERTIJD IS DE BASIS VOOR DE REST VAN ONS LEVEN

In onze programma's staat het kind altijd centraal. Wij willen het voor hen mogelijk maken om op te groeien in een liefdevolle familie en een veilige omgeving, want omringd door vertrouwen en respect kunnen kinderen herstellen van wat ze hebben meegemaakt. Het is de kracht en continuïteit van het dagelijks familieleven en de onvoorwaardelijke liefde en zorg die de basis vormt voor de gezonde ontwikkeling van een kind, voor blijvende positieve verandering, voor een kansrijke toekomst. Want wat een kind leert, geeft het door.

Zondag 26 juni 10.30 uur kerkdienst

Voorganger Richard van der Keur

Organist Albert van der Haven

M.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Het koor zal de hierna volgende liederen zingen:

Go now in Peace	D. Besig
Ga nu met God	Liedboek
Joy to the World	H. van der Laan

1e collecte voor de instandhouding van de eigen geloofsgemeenschap

2e collecte Wilde Ganzen *project voedsel zekerheid*

Denkt u ook aan het bloemenbusje bij de uitgang?

Streaming kerkdiensten op zondag 5 en 27 juni

<https://www.youtube.com/channel/UCLjNhK6N5QMuS8LoegdrdFA>

LUNCH 5 juni

Na de Pinksterdienst wordt u een lunch aangeboden. Wilt u doorgeven of u daarvan gebruik wilt maken bij s.proosdij@kpnmail.nl, o.v.v. het aantal personen, graag vóór 1 juni.

Gastvoorganger zondag 26 juni

Het is nog even wennen, maar inmiddels mag ik mij voorganger noemen van Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Tholen: Richard van der Keur, 53 jaar, woonachtig in Rotterdam. Na de driejarige opleiding aan het OVP in Bilthoven ga ik nu daadwerkelijk het vrijzinnige werkveld in, naast mijn werk als freelancetekstschrijver en redacteur. Een unieke kans waar ik zeer dankbaar voor ben, want als voorzitter van Vrijzinnigen Schiedam merkte ik al snel dat juist ook het leiden van vieringen en het pastorale werk in de vrijzinnige geloofsgemeenschap mij erg aanspraken. Nu valt alles mooi samen. Ik zie ernaar uit u binnenkort te ontmoeten in Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen.



Richard van der Keur

Een nieuwe kijk op het leven en werk van Erasmus

Spreker Sandra Langereis

Zondag 22 juni, 10.30 uur

Entree: € 8,00 p.p. Leden en vrienden van de Hoeksteen € 6,00 (incl. koffie/thee)

Erasmus kennen we in de eerste plaats als de bestsellerauteur van de *Lof der zotheid*. Maar zelf wilde hij vooral 's werelds grootste Bijbelkenner zijn. En zijn zestiende-eeuwse tijdgenoten zagen hem ook zo. Het leven van Erasmus stond vanaf zijn prilste jeugd jaren, die hij als tienerwees met grote tegenzin uitzat in kosthuizen en kloosters van de devote Broeders van het Gemene Leven, in het teken van anti-autoritair verzet tegen vroom vertoon en theologische dogmatiek.

Erasmus wilde jong als hij was op individueler en intellectueler wijze verdieping kunnen geven aan zijn geloof. De bijbel en de kerkvaders: alleen een volleerd literatuurwetenschapper en geschiedwetenschapper kon die oerteksten van het christendom op de juiste wijze lezen, had hij geleerd op zijn school in Deventer.

In de lezing wordt verteld hoe Erasmus, de grappenmaker van de *Lof der zotheid*, zich decennialang vooral inspande om op eigen houtje 's werelds allereerste bijbelhistoricus te worden en zijn hele werkzame leven in dienst stelde van een wereldprimeur: de publicatie van het Nieuwe Testament in zijn oertaal en oervorm.

Sandra Langereis is historicus en biograaf. Ze studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 1992 cum laude afstudeerde en in 2001 cum laude promoveerde. Daar en aan de Universiteit Leiden werkte ze

jarenlang als universitair docent voordat ze full-time biograaf werd. Haar *De woordenaar: Christoffel Plantijn, 's werelds grootste drukker en uitgever* werd in 2014 genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs en verkozen tot beste biografie door de *Volkscrant* en beste geschiedenisboek door *Trouw*. *ERASMUS: dwarsdenker* verscheen in 2021. **Voor dit boek kreeg zij de Librisprijs.**

Overleden

De heer D.J. Wendels is op 29 april overleden. Derk Jan Wendels was vele jaren vriend van onze vereniging. Een in memoriam volgt.



Bloemengroet

De bloemen in de maand mei gingen namens u naar het echtpaar Van der Woord in Sassenheim.

Vijgenboom

Wanneer Jezus de discipelen om zich heen gaat verzamelen, is daar ook een zekere Natanaël bij. Natanaël betekent 'Godsgeschenk'. Hij zit onder een vijgenboom. Waarom onder een vijgenboom? In het oude joodse weten is dat **de boom van kennis van goed en kwaad**. Wijzen onderwezen hun leerlingen onder die boom. Wat onderwezen zij? Zij onderwezen de Tora die volgens datzelfde weten **de boom des levens** vertegenwoordigt. In dat weten wordt



ook verteld dat in het paradijs beide bomen één wortelstelsel hebben.

Wat is een vijgenboom? Een vijgenboom is een bijzondere boom. Bij andere vruchtbomen pluk je de vruchten in een bepaalde tijd, maar de vijgenboom heeft bijzondere zorg nodig. Elke dag, bijna het hele jaar door, moet je de rijpe vijgen plukken. Wanneer ze blijven hangen, komt de worm er in. Wat betekent dat? **Jouw kennis van goed en kwaad** heeft bijzondere zorg nodig. Je hebt heel zorgvuldig om te gaan met die kennis. Hoe kun je op deze wereld onderscheiden wat **goed en kwaad** is? Je moet verbonden zijn met **de boom des levens**, met dat wat God te vertellen heeft in **jouw leven**. Dan hebben beide bomen weer één wortelstelsel zoals in het paradijs. Je hebt met alles wat in je is jezelf daarop te richten. Dat doet Natanaël. Hij zit onder de vijgenboom om het woord van God te bestuderen. Daarom zegt Jezus over hem: Zie, waarlijk een zoon van Israël 'in wie geen bedrog is'. Johannes 1: 47.

Geleerd van ds. Wuister

Marijke van Proosdij

Jong talent zondag 12 juni 15.00 uur

Optreden winnaars Jong talent Prinses Marianne concours 13 maart jl. leeftijd 13 tot 20 jaar toegang vrij.



Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

AGENDA

JUNI

- zo 5 10.30 u Pinksterdienst, voorganger ds. K. Bezemer
m.m.w. van het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
aansluitend lunch (opgave s.proosdij@kpnmail.nl)
- zo 12 10.30 u Hoeksteenlezing Erasmus, spreker Sandra Langereis
- zo 12 15.00 u Optreden winnaars Jong talent Prinses Marianne
concours 13 maart jl., leeftijd 13 tot 20 jaar
toegang vrij
- vr 17 14.30 u Gesprekskring *Desgevraagd* o.l.v. Reinhold Philipp
- zo 26 10.30 u Kerkdienst, gastvoorganger R. van der Keur (Tholen)
m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

JULI

Vrijzinnige Zomeravonden (info volgt in
Stemmen juli/aug)

Datum inleveren kopij

Wilt u de kopij voor het juli/augustusnummer a.u.b. uiterlijk 22 juni
a.s. insturen naar stemmen@kpnmail.nl of naar Rozenboomlaan
119, 2274 HK Voorburg

Colofon

Voorganger:
Ds. K. Bezemer,
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 532 04 38
kbezemer@iroka.nl

Voorzitter:
Mw. mr. drs. F.J.R. de Boer
Tel: 070 386 95 04
fjr.deboer@hetnet.nl

Secretariaat:
W. H. Kraan
Tel.: 070 386 95 41
secretariswhkraan@gmail.com

Penningmeester
G. Vallenduuk-Visser
Tel: 0252 213 998
penningmeesterhoeksteen@gmail.com

Zaalverhuur
G. Vallenduuk-Visser
Tel: 0252 213 998
ivallenduuk@gmail.com

**Contactpersonen
ziekenhuisopnamen:**
Ds. K. Bezemer

Livestreaming
D. Corbeels - van Proosdij

Redactie Stemmen:
G. Hornman-Oldenbeuving
M. van Proosdij-v.d. Beukel
W. Toes

Eindredactie:
A.G. Spruijt
Tel.: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com

Bankrekeningnummer:
NL 93 INGB 0000 137735
Vereniging van Vrijzinnig Gods-
dienstigen te Voorburg

Maandblad Stemmen:
Op aanvraag via het secretariaat

Redactieadres:
stemmen@kpnmail.nl
Rozenboomlaan 119
2274 HK Voorburg

Website
[www.vrijzinnigcentrumdehoek-
steen.nl](http://www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl)