



februari 2022 nr. 2

## STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg  
Telefoon 070 386 34 13

### Wat staat ons te wachten?

Aan het begin van een nieuw jaar waarin bovendien allerlei ongewone en heftige maatschappelijke vraagstukken spelen, staan toekomstvoorspellingen in de belangstelling. In televisieprogramma's wordt aan paragnosten hun visie op het komend jaar gevraagd. Maar ook wordt de blik weer gericht op de bekendste ziener uit de Westerse wereld: Nostradamus.

Michel de Nostradame is in 1503 in Saint-Rémy-de-Provence geboren en werkte als apotheker, schrijver en astroloog. Hij overleed in 1566. Al in zijn eigen tijd was hij bekend om zijn indrukwekkende voorspellingen. De naam Nostradamus die naar Maria verwijst, gaf direct al aan dat hij zich binnen de paden van de kerk wilde houden. Hij had ook meestal goede relaties met de kerkelijke vertegenwoordigers. Hij zou de grote brand van London in 1666 en de Franse Revolutie van 1789 duidelijk hebben voorspeld. Maar ook bij veel latere heftige gebeurtenissen zoals de Tweede Wereldoorlog en de aanval op de Twin Towers wordt naar Nostradamus verwezen. Mijn eigen ervaring met zijn teksten in kwatrijnen is dat de voorspellingen vaak erg vaag omschreven zijn, zodat je ze op meerdere gebeurtenissen kunt toepassen.

Hoe staat het met voorspellingen in de Bijbel? De Bijbel richt zich tegen de pogingen van mensen om de toekomst te voorspellen. In Deuteronomium 18: 9-14 staat duidelijk dat de gelovige Joden zich niet met waarzeggerij en tovenarij of magie mogen bezighouden. Dit moest een onderscheid maken tussen de Joden – en latere christenen – en volgers van andere godsdiensten. Die trachtten bijvoorbeeld op basis van dierenlevens, orakels en het kijken naar de hemellichamen voorspellingen te doen. In het Nieuwe Testament wordt deze afwijzing van alles wat met 'waarzeggerij en magie' te maken heeft herhaald.

Maar ondanks die afwijzing vormen toekomstvoorspellingen juist het hart van het joden- en christendom. Het gaat daarbij om de lange termijn voorspellingen over een toekomstige 'heilsstaat', de komst van de messias en/of de wederkomst van Christus. Misschien noemt men die liever geen toekomstvoorspelling maar 'toekomstige feiten'? Het zijn in elk geval toekomstvisies die je kunt koppelen aan bijbelboeken zoals Daniël, Jesaja en Openbaring. Deze 'voorspellingen' spelen vooral op de achtergrond van het joden- en christendom een rol maar worden in tijden van crises, zoals de coronapandemie, met hernieuwde belangstelling gelezen. Aan de toekomstige nieuwe wereld of heilsstaat gaan namelijk volgens de beschrijvingen vaak rampen en gruwelijkheden vooraf. Luidt corona die nieuwe tijd in?



Het 'hemelse Jeruzalem', middeleeuwse afbeelding

### In dit nummer o.a.

Van het bestuur	3
Van de penningmaster	3
Kerkdienst en koor	3
AGENDA	4

De profeten die in de Bijbel iets over ‘wat er staat te gebeuren’ melden, worden niet gerangschikt onder de gewone en afgekeurde toekomstvoorspellers. Profeteren is ook niet ‘toekomstvoorspellen’, zoals wij dat vaak beschouwen. De profeten geven door wat zij direct van het Hogere horen. Dat mag wel. Bij de toegestane toekomstvoorspellingen kun je ook de bijbelverhalen rekenen waarin voorspellingen een rol spelen. Engelen geven bijvoorbeeld in verhalen aan personen berichten door of waarschuwen voor gevaar: Abraham krijgt bericht dat hij en Sarah een kind zullen krijgen. Jozef wordt in een droom door engelen gewaarschuwd om met Maria en Jezus een veilig heenkomen tegen koning Herodes te zoeken.

Jezus mag als ‘Zoon van God’ wel toekomstvoorspellingen doen. Hij ziet onder andere diverse zaken vooraf die rond zijn arrestatie spelen, zoals dat Petrus zal zeggen hem niet te kennen. De discipelen van Jezus vragen hem ook geregeld naar de toekomst; wanneer de grote ommekeer waar iedereen op wacht, de komst van de messias, zal plaatsvinden. Het mooie aan die tijd zal zijn dat er vrede is, de tempel in ere hersteld maar bovendien dat armoede en ziekte voorgoed verdwenen zullen zijn. Jezus antwoordt op die vraag dat alleen God, de Vader, dat tijdstip weet. Jezus geeft aan dat voorafgaand aan die tijd er grote tekenen te zien zullen zijn en er ingrijpende schokkende gebeurtenissen zullen plaatsvinden. In elke crisis vragen daarom diverse orthodoxe christelijke kerken zich af of die grote omwenteling aanstaande is.

Tot slot zijn er ook ‘uitzonderingen’ op het verbod op toekomstvoorspellingen in de Bijbel. Bijvoorbeeld de profetes Chulda (2 Koningen 22:14) voorspelt wat er staat te gebeuren, geeft dit door aan haar stadsgenoten en zij handelen vervolgens overeenkomstig haar advies. Dat wordt door de schrijver ‘goed’ bevonden en zeker niet afgekeurd. Het verhaal van de drie koningen of wijzen is ook een opvallend voorbeeld. Zij gingen op basis van het zien van een bijzondere ster op weg om Jezus te eren. Het is duidelijk niet de bedoeling dat de drie koningen worden beschimpt vanwege het verbod op sterrenwichelaarij! En, zoals ik al zei, kerkelijke leiders maakten voor een grootheid als Nostradamus dus ook een uitzondering.

Wat doen wij met de minder gunstige voorspellingen? Gek genoeg blijken beschrijvingen van toekomstige rampen en droevige gebeurtenissen mensen in plaats van schrik aan te jagen vaak juist gerust te stellen. Zoiets als: kijk hier staat het al. Wat je kunt benoemen of lezen kun je ook een beetje controleren. De opzet van de Bijbel is uiteraard ook niet om mensen bang te maken maar juist het tegendeel, om hen te laten weten dat deze wereld in goede handen is! Het loopt goed af.

Hartelijke groet,  
Katrijne Bezemer



### In memoriam

In overleg met de familie Jol een korte annonce:

Op 21 december 2021 is mevrouw Anna Adriana (Anke) Jol-van den Houten overleden. Zij heeft in het bestuur van onze vereniging en als redactielid van Stemmen bijgedragen aan het reilen en zeilen van onze Vereniging, waarvoor wij haar veel dank verschuldigd zijn. Wij wensen Kees Jol en de verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

K.B.

### Van het bestuur

De bestuursvergadering van 11 januari moest door het uitvallen van de centrale verwarming (in de zaal was het erg koud en bestuursleden zijn ook 'mensen') worden uitgesteld en werd verplaatst naar 20 januari.

Door de nog steeds heersende covid-19 pandemie zijn er helaas een paar activiteiten vervallen verklaard of verplaatst. De nieuwjaarsreceptie kon met het bijbehorende korte concert niet doorgaan. Voor het muzikale gedeelte wordt een latere datum gezocht. De leeskring 'Filosofen over de liefde' werd afgelast en is als startdatum verplaatst naar **15 februari(!)**.

Ook het orgelconcert van Warner Fokkens sneuvelde, maar deze is nu vastgesteld op **10 april (!)**.

Tenslotte: de belangwekkende lezing over Erasmus is in overleg met de spreekster mw. Sandra Langereis nu geprogrammeerd op **zondag 12 juni(!)**.

Het is voor de jaarprogramma-commissie en voor het bestuur teleurstellend dat veel van onze activiteiten op deze manier geraakt zijn, maar wij blijven actief om zoveel mogelijk door te laten gaan.

Wij gaan ervoor en hopelijk u allen ook.

WT

### Van de penningmeester

Mijn boodschap is heel kort: Er zijn enkele leden die hun jaarlijkse bijdrage in 2021 nog niet hebben overgemaakt. Hierbij verzoek ik u vriendelijk doch dringend dit alsnog te doen.

Mocht u niet zeker weten of u wel of niet hebt betaald, neem dan contact met me op.

Dit kan telefonisch: 06-30409087, per mail: [ivallenduuk@gmail.com](mailto:ivallenduuk@gmail.com) of per brief: Parkhove 103, 2171JC Sassenheim.

Nog even voor alle zekerheid: echtparen € 170,00; per persoon € 115,00 en vriend € 85,00  
Bij voorbaat mijn dank!

Iet Vallenduuk



### Bloemengroet

De bloemen uit dienst van 23 januari gingen namens u naar de familie van Heukelingen-van der Merbel

### Kerkdienst en koor

**Zondag 27 februari 10.30 uur**

Voorganger ds. Katrijne Bezemer  
Organist Albert van der Haven  
Het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Liederen die het koor hoopt te zingen:

Be still my Soul

Otsje Nash

Als alles duister is

### Collecten:

1e collecte voor de eigen instandhouding  
2e Open Doors  
Denkt u ook aan het bloemenbusje bij de uitgang

### Toelichting 2e collecte

De stichting Open Doors zet zich wereldwijd in voor vervolgd christenen. Zij zorgt o.a. voor ondersteuning in vluchtelingenkampen met voedsel, kleding en sociale bijstand. Het is voor veel christenen in deze vijandige en geweldadige wereld een heel moeilijk bestaan. Steun daarom deze organisatie zoveel als in uw vermogen ligt.

U kunt ook de collecte overmaken op ons bankrekeningnummer:

NL 93 INGB 0000 137735 o.v.v. collecten 1 of/en 2





Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

## AGENDA

### Februari

- zo 06 10.30 u Hoeksteenlezing *Een nieuwe kijk op het leven en werk van Erasmus*, spreker Sandra Langereis  
**deze lezing is verplaatst naar 12 juni 10.30 uur!!**
- di 15 14.30 u Leeskring: *Filosofen over de liefde* o.l.v.  
drs. Katrijne Bezemer
- vr 25 14.30 u Leeskring *Desgevraagd* o.l.v ds. Reinhold Philipp
- zo 27 10.30 u Kerkdienst voorganger ds. Katrijne Bezemer  
m.m.v. Het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

## Datum inleveren kopij

Wilt u de kopij voor het maartnummer a.u.b. uiterlijk 17 februari insturen naar [stemmen@kpnmail.nl](mailto:stemmen@kpnmail.nl) of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

## Colofon

### Voorganger:

Ds. K. Bezemer,  
Floris Versterlaan 23  
2343 RV Oegstgeest  
Tel.: 071 532 04 38  
[kbezemer@iroka.nl](mailto:kbezemer@iroka.nl)

### Voorzitter:

Mw. mr. drs. F.J.R. de Boer  
Tel: 070 386 95 04  
[fjr.deboer@hetnet.nl](mailto:fjr.deboer@hetnet.nl)

### Secretariaat:

W. H. Kraan  
Tel.: 070 386 95 41  
[secretariswhkraan@gmail.com](mailto:secretariswhkraan@gmail.com)

### Penningmeester

G. Vallenduuk-Visser  
Tel: 0252 213 998  
[penningmeesterhoeksteen@gmail.com](mailto:penningmeesterhoeksteen@gmail.com)

### Zaalverhuur

G. Vallenduuk-Visser  
Tel: 0252 213 998  
[ivallenduuk@gmail.com](mailto:ivallenduuk@gmail.com)

**Contactpersonen  
ziekenhuisopnamen:**  
Ds. K. Bezemer

### Livestreaming

D. Corbeels - van Proosdij

### Redactie Stemmen:

G. Hornman-Oldenbeuving  
M. van Proosdij-v.d. Beukel  
W. Toes

### Eindredactie:

A.G. Spruijt  
Tel.: 070 347 28 07  
[agspruijt@gmail.com](mailto:agspruijt@gmail.com)

### Bankrekeningnummer:

NL 93 INGB 0000 137735  
Vereniging van Vrijzinnig Gods-  
dienstigen te Voorburg

### Maandblad Stemmen:

*Op aanvraag via het secretariaat*

### Redactieadres:

[stemmen@kpnmail.nl](mailto:stemmen@kpnmail.nl)  
Rozenboomlaan 119  
2274 HK Voorburg

### Website

[www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl](http://www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl)