



STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13

Bijbelse vrouwen en hun vrijheden

De Bijbel noemt relatief weinig vrouwen bij naam. Ze zijn echter niet helemaal afwezig. Enige tijd geleden noemde ik nog de wat vergeten heldinnen Pua en Sifra uit Exodus 1: 15-22. Zij voorkwamen dat Hebreeuwse jongetjes door de Egyptische koning werden gedood. Ook Ruth en Esther zijn opmerkelijke bijbelse vrouwen. Zij gedroegen zich ook niet helemaal 'hoe het hoorde' voor hun tijd. Ruth, afkomstig uit Moab, werd Joods vanwege haar betrokkenheid met haar schoonmoeder Naomi en ondernam een lange tocht naar een vreemd land. Zij trouwde met Boaz van de stam Juda. Zij werd als 'buitenlandse' bovendien de overgrootmoeder van Koning David. Esther trouwde met de heidense koning Ahasveros maar wist via hem haar eigen 'Joodse mensen' te helpen. Tengevolge van haar invloed is het Poerimfeest ontstaan. Het meest bekende voorbeeld van een verhaal over een dappere bijbelse vrouw voor de christenen is Maria, de moeder van Jezus. Zij waagde het een kind, dat haar door de Heilige Geest was geschonken, te krijgen. Zomaar buiten een huwelijk om een kind krijgen vereiste zeker moed en geloof.

In het bijbelboek Spreuken 31: 10-12 staat een loflied op een goede vrouw. Het werd halverwege de twintigste eeuw nog bekend als het loflied op de goede 'huisvrouw'. Maar dat staat er niet in het Hebreeuws. Het gaat om een vrouw die zelfstandig haar zaken beheert. "Een goede vrouw, wie zal haar vinden? Haar man kan zich op haar verlaten, hij zal er wel bij varen. Ze stelt hem nooit teleur, ze maakt hem gelukkig, haar leven lang. (...)Dat zij de vruchten mag plukken van al haar werk! Laat heel de stad haar naam met ere noemen!"

In de geschiedenis is de Bijbel geregeld gebruikt om vrouwen 'op hun plaats', ondergeschikt aan mannen te houden. Ze werden regelmatig als bezit van vader of echtgenoot gezien en mochten niet zelfstandig over hun leven beschikken. Eind negentiende- begin twintigste eeuw is de Bijbel in veel Europese landen nog gebruikt om duidelijk te maken dat vrouwen niet zouden mogen stemmen in de politiek, niet zouden mogen en kunnen studeren en de man in het gezin dienden te gehoorzamen en niet zelfstandig bankrekeningen of bedrijven zouden mogen beheren. Uiteraard hoorde bij die indeling ook de visie dat vrouwen geen priester, bisschop of predikant zouden moeten kunnen worden. Van al die verboden is in West-Europa nu nog het priesterschap en elke hogere functie van de katholieke kerken overgebleven. In de meeste protestantse kerken zijn er nu ook vrouwelijke predikanten.



C. Jetses in: 'Ot en Sien'.

In dit nummer

Van het bestuur	2
Hoeksteenlezing	2
Meten	2
Bloemengroet	2
Kerkdienst en koor.	3
Leeskring	3
Zondagmiddagconcert	3
AGENDA	4

Leeskring
7 oktober 20.00 uur
Religieuze ervaringen
in de Bijbel
Leiding drs. K. Bezemer

Zondagmiddagconcert
17 oktober 12.00 uur
Julia and Friends

Hoeksteenlezing
De Bijbel cultureel
7 november 10.30 uur
Spreker Marcel Barnard

De vrijheden die vrouwen in onze tijd in de samenleving hebben, zijn echter niet vanzelfsprekend. Er moet ook in onze tijd gewaakt worden dat verkregen rechten niet verwateren of om allerlei redenen worden opgeheven. Voor mij is dat alles weer heel actueel als ik de inname van Kabul op televisie zie. Ik voel me betrokken bij de vrouwen in Afghanistan die een periode van onzekerheid en waarschijnlijk beperkingen tegemoet gaan.

Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer

Van het bestuur

In het septembernummer van Stemmen is al aangekondigd dat wij zo min mogelijk contant geld in ons bezit willen hebben. Ook wordt het steeds duurder munt- en papiergeld in te leveren bij de banken. De Wet Bestuur en Toezicht geeft aanvullende richtlijnen omtrent het in bezit hebben van kasgelden. De penningmeester heeft inmiddels de nodige apparatuur aangeschaft. Zo kunt u vanaf heden contactloos betalen met uw pinpas. Per transactie ontvangt u van de penningmeester een geprinte bon. Dit gaat gelden voor alle lezingen, concerten en evenementen in de Hoeksteen. Ook kunt u tevoren het bedrag voor de lezing of concert overmaken. De toegangsprijs voor lezingen en concerten bedraagt € 8,00. Voor leden en vrienden van de vereniging € 6,00 inclusief koffie/thee in de pauze.

Met ingang van 26 september kunt u weer **zonder aanmelding** de Hoeksteen bezoeken bij lezingen, concerten en andere activiteiten.

Wilt u wel rekening houden met de basisregel: Bent u verkouden of ziek blijf dan thuis. Ook geven wij elkaar nog geen hand.

De kerkzaal is weer ingericht. De stoelen aan de linkerzijde staan gekoppeld. U kunt desgewenst naast u een stoelplaats open laten.

Aan de rechterzijde staan de stoelen los van elkaar. Tijdens de kerkdienst staat het koor daar. Bij een lezing of concert kunt u daar ook plaats nemen. Tussen de stoelen is een kleine ruimte gelaten. Ook is zingen is weer toegestaan.

De Algemene Ledenvergadering staat gepland op **dinsdag 9 november 19.30 uur.**

De vergaderstukken krijgt u 3 weken tevoren per post toegezonden.

Hartelijke groet,
Simon van Proosdij



De Bijbel cultureel

Spreker Marcel Barnard
Zondag 7 november, 10.30 uur

Entree: € 8,00 p.p. Leden, vrienden van de Hoeksteen € 6,00 (incl. koffie/thee)

In hun boek *De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de 20e eeuw* onderzochten Marcel Barnard en Gerda van den Haar hoe de Bijbel in de twintigste en eenentwintigste-eeuwse kunsten een rol speelde. De verrassendste uitkomst van dit onderzoek was dat het bijbelse erfgoed prominent

aanwezig is. De dominante opvatting dat het Modernisme de kunsten voorgoed heeft gesecculariseerd, is slechts een deel van de waarheid

Marcel Barnard is hoogleraar - Praktische Theologie en Liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.

Metten

Hoe vindt men het wezenlijke, de kern, dat wat erop aan komt van iets of iemand? Niet door de hemel te bestormen met vragen. Nee, wij leven hier op aarde. Wij meten hier met aardse maatstaven. Dat wil zeggen: wanneer wij de lengte, de breedte en de hoogte kennen, kunnen wij ons een voorwerp voorstellen. Wanneer wij weten hoe de mens in elkaar zit, hoe alles bij hem functioneert: organen, ledematen, enz., dan denken wij een mens te kennen. Deze aardse maten, deze maatstaven zijn kwantitatief wetmatig. Er is geen speld tussen te krijgen.

Maar diep in jezelf meet je ook met een maatstaf die de kwaliteit bepaalt. Niet de kwaliteit ten eigen bate, maar de kwaliteit die verheft, die je laat hopen, laat vertrouwen. Die maatstaf laat je geloven dat alles wat hier verschijnt en te meten is, dat iedereen die hier verschijnt ertoe doet en er niet voor niets is. Die maatstaf heet liefde. Het omvat alles. Het dringt door tot de kern, het wezenlijke van alles en iedereen.

Marijke van Proosdij



Bloemengroet

De bloemen in de maand september gingen namens u naar mw. N. A.G. de Cock Buning

Kerkdienst en koor

Zondag 24 oktober 10.30 uur. Voorganger ds. Menno Hofman. Organist Albert van der Haven
Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Liederen die het koor zingt: Kyrie eleison, Earlene Rentz Turner, Ich bete an die Macht der Liebe,
Dmitri Bortniansky, Otsje nasj (Onze Vader), Russisch trad.

Collecten:

1e collecte voor de instandhouding eigen geloofsgemeenschap

2e collecte voor Artsen zonder grenzen

Denkt u bij de uitgang aan het bloemenbusje

Toelichting op de 2e collecte

Hoe helpen wij in de strijd tegen het coronavirus (COVID-19)?

Wereldwijd

Het coronavirus zorgt voor een ongekeerde pandemie die zelfs de meest geavanceerde zorgstelsels in de wereld ontregelt. Voorlichting, infectiebeheersing, vaccinaties en medisch personeel zijn relevanter dan ooit: in Nederland en overal ter wereld. In landen als Syrië, India en Brazilië neemt het aantal coronapatiënten alleen maar toe en blijft het aantal vaccinaties achter.

Leeskring Religieuze ervaringen in de Bijbel

In deze kring gaan we in op de beschrijvingen van religieuze ervaringen die in de Bijbel genoemd worden. Godsdiensten, zoals Joden- en christendom, gaan gepaard met menselijke ervaringen die het gewone dagelijkse overstijgen. Dit noemt men transcendent ervaringen. Gebeurtenissen kunnen dientengevolge als wonder beleefd worden en als ingrijpen van hogerhand. Een wolk die meereist, voorspellende dromen, een stem uit ongewone bron, bezoeken van 'engelen', nieuwe inzichten, visioenen en genezingen. We lezen diverse beschrijvingen in de Bijbel over dergelijke ervaringen en gaan daarover met elkaar in gesprek. Graag zelf een Bijbel meenemen.

Leiding: drs. Katrijne Bezemer Vier donderdagen: 20.00-21.45 uur.

Data: 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 9 december.

Kosten: Voor leden en vrienden geen, voor anderen € 20,00 voor de serie bijeenkomsten. koffie/thee € 1,00 **Opgave voor 1 oktober bij K. Bezemer, 071 532 04 38 / kbezemer@iroka.nl**

Maximum aantal deelnemers 10

Zondagmiddagconcert

JULIA AND FRIENDS

Zondag 17 oktober 12.00 uur.

Entree: € 8,00 p.p. Leden, vrienden van de Hoeksteen € 6,00 (incl. koffie/thee)

Muziek uit alle tijden en windstreken van o.a. Vivaldi, Brahms, Mozart, Gershwin
en het eerst gevonden jiddische lied (Royz, Royz).

Uitvoerenden:

Julia Bronkhorst, sopraan,
Yuh-Ichi Sakai, bariton,
Arjan Mijdam, piano,
Peter de Leeuw, viool
Bart Berman, gitaar.



Julia Bronkhorst



Arjan Mijdam



Peter de Leeuw



Bart Berman



Yuh-Ichi Sakai



Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

AGENDA

Oktober

- 3 okt 10.30 u Hoeksteenlezing *Als metaforen werkelijkheid worden..*
Spreker HendrikJan Houthoff
- 7 okt 20.00 u Leeskring *Religieuze ervaringen in de Bijbel.* o.l.v.
drs. Katrijne Bezemer.
- 12 okt 14.00 u Latijnse leeskring, Judith 15 v.a.9. Olgaland 18, DH
- 15 okt 14.30 u Desgevraagd o.l.v. ds. Reinhold Philipp. Onderwerp
Verantwoordelijkheid en (vrede) genade.
- 17 okt 12.00 u Concert: Julia and Friends
- 24 okt 10.30 u Kerkdienst, voorganger ds. Menno Hofman. M.m.v.
Het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
- 28 okt 20.00 u Leeskring *Religieuze ervaringen in de Bijbel* o.l.v.
drs. Katrijne Bezemer

November

- 2 nov 14.00 u Latijnse leeskring., Olgaland 18, Den Haag
- 7 nov 10.30 u Hoeksteenlezing *De Bijbel cultureel.*
Spreker Marcel Barnard
- 9 nov 19.30 u Najaars-ledenvergadering

Datum inleveren kopij

Wilt u de kopij voor het novembernummer a.u.b. uiterlijk 16 oktober insturen naar stemmen@kpnmail.nl of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

Colofon

Voorganger:

Ds. K. Bezemer,
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 532 04 38
kbezemer@iroka.nl

Voorzitter:

S.J. van Proosdij
Tel.: 070 386 86 85
s.proosdij@kpnmail.nl

Secretariaat:

W. H. Kraan
Tel.: 070 386 95 41
secretariswhkraan@gmail.com

Penningmeester

G.Vallenduuk-Visser
Tel: 0252 213 998
penningmeesterhoeksteen@gmail.com

Zaalverhuur

G.Vallenduuk-Visser
Tel: 0252 213 998
ivallenduuk@gmail.com

Contactpersonen ziekenhuisopnamen:

Ds. K. Bezemer of
S.J. van Proosdij

Redactie Stemmen:

G. Hornman-Oldenbeuving
M.van Proosdij-v.d. Beukel
W. Toes

Eindredactie:

A.G. Spruijt
Tel.: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com

Bankrekeningnummer:

NL 93 INGB 0000 137735
Vereniging van Vrijzinnig Gods-
dienstigen te Voorburg

Maandblad Stemmen:

Op aanvraag via het secretariaat

Redactieadres:

stemmen@kpnmail.nl
Rozenboomlaan 119
2274 HK Voorburg

Website

www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl