



september nr. 9

## STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg  
Telefoon 070 386 34 13

### Een nieuw seizoen

Een nieuw verenigingsjaar staat voor de deur. We hebben een nieuw jaarprogramma en zijn hoopvol dat, ondanks dat corona niet verdwenen is, we wel activiteiten kunnen blijven aanbieden.

Dit jaar was er in de maatschappij veel aandacht voor het klimaatvraagstuk waaronder de opwarming van de aarde. In het verleden liepen vrijzinnige groeperingen geregeld voorop bij maatschappelijke problemen. Het landelijk Vrijzinnige Platform gaat zich komende tijd ook speciaal richten op 'Duurzaamheid'.

In ons jaarprogramma is er ook aandacht voor onze natuurlijke leefomgeving, met in het voorjaar bijeenkomsten over bomen naar aanleiding van een boek van Peter Wohlleben, 'Het verborgen leven van bomen' (2015). Peter Wohlleben heeft als vervolg op zijn aandacht voor bomen zich nu ook op de dieren gericht. We weten wel dat we met planten en dieren de aarde delen maar veelal plaatsen mensen zichzelf en hun eigen leven centraal. Bovendien leek tot voor kort de wereld onmetelijk groot en de bronnen onbepaald en onuitputtelijk. Nu weten we wel beter. De grote hitte en nu ook bosbranden in Canada, De Verenigde Staten, Siberië, Zuid-Europa en Turkije wijzen ons er op dat er nu echt actie moet volgen.

In 1982 kwam een dichtbundel uit onder auspiciën van het Wereld Natuur Fonds, 'Het zwarte schaap der schepping' genaamd. Met als ondertitel: 'Gedichten over de mens in de natuur.' De titel alleen al vind ik briljant gekozen. Diverse auteurs, waaronder J.W. Schulte Nordholt, van wie het gedicht hieronder staat, hebben aan de bundel bijgedragen. Vaak gaan die gedichten uiteindelijk toch ook weer wat over mensen. Maar, de dieren zijn op zijn minst 'gezien'.

### De Paarden

Helder draven, met hun felle staarten  
recht omhoog in de ontstelde lucht,  
paarden door de donkergroene zwaarte  
van de weide; dreunend en geducht  
slaat hun hoefslag op de vaste aarde.

Als een zwart en onbepaald gesternte  
draaien ze hun blauwe hemel rond,  
hoger, hoger, tot zij in de verte  
los geraken van de moedergrond.



R. Dufy, Kasteel en paarden  
(1930)

### In dit nummer

Van het bestuur	2
Van de penningmeester	3
De leukste reden	4
Oude weten	4
Kerkdiensten in sept.	5
Oec. vrouwenwerk	5
Leeskringen	6
Hoeksteenlezing	6
Uitnodiging wijkcommissie	7
AGENDA	8

**LEESKRINGEN**  
**6 september 20.00 uur**  
**30 september 20.00 uur**  
(Inhaal bijeenkomst  
Stoa en christendom)  
**7 oktober 20.00 uur**  
Religieuze ervaringen in de  
Bijbel

**HOEKSTEENLEZING**  
**Zondag 3 oktober 10.30 uur**  
Spreker HendrikJan Houthof

En op vleugels in het licht gedragen,  
gaan zij in een goddelijke verbond  
zegevierend voor de zonnewagen.

-----

Wie heeft ooit verzonnen dat God alleen van mensen houdt?  
Hartelijke groet,  
Katrijne Bezemer

## **Van het bestuur**

Het jaarprogramma 2021 -2022 is verzonden.

### **Toegangsprijs activiteiten**

Het bestuur heeft besloten om de toegangsprijs zodanig aan te passen dat koffie en thee inclusief zijn. Leden en vrienden van de vereniging betalen dan € 6,00 en niet-leden € 8,00. Tijdens de vergadering is er gesproken over een notitie hoe om te gaan met contant geld in onze organisatie. Het wordt steeds moeilijker en duurder munt- en papiergeld in te leveren bij banken. Ook geeft de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) aanvullende richtlijnen omtrent het in bezit hebben van kasgelden. Er komt een onderzoek naar collectebonnen en naar de aanschaf van een apparaat om elektronisch op eenvoudige manier te betalen. Het vooraf geld overmaken voor lezingen en andere activiteiten wordt ook hierin meegenomen. Wij komen hier binnenkort verder op terug,



### **Gewijzigde landelijke statuten**

Het landelijke bestuur heeft de gewijzigde statuten van de notaris retour ontvangen omdat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) nog moet worden ingevoegd. Wordt vervolgd.

### **Verzoek**

Er is een verzoek van dhr. Le Grand binnengekomen om te participeren in zijn te ontwikkelen proefschrift over wat en waarom vrijzinnigen geloven en hoe we dit op een eigentijdse manier kunnen vormgeven. Het bestuur beraadt zich of en hoe wij aan zijn verzoek tot crowdfunding willen en kunnen voldoen. Later hier meer over.

### **Regiovergaderingen**

Het landelijk bestuur heeft op 23 juni jl. een ‘clustergesprek’ gevoerd met de afdelingen Oud Beijerland/Hoeksche Waard, Zuid Kennemerland en Voorburg.

Deze bijeenkomst is geïnitieerd door het landelijk bestuur en is bedoeld als oriënterende bespreking. Het landelijk bestuur werd vertegenwoordigd door de heer Von Meyenfeldt (voorzitter landelijk bestuur) en mevrouw Goettsch. Voor de afdelingen waren aanwezig: de heer Dijkstra voor Oud Beijerland/Hoeksche Waard, mevrouw Bezemer voor Zuid Kennemerland en mevrouw Bezemer en de heren Van Proosdij en Jager voor Voorburg. Het is de insteek van het landelijk bestuur om ook met andere lokale afdelingen clustergesprekken, dan wel individuele gesprekken te voeren. Daarbij staat het



SDG's

landelijk conceptbeleidsplan 2021-2025 centraal. Aangezien een eerdere versie van het beleidsplan in de landelijke algemene ledenvergadering van 28 november 2020 door de lokale afdelingen als 'te weinig ambitieus' werd beschouwd, lag ter vergadering een bijgestelde versie ter tafel. In dit geactualiseerde beleidsplan heeft het landelijk bestuur zijn ambities verbonden met de zgn. 'Sustainable Development Goals' (SDG's). Deze betreffen zeventien ontwikkelingsdoelen, opgesteld onder meer door het World Economic Forum (bekend van de jaarlijkse exclusieve bijeenkomsten van de wereldelite in Davos) en zijn in 2015 overgenomen en vastgesteld door de Verenigde Naties. Uit deze SDG's heeft het landelijke bestuur t.b.v. het beleidsplan de volgende selectie gemaakt: 'inclusieve economische groei en waardig werk voor iedereen', 'verantwoorde consumptie en productie' en 'bevordering van een vreedzame en inclusieve samenleving'. De afdeling Voorburg gaf aan in haar beleid de geselecteerde SDG's al te vertegenwoordigen. Hoewel de afdeling Voorburg daarmee het belang van dit 'compassie paradigma' deelt, is de afdeling van oordeel dat de geselecteerde SDG's een 'mondiaal kompas' vormen, waarmee het beleidsplan zich begeeft op het grensvlak van internationaal en politiek terrein. Dit terwijl Voorburg het credo hanteert van 'scheiding van religie en politiek'. Bovendien, het loslaten van die gedachte van scheiding brengt het risico met zich mee je als geloofsgemeenschap te vervreemden van leden die de scheiding juist blijvend willen omarmen. In zijn reactie gaf het landelijk bestuur aan dat daar waar het beleidsplan lijkt te zijn gestoeld op politieke doelstellingen, het plan zal worden aangepast, waarbij duidelijk wordt dat het zich begeven op internationaal en politiek terrein niet de bedoeling is. Het aan de hand van de oriënterende gesprekken met de lokale afdelingen bij te stellen conceptbeleidsplan zal worden geagendeerd voor de landelijke AV van november dit jaar. Het invoeren van het beleidsplan zal terugkomen in het werkplan van het landelijk bestuur.

Het bestuur is verheugd met deze door de heer Jager opgestelde samenvatting van dit cluster gesprek. Van dit gesprek heeft hij tevens een uitgebreid verslag gemaakt. Belangstelling voor deze uitgebreide versie en voor het conceptbeleidsplan kunnen kenbaar worden gemaakt bij de heer Van Proosdij, waarna deze stukken zullen worden toegezonden.

**Tenslotte** nog het volgende: we zien er naar uit om binnenkort weer te starten met een nieuw kerkelijk seizoen. In de maand september zijn er 2 kerkdiensten, nl. 5 en 26 september. Graag zullen wij u weer in persoon hierbij verwelkomen.

## Van de penningmeester

Januari-februari 2021....

Bestuursvergadering, hoe nu verder...Al bijna een jaar geen bijeenkomsten meer gehad, verwachtingen niet erg hoopvol...-Natuurlijk wisten we van streaming, van zoom-vergaderingen. Maar ja, daar heb je apparatuur voor nodig en die is niet goedkoop.

En daar was Frouwke, met een lumineus idee: Laten we een actie organiseren. Ik schrijf een stukje voor Stemmen en doe daarin een oproep aan de leden om een bedrag(je) te storten. We waren meteen enthousiast.

U weet het, in het maartnummer van Stemmen stond een artikel van Frouwke. En voor de maand maart om was, stond er al € 2000 op de rekening. Niet dat we er daarmee waren, maar het stemde hoopvol en het was voldoende om een start te maken: apparatuur bestellen en laten installeren.

In de vorige Stemmen heeft u kunnen lezen dat er € 3.700,00 is gedoneerd. Er zijn wat startproblemen geweest, er moest nu en dan iets bijgesteld worden. De firma die een en ander heeft geleverd, stond elke keer klaar om het euvel te verhelpen. Gezien de situatie van besmettingen, vaccinaties, nieuwe varianten van Covid etc. is er geen voorspelling te doen over het einde van deze situatie van beperkingen. Reden te meer om blij te zijn met de mogelijkheid van streaming bij diensten, concerten en lezingen!

Iet Vallenduuk



### **Bloemenmand voor de leukste reden**

Namens ons allemaal heb ik begin juni een bloemenmand gebracht bij Corrie Schippers - de Jong.

Net als zoveel anderen had ook zij gehoor gegeven aan de oproep om geld te geven om de Hoeksteen in Beeld te brengen. De jury vond dat zij de leukste reden had bedacht voor haar gift.

Ze had haar leeftijd opgeteld bij de afstand van haar huis tot de Hoeksteen en dat leverde een mooi bedrag op. We weten allemaal dat Corrie jong van hart blijft, maar dat het aantal kilometers een bezoek aan de Hoeksteen alleen bij uitzondering mogelijk maakt.

Corrie is dan ook heel blij met de mogelijkheid om nu via het beeldscherm de kerkdiensten en andere bijeenkomsten van huis uit te kunnen meebelevan.

Ze vertelde dat ze nog veel contacten met de leden van de Hoeksteen heeft en ze verheugt zich erop het koor weer te zien en te horen zingen, zodra dat weer mogelijk is. Met haar man Ton, die bijna twee jaar geleden is overleden, was Corrie jarenlang een steunpilaar van de Hoeksteen en niet alleen omdat ze als voorzitter van het koor allerlei originele invallen had die ze samen met de andere koorleden enthousiast uitvoerde.

Elders in deze editie van Stemmen maakt het bestuur bekend hoe het met de Hoeksteen in Beeld actie is gelopen. Wat mij betreft is het doel volledig behaald: ook op afstand kun je samen een geloofsgemeenschap vormen. Dat neemt niet weg dat ik blij ben dat het weer mogelijk is om elkaar in de Hoeksteen te ontmoeten, maar we doen dat nu in het besef dat we ook verbonden zijn met een kring van mensen die wij dan niet zien, maar zij horen ons wel. Het bezoek aan Corrie Schippers maakte dat voor mij op plezierige wijze duidelijk.

Een hartelijke groet van Corrie voor allemaal!

Frouwke J.R. de Boer



Corrie Schippers



En zij vreesden met grote vreze

### **Oud weten en de overlevering**

Is het oude weten een weten uit lang vervlogen tijd? Nee, het is een verborgen, verdrongen weten – verborgen door een overvloedige interesse voor belevingen met tijdruimtelijk verschijnende wetmatigheden (De wereld die te berekenen valt en aan die buitenkant helemaal klopt). Weten is niet hetzelfde als het opnemen of onthouden van mededelingen die we gelezen, empirisch vastgesteld en gesystematiseerd hebben. Dat is een computer.

Er is een taalkundig verband tussen weten en wijsheid. Wijsheid kent de 'godsvrees' als fundament. Godsvrees wil niet zeggen dat je bang of bevreesd bent voor iemand. Weer zo'n misverstand door de taal, omdat we taal te zeer als wetenschap bedrijven. Op grond van het Hebreeuwse woord voor 'Vreze' Gods houdt het veel-er iets in als 'zien': het schouwen van God. Hiermee wordt bedoeld het zich verbazen, het sprakeloos worden, het in ontzag beven voor dat wat zintuigelijk niet te vatten is. Je dreigt als vat te breken. Het geheel is zo groot, zo onmetelijk, dat je je eigen grenzen doorbreekt en er een weerklank ontstaat uit een menselijk gebied voorbij die grenzen. Van daaruit krijgt de mens dan een mededeling en wordt hij een kunstenaar in het vertellen vanuit die andere kant. Daar ligt een gebied waar ieder mens zijn thuis vindt, de vervul-

ling van zijn verlangens en daar vindt hij in vreugdevolle verwondering andere mensen, die hem in de wereld vanwege hun afkomst, hun taal of hun cultuur vreemd waren. Nu begint hij te herkennen.

Uit 'Getal, teken, woord,' van Friedrich Weinreb.

Marijke van Proosdij



RAAD VAN KERKEN  
Leidschendam-Voorburg

## Het oecumenisch vrouwenwerk

Dit is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Leidschendam, Leidschenveen en Voorburg en biedt gelegenheid elkaar te ontmoeten. Dat is helaas het afgelopen jaar niet echt mogelijk geweest en nog steeds gelden er beperkingen. Maar de kerngroep van het vrouwenwerk wil weer starten met de Vrouw en Geloof ochtenden. De eerste staat gepland op **woensdag 15 september van 10 tot 12 uur in de Kruisheuvelkerk, Burg Roeringlaan 6 in Leidschendam. Het thema voor dit seizoen is Geloven zonder kerk.** Door de huidige maatregelen is het aantal deelnemers beperkt. Eventuele belangstellenden kunnen contact opnemen met Plony Korving [p.korving@outlook.com](mailto:p.korving@outlook.com) of telefoon 0610292726

Uiterlijk aanmelden tot woensdag 8 september Na aanmelding ontvangen degene die kunnen komen een bevestigingsbrief. De dan geldende maatregelen zijn uiteraard van kracht.

## Kerkdiensten september

### Zondag 5 september 10.00 uur openingsdienst nieuwe seizoen

Aanmelden [s.proosdij@kpnmail.nl](mailto:s.proosdij@kpnmail.nl) of 06 520 88 57

Voorganger ds. K. Bezemer

Lector Wim Toes

Organist Albert van der Haven

Collecten:

1e collecte voor de eigen geloofsgemeenschap

2e collecte voor AMT Libanon (doveninstituut)

Denkt u ook aan het bloemenbusje aan de uitgang.

Toelichting op de 2e collecte

Stichting Andeweg voor doven in Libanon

Het doel in zijn leven was de doven te maken tot volledig geïntegreerde burgers en hen de kans te geven om hun talenten te ontwikkelen.

### Zondag 26 september 10.30 uur

Voorganger ds. K. Bezemer

Organist Albert van der Haven

M.m.v. Het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Collecten:

1e collecte voor de eigen geloofsgemeenschap

2e collecte voor SOS kinderdorpen

Denkt u ook aan het bloemenbusje aan de uitgang

Toelichting op de 2e collecte

SOS kinderdorpen stichting

Zij zorgen dat kinderen – ongeacht hun nationaliteit, geloof of huidskleur – in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Dat doen we door kwetsbare families te versterken in de zorg en opvoeding van hun kinderen. En door kinderen zonder familie een nieuw thuis te geven binnen een SOS familie in een van onze kinderdorpen.

### Lunch

Graag nodigen wij u uit voor een lunch na afloop van de kerkdienst. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden bij [s.proosdij@kpnmail.nl](mailto:s.proosdij@kpnmail.nl) of per telefoon 0652088057.

Deze zondag starten we ook weer met zang. De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat zingen geen bezwaar is mits op anderhalve meter afstand.

Tijdens de dienst wordt er zoals gebruikelijk geventileerd.

Beide diensten worden via livestream uitgezonden

<https://www.youtube.com/channel/UCLjNhK6N5QMUS8LoegdrdFA>

## **INHAAL-BIJEENKOMSTEN LEESKRING STOA EN CHRISTENDOM**

De kring Stoa en christendom werd door corona ruw verstoord. Twee bijeenkomsten, namelijk van 7 januari 2021 en 4 februari 2021, werden afgezegd. We lazen teksten van Epictetus (de Stoa) die we vergeleken met Bijbelpassages. Wij lazen daartoe vanaf twee bronnen: Fragmenten van Epictetus uit 'Vrij en onkwetsbaar' uit het boek van Boter/Brouwer en vergeleken de tekst met de uitgedeelde 'Bijbelpassages': Waar zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de filosofie van de Stoa en de Bijbelvisies?

Graag lezen voor bijeenkomst 16 september fragmenten 18 t/m 27 van Boter/Brouwer en de daarbij horende bijbelpassages.

Voor de bijeenkomst van 30 september lezen fragmenten 27 t/m 36 en daarbij horende bijbelpassages.

Leiding: Katrijne Bezemer  
Data: donderdag 16 september en donderdag 30 september  
Tijd: 20.00-21.45 uur  
Alleen deelnemers van de kring van vorig jaar.  
Geen kosten

## **LEESKRING: RELIGIEUZE ERVARINGEN IN DE BIJBEL**

In deze kring gaan we in op de beschrijvingen van religieuze ervaringen die in de Bijbel genoemd worden. Godsdiensten, zoals Joden- en christendom, gaan gepaard met menselijke ervaringen die het gewone dagelijkse overstijgen. Dit noemt men transcendent ervaringen. Gebeurtenissen kunnen dientengevolge als wonder beleefd worden en als ingrijpen van hogerhand.

Een wolk die meereist, voorspelende dromen, een stem uit ongewone bron, bezoeken van 'engelen', nieuwe inzichten, visioenen en genezingen. We lezen diverse beschrijvingen in de Bijbel over dergelijke ervaringen en gaan daarover met elkaar in gesprek. Graag zelf een Bijbel meenemen.

Leiding: drs. Katrijne Bezemer  
Vier donderdagen: 20.00 -21.45 uur.

Data: 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 9 december.

Kosten: Voor leden en vrienden geen, voor anderen € 20,00 voor de serie bijeenkomsten.

Koffie/thee € 1,00

Opgave voor 1 oktober bij K. Bezemer, 071 532 04 38 / kbezemer@iroka.nl

Maximum aantal deelnemers 10



HendrikJan Houthoff

## **HOEKSTEENLEZING**

### **ALS METAFOREN WERKELIJKHEID WORDEN**

Spreker HendrikJan Houthoff

**Zondag 3 oktober, 10.30 uur**

Entree: € 8,00 p.p. Leden en vrienden van de Hoeksteen € 6,00 (incl. koffie/thee)

Hoe God via een achterdeur ons leven weer binnenwandelt en eigenlijk nooit blijkt te zijn weggeweest.

Godsbesef is van ons allen, ook en waarschijnlijk vooral van mensen die het bestaan van God hardnekkig ontkennen.

De voordracht gaat over de ontwikkeling van het Godsbesef door de tijden heen en hoe het daarbij behorende Godsbeeld zich telkens heeft aangepast aan de tijden en culturen waarin men leefde. Ook nu is de behoefte aan religieuze bezinning nog steeds groot, maar naar een Godsbeeld dat dit invult zijn velen, al dan niet bewust, nog op zoek. Langs welke achterdeur is God weer als onverbreekelijk onderdeel van ons mens-zijn te beleven?

HendrikJan Houthoff studeerde geneeskunde en wiskunde, was werkzaam als hoogleraar klinische pathologie, ondernemer in de biotechnologie en docent aan het Jungiaans instituut. Hij werkt aan een boek getiteld *Het Innerlijk* over de relaties tussen lichaam en geest, waar deze voordracht uit is voortgekomen,

## Uitnodiging

**Op maandag 6 september 2021** organiseert de wijkcommissie Voorburg-Leidschendam van de Remonstranten een wijkbijeenkomst waarvoor wij iedereen van de Hoeksteen graag uitnodigen.

Thema: Over natuur en geloof, ecologisch bijbellezen.

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen,

vooral door mijnheer broeder zon,

die de dag is en door wie Gij ons verlicht.

En hij is mooi en straalt met grote pracht;

van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.

U herkent wellicht deze strofe uit het Zonnelied van Franciscus (1181 -1226)? Het is een bijzonder lied, waarin hij van de hemellichamen en de elementen spreekt in de intieme termen van familierelaties: over broeder wind, zuster maan en moeder aarde. Ook in de bijbel zijn er teksten die op vergelijkbare manier door een groene bril kunnen worden gelezen, zoals de theologe Trees van Montfort in 'Groene Theologie' (2019) uitgebreid laat zien. Tegelijkertijd heeft zij er ook oog voor dat het christendom ook sterk mensgericht (antropocentrisch) denken heeft voortgebracht. Te beginnen met de interpretatie van Genesis 1: 28 met Gods oproep om de aarde te bevolken en onder gezag te brengen. En daarnaast zijn er denkers, zoals cultuurfilosoof, Ton Lemaire, die stellen dat het christendom, vanwege haar transcendente monotheïsme (één godendom) per definitie een antithetische houding heeft ten opzichte van de natuur. Al met al een spanningsvolle relatie dus.

Met de Coronacrisis hebben we de afgelopen anderhalf jaar kunnen merken dat het óók voor onze menselijke gezondheid vereist is dat we binnen de grenzen van de planeet blijven, zoals de Zweedse hoogleraar duurzame ontwikkeling en watersystemen Johan Rockström stelt (NRC 23/6/20). De Coronacrisis en de klimaatcrisis zijn volgens hem nauw verbonden. Recente virussen zoals Covid 19 moeten daarom als waarschuwingssignalen van de natuur beschouwd. Menselijk ingrijpen, veranderingen in natuurlijke leefwereld en biodiversiteit, hebben de balans tussen (wilde) dieren en hun omgeving op hun kop gezet. Ze vergroten het risico op zogeheten zoönosen, ziekteverwekkende virussen die overspringen van mens op dier. We bevinden ons inmiddels in het zogeheten 'Antropoceen', het eerste tijdperk waarin de mens de dominante geologische factor is geworden.

Natuurlijk levert de Bijbel in deze context geen pasklare recepten voor een duurzame omgang met de aarde, maar zij biedt ons wél oriëntatie en handvaten.

Na een inleiding door Ds Antje van der Hoek zullen we tijdens onze bijeenkomst enkele bijbelteksten samen verkennen en door een ecologische bril lezen.

De bijeenkomst op 6 september a.s. vindt plaats in de kerkzaal van het Vrijzinnig Centrum

De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 te Voorburg, van 14.30 - 16.30 uur.

De Hoeksteen heeft een goede ventilatie. De daar geldende procedure is dat u bij binnenkomst een mondkapje draagt totdat u zit, anderhalve meter afstand houdt, uw handen bij binnenkomst desinfecteert en u zich bij klachten laat testen en anders thuisblijft.

In deze tijd is ook opgave nodig. Dat kan bij per e-mail [anneliesvankampen@planet.nl](mailto:anneliesvankampen@planet.nl) met vermelding van uw naam en telefoonnummer of telefonisch via 070-3866392.

U bent van harte welkom.

Met hartelijke groeten, mede namens ds Antje van der Hoek

namens de wijkcommissie, Annelies van Kampen

Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

## AGENDA

### September

- 5 sep 10.30 u Kerkdienst, ds. K. Bezemer. Opening seizoen  
(opgave gewenst) s.proosdij@kpnmail.nl/0652088057
- 6 sep 14.30 u Wijkbijeenkomst Remonstranten  
o.l.v. ds. Antje v.d. Hoek
- 16 sep 20.00 u Inhaal-bijeenkomst leeskring Stoa en christendom
- 19 sep 10.00 u Oecumenische Parkdienst in park Rusthoff **Sassenheim**
- 26 sep 10.30 u Kerkdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor  
o.l.v. Frits muusse. Afsluitend een lunch.  
(opgave gewenst) s.proosdij@kpnmail.nl/0652088057
- 30 sep 20.00 u Inhaal-bijeenkomst leeskring Stoa en christendom

### Oktober

- 3 okt 10.30 u Hoeksteenlezing Als metaforen werkelijkheid worden.
- 7 okt 20.00 u Leeskring Religieuze ervaringen in de Bijbel. o.l.v.  
drs. Katrijne Bezemer.
- 12 okt 14.00 u Latijnse leeskring, Judth 15.9. Olgaland 18 Den Haag

## Datum inleveren kopij

Wilt u de kopij voor het oktobernummer a.u.b. uiterlijk 16 september insturen naar [stemmen@kpnmail.nl](mailto:stemmen@kpnmail.nl) of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

## Colofon

**Voorganger:**  
Ds. K. Bezemer,  
Floris Versterlaan 23  
2343 RV Oegstgeest  
Tel.: 071 532 04 38  
[kbezemer@iroka.nl](mailto:kbezemer@iroka.nl)

**Voorzitter:**  
S.J. van Proosdij  
Tel.: 070 386 86 85  
[s.proosdij@kpnmail.nl](mailto:s.proosdij@kpnmail.nl)

**Secretariaat:**  
W. H. Kraan  
Tel.: 070 386 95 41  
[secretariswhkraan@gmail.com](mailto:secretariswhkraan@gmail.com)

**Penningmeester**  
G. Vallenduuk-Visser  
Tel: 0252 213 998  
[penningmeesterhoeksteen@gmail.com](mailto:penningmeesterhoeksteen@gmail.com)

**Zaalverhuur**  
G. Vallenduuk-Visser  
Tel: 0252 213 998  
[ivallenduuk@gmail.com](mailto:ivallenduuk@gmail.com)

**Contactpersonen  
ziekenhuisopnamen:**  
Ds. K. Bezemer of  
S.J. van Proosdij

**Redactie Stemmen:**  
G. Hornman-Oldenbeuving  
M. van Proosdij-v.d. Beukel  
W. Toes

**Eindredactie:**  
A.G. Spruijt  
Tel.: 070 347 28 07  
[agspruijt@gmail.com](mailto:agspruijt@gmail.com)

**Bankrekeningnummer:**  
NL 93 INGB 0000 137735  
Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen te Voorburg

**Maandblad Stemmen:**  
*Op aanvraag via het secretariaat*

**Redactieadres:**  
[stemmen@kpnmail.nl](mailto:stemmen@kpnmail.nl)  
Rozenboomlaan 119  
2274 HK Voorburg

**Website**  
[www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl](http://www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl)