



STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13

Actiehelden en -heldinnen.

Enkele jaren geleden kocht ik het boekje *Handboek voor Actiehelden* van de schrijvers David Borgenicht en Joe Borgenicht. Half voor de grap en half serieus gaf ik het mijn partner om er zijn voordeel mee te doen. In het boek staan hoofdstukjes met titels als: *Uit een zinkend schip ontsnappen*, *Een schurk ontwapenen* en *Onderhandelen bij een gijzeling*. Als je op zoek gaat naar corresponderende bijbelse 'actiehelden en -heldinnen' kom je terecht bij personen als Simson en David in de tijd dat deze laatste tegen de Filistijnen vecht. Bij de vrouwen zou je aan Judith kunnen denken die met een tentpin tegen Holofernes optrad.

Toen ik dat boek kocht, had ik mij niet iets kunnen voorstellen zoals corona dat zoveel ongewone krachten en eigenschappen van je vraagt als burger. Wij worden door corona opgeroepen om ook een actieheld of actieheldin te zijn. Het gaat nu echter niet zozeer om lichaamskracht, springen, rennen, duiken of zwemmen. Het gaat ook niet om het winnen ten koste van een ander. Of je bevrijden uit een eenmalige penibele situatie. Het gaat erom in relatief ongewone dagelijkse omstandigheden toch gezond, sterk en vol goede moed te blijven. Dat is de opdracht.

Zijn er voorbeelden in de Bijbel van dergelijke corona-actiehelden en heldinnen? Personages die eigenschappen bezitten waar we in onze tijd iets aan hebben? Ik moest direct aan koning Salomo denken die zich toelegde op wijsheid en ook als schrijver bekend werd (1 Koningen 1). Wijsheid lijkt een nuttige karaktertrek in coronatijd. Inzicht hebben in wat waar is en onwaar. Maar ook interesse in het verkrijgen van wijsheid. Zo in huis opgesloten is er in elk geval de gelegenheid om boeken te lezen of via radio en TV nieuwe kennis op te doen. Laten we daar gebruik van maken.

Een ander bijbels personage dat als actieheldin in de coronatijd genoemd kan worden, is de profetes Chulda (2 Kronieken 34). Chulda wordt geraadpleegd in een periode van verval. Wat ziet zij als ze de lijnen van het verleden doortrekt naar de toekomst? Chulda staat voor oude tradities die niet opgegeven horen te worden omdat er dan onheil volgt. Een belangrijke les in coronatijd. Laat je oude gebruiken en gewoontes niet zomaar los. Probeer wat goed was in stand te houden.

En tot slot Miriam (Exodus 2). Miriam helpt haar moeder en broertje Mozes. Zij is het die zorgt dat Mozes bij de Farao terechtkomt. Ze is ook trouw als oudere zus. Een familiemens die zich in veranderende



illustratie uit: Hamlyn Bible.
Vrouwen met brandend olielampje

In dit nummer o.a.

Van het bestuur	2
In memoriam	2
Wereldvrouwengebedsday	3
Breng de Hoeksteen in	4/5
beeld	
Vraag en antwoord	6
Terugblik kerstavond	7
AGENDA	8

situaties aanpast en haar eigen rol blijft vervullen. Dat lijkt ook in onze tijd nodig; flexibiliteit en aanpassingsvermogen, belangrijke eigenschappen voor een corona-actieheldin. Misschien weet u nog andere voorbeelden?

Ik wens u alle goeds,
Katrijne Bezemer

Van het bestuur

Allereerst een hartelijk welkom aan mevrouw Houbolt-Pannevis, die zich aangemeld heeft aangemeld als vriend van De Hoeksteen.

Dan onze welgemene dank aan iedereen voor het tijdig betalen van de bijdrage, klasse!

In Stemmen januari/februari schreef ik: 'Na een roerige tijd hopen wij dat 2021 ons weer toekomst zal geven'. Niet wetende dat Covid-19 en de lockdown het ons onmogelijk maakten onze activiteiten voort te zetten. Helaas moesten wij weer de eerste drie maanden kerkdiensten afgelasten en lezingen opschuiven. Het jaarprogramma januari t/m juni 2021 was klaar maar er moet iedere keer weer een aantal activiteiten worden geschrapt. Het bestuur heeft de afgelopen maanden contact gehad met o.a. afdeling Tholen, waar men de kerkdiensten mogelijk heeft gemaakt via livestream.

Van het landelijk bureau kregen we een offerte aangereikt om vanuit het eigen gebouw dit ook te kunnen realiseren. Maar de investering is voor onze vereniging een groot bedrag.

In deze Stemmen (op pagina 4) treft u een ingezonden brief van ons lid Frouwke de Boer aan 'Breng de Hoeksteen in beeld'. Het bestuur staat volledig achter dit initiatief.

Wij spreken de wens uit dat wij straks de mogelijkheid hebben om nu al tijdens de Covid-19 maar ook daarna de kerkdiensten en andere activiteiten bij u thuis

te kunnen brengen, ook voor hen die geen mogelijkheid meer zien om naar de Hoeksteen te komen.

Tot slot wil ik u nog attenderen op de vacature van voorzitter vanaf november.

Hartelijke groet,
Simon van Proosdij



In memoriam

Op 20 januari is op 85-jarige leeftijd overleden ons vriend-lid mevrouw Lies Groeneveld. Onderstaande woorden zouden uitgesproken worden bij de uitvaartbijeenkomst. Door de coronamaatregelen vond het afscheid echter in besloten kring plaats.

Lies heb ik leren kennen in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap De Hoeksteen in Voorburg. Beiden waren we lid van het koor. Elk koor kan zich gelukkig prijzen met zo'n trouw en meelevend lid als Lies. Zij begon met haar mooie, geschoolde stem als sopraan. Later was zij de steunpi-

laar bij de alten.

Naast haar stem bracht Lies nog zoveel meer mee: haar kennis van vele talen bijvoorbeeld. In haar jeugd bracht zij een jaar in Praag door en zij was overtuigd van het belang talen te leren voor communicatie met en begrip voor vreemdelingen. Haar talenkennis hielp het koor bij de juiste uitspraak.

In de kersttijd verraste zij de koorleden met een kaart uit eigen atelier. Bij jubilea van het koor was het Lies die een feestlied maakte. Ook schilderde zij eens een indrukwekkende boom met daarin schitterend afgebeelde vogels. Voor ieder koorlid liet zij hiervan een placemat maken. Tot zover enkele observaties over Lies als koorlid.

Minstens zo belangrijk is haar werk als kunstenaar en kunsthistoricus voor onze kleine gemeenschap geweest. Regelmatig hingen er schilderijen van Lies in de ontmoetingsruimte. De werken introduceerde zij zelf in het maandblad van De Hoeksteen. Zij schreef in een heldere, meenevende stijl waardoor de lezer inzicht krijgt in haar gedachten en gevoelens wanneer zij haar werk creëert. In diezelfde beeldende stijl vertelde zij over haar reis naar Andalusië. Met de beschrijving van de kunst en cultuur in m.n. Cordoba 1000 jaar geleden schetste zij een lijn, die tot in onze tijd doorgaat.

Lies, de erudiete kunsthistoricus toonde met haar verhaal over de multiculturele samenleving van toen de gevoelige antenne die zij had voor de culturele en sociale omstandigheden van onze tijd.

We zullen haar missen.

Geerke Spruijt-Besteveaar



Wereldvrouwengebedsdag 8 maart

Dit jaar is in verband met corona een alternatieve viering voor Wereldvrouwengebedsdag 2021 Georganiseerd. Omdat we elkaar niet samen kunnen ontmoeten is er een filmpje gemaakt van fragmenten die in verschillende deelnemende kerken van Leidschendam-Voorburg zijn opgenomen. Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen doet hieraan mee. Er wordt een fragment in De Hoeksteen opgenomen dat ds. Katrijne Bezemer inspreekt en ons bestuurslid Anneke Brandt leest het gebed mee in de Martinuskerk. Een verbindend element is steeds de paaskaars die in verschillende kerkgebouwen brandt en allen, later ook de kijker thuis, met elkaar verbindt. De teksten voor deze gebedsviering zijn afkomstig van vrouwen uit Vanuatu (Oceanië) en het thema van de viering is: Rotsvast. De film van rond de tien minuten is via de website van Raad van Kerken te bekijken. Greet Dussel (piano) en Claartje van der Grinten (cello) spelen enkele korte muziekstukken en Taizélíederen.

Website raad van kerken Leidschendam-Voorburg:

www.raadvankerkenlv.nl

Breng de Hoeksteen in beeld!

Oproep aan de leden, de vrienden en aan ieder ander die de Hoeksteen een warm hart toedraagt.

Beste allemaal,

Mist u het ook zo: de kerkdiensten met een inspirerende overdenking van onze voorganger, boeiende lezingen en andere interessante bijeenkomsten, het enthousiaste zingen in en van het Hoeksteenkoor en het koffiedrinken na afloop met de goede gesprekken?

Ik wel, maar het is nu even niet anders. Naar ik hoop bent u coronavrij en kunt u het leven met alle beperkingen nog volhouden, want dat zal nog moeten.

De voorganger en het bestuur van de Hoeksteen doen hun uiterste best om contact met ons allemaal te houden en zij spannen zich geweldig in om, wat nog wel kan, aan ons aan te bieden. Zo hebben ze onderzocht of het mogelijk is om de Hoeksteen van apparatuur te voorzien, waardoor wij in en vanuit ons huis op een pc, laptop of tablet de bijeenkomsten kunnen bijwonen.

Het goede nieuws is dat dit kan! En niet alleen in coronatijd, maar ook daarna. Als we nu een investering doen, kunnen we binnenkort alles wat er in de Hoeksteen gebeurt thuis bijwonen.

In de coronatijd gaat het vooral om kerkdiensten, Hoeksteenlezingen en bijvoorbeeld een concert van een paar musici op 1,5 meter afstand.



Jong talent 14 jaar

Na corona

Maar ook na coronatijd zal het mogelijk zijn een optreden van het Hoeksteenkoor of van een ander muziekgezelschap thuis te bekijken en te beluisteren, een afscheidsbijeenkomst mee te maken, als je de reis naar Voorburg niet kunt ondernemen. Via de Hoeksteen kan ook een bijeenkomst van een andere geloofsgemeenschap of organisatie bij u thuis worden gebracht. En u kunt de gesprekken in een gesprekskring thuis volgen.

Ik zou dat prachtig vinden: het weten dat je met zijn allen zit te kijken en meebeleeft wat in de Hoeksteen gebeurt, geeft toch een beetje saamhorigheidsgevoel. En als we nu de aanschaf doen, kunnen we daar jarenlang veel plezier van hebben.

Maar zoals u begrijpt: deze investering kost geld en ook bij onze vereniging van vrijzinnig godsdienstigen (VVG), die de Hoeksteen in stand houdt, is de laatste tijd geen cent binnengekomen.

Daarom is de actie: “Breng de Hoeksteen in beeld” bedacht.

Wat hebt u bespaard?

Gaat u bij uzelf eens na welk bedrag u hebt bespaard, omdat u geen bijeenkomst in de Hoeksteen kon bijwonen. Ik geef een voorbeeld: U zou bij twee lezingen en twee diensten zijn geweest en dan had u uitgegeven 2x € 5 voor de lezingen en ook minstens 2x € 5 voor de collectes en de koffie bij de diensten; dat is dus minimaal € 20. Dat hebt u dus bespaard. U zou kunnen overwegen dat alsnog over te maken.

Welke goede reden hebt u om een bepaald bedrag te missen?

Misschien hebt u een ander leuk idee voor een bedrag dat u voor deze actie kunt overmaken. Uw leeftijd in euro's bijvoorbeeld, dat loopt lekker op! Of het aantal jaren dat u lid bent van de VVG of in het



Jong talent 10 jaar

Hoeksteenkoor zingt, of het aantal jaren dat u hoopt nog plezier van de nieuwe installatie te zullen hebben. Of u denkt aan iets anders, het aantal stoelen dat in de Hoeksteen staat, het aantal kilometers dat u moet afleggen om er te komen, of de taxikosten. U bent het 100% met ons eens of u geeft ons de 5; met elke gedachte die u omzet in euro's, in een klein bedrag of een groter bedrag, zijn we blij. Omdat u daarvoor laat merken dat u de Hoeksteen een warm hart toedraagt.

Dus hebt u een goede reden bedacht, vermeld die bij het bedrag dat u overmaakt. Het bedrag blijft het geheim van de penningmeester en de leukste reden zullen we met een attentie extra waarderen.

Oproep aan onze speciale gasten

Deze oproep sturen we ook aan onze speciale gasten, die geen lid of vriend van de Hoeksteen zijn, maar die we af en toe bij een lezing, een concert of in een gesprekskring als onze speciale gast mogen begroeten. Als u deze actie wilt steunen, stellen we dat bijzonder op prijs. Ook u kunt straks vanuit huis via een link onze bijeenkomsten bijwonen, als u zich daarvoor te zijner tijd aanmeldt.

Praktische informatie

Er is alles bij elkaar een kleine € 4000 nodig en dat is te overzien, maar te veel om geheel uit de kas van de vereniging te halen. Daarom doe ik een beroep op u of u een bijdrage wilt overmaken op banknummer NL93INGB0000137735 ten name van Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen te Voorburg onder vermelding van "Breng de Hoeksteen in beeld", met - als u dat wilt - uw reden voor juist dit bedrag.

Als u ook verder nog wilt reageren op deze oproep ben ik bereikbaar op 070 3869504 of op mijn e-mailadres fjr.deboer@hetnet.nl .

Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groet,
Frouwke J.R. de Boer (lid van de VVG sinds 1977).





Vraag en antwoord

Wij vragen God om hulp. Wanneer kan God die hulp bieden? Pas als wij zeggen: ‘God, allemachtig, nou weet ik het ook niet meer.’ Waarom helpt God niet halverwege, dan zou al die ellende niet nodig zijn geweest? Halver[wege] vond je nog allerlei zijweggetjes die je van de [weg] naar het einddoel afleidden. Wat is het einddoel? Het einddoel is het Jeruzalem in jezelf, de tempel in jezelf, heel diep en heel hoog. Dus alle zijweggetjes leiden af, de zijweggetjes van bijvoorbeeld ‘Laat ik het zelf oplossen’ en ‘Ik heb nog genoeg ideeën en dromen’. Daar is niks mis mee, maar die ideeën en dromen liggen binnen jouw eigen gezichtsveld. De ideeën en dromen van anderen liggen daar niet binnen. Ja, soms hebben ze iets gemeen, maar elkaar helemaal begrijpen zit daar niet in. Het gezamenlijk optrekken naar Jeruzalem zit er nog niet in.

Pas als alle ideeën en dromen binnen ieders gezichtsveld liggen, is het einddoel bereikt. Dan gaan we de tempel binnen, de tempel in onszelf, waar in het heilige der heilige God woont. God die alle antwoorden weet, ook de antwoorden die nu nog buiten jouw gezichtsveld vallen.

Marijke van Proosdij

Kerstavond 2020.

Onverwachts ontvingen we kort voor 24 december een verzoek van de landelijke organisatie: om, nu er geen nachtdiensten en missen zijn op kerstavond, mee te doen aan een landelijk actie: 'Dichte deuren, open ramen' Kerst gaat over SAMEN, samen vullen we de kerstnacht met klanken van verbinding.

Kerken en organisten werden opgeroepen om donderdagavond 24 december Nederland te verbinden, door vanaf zeven uur vijftien minuten kerstliederen te spelen. Ook was het verzoek deuren en ramen van de kerk te openen zodat iedereen in de omgeving dit zou kunnen horen.

Ook onze Hoeksteen kon daar nog gehoor aan geven omdat Henriek Dijkstra die avond beschikbaar was. Wij hebben, zoals was gevraagd, de deuren van onze Hoeksteen opengezet. Henriek heeft op het Flentrop orgel alle registers opengetrokken en kerstliederen gespeeld. Yolande Jager had kaarsen voor de ramen gezet zodat de Hoeksteen ook buiten verlicht was. Katrijne Bezemer stond bij de ingang en Jan maakte van dit bijzondere moment de foto's. Ook onze burens hadden de deuren opengezet om de liederen te horen. Het was een kort moment van sfeer op deze kerstavond in onze Hoeksteen.

Simon



Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



www.editoo.nl

Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

AGENDA

maart

I.v.m. lockdown en andere overheidsmaatregelen
geen activiteiten.

april

- 2 apr 19.00 Avondmaaltje voorganger ds. K. Bezemer
organist Henriek Dijkstra
- 4 apr 10.30 u Kerkdienst, voorganger ds. K. Bezemer

Datum inleveren kopij

Wilt u de kopij voor het april nummer a.u.b. uiterlijk 19 maart 2021 insturen naar stemmen@kpnmail.nl of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

Colofon

Voorganger:

Ds. K. Bezemer,
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 532 04 38
kbezemer@iroka.nl

Voorzitter:

S.J. van Proosdij
Tel.: 070 386 86 85
s.proosdij@kpnmail.nl

Secretariaat:

W. H. Kraan
Tel.: 070 386 95 41
secretariswhkraan@gmail.com

Penningmeester

G. Vallenduuk-Visser
Tel: 0252 213 998
penningmeesterhoeksteen@gmail.com

Zaalverhuur:

J.J. Jager
tot 31 december
jagerjjan@gmail.com

**Contactpersonen
ziekenhuisopnamen:**
Ds. K. Bezemer of
S.J. van Proosdij

Redactie Stemmen:

G. Hornman-Oldenbeuving
M. van Proosdij-v.d. Beukel
W. Toes

Eindredactie:

A.G. Spruijt
Tel.: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com

Bankrekeningnummer:

NL 93 INGB 0000 137735
Vereniging van Vrijzinnig Gods-
dienstigen te Voorburg

Maandblad Stemmen:

Op aanvraag via het secretariaat

Redactieadres:

stemmen@kpnmail.nl
Rozenboomlaan 119
2274 HK Voorburg

Website

www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl