

5 februari 2021

Lieve leden en vrienden van De Hoeksteen,

Verschillende van u zullen de eerste corona-vaccinatie al gekregen hebben, anderen wachten daarop. Het zijn spannende weken. Behalve de vele maatregelen die in verband met corona genomen worden en ons aan huis kluisteren, krijgen we nu misschien ook met sneeuw en ijs te maken. Wij zullen het binnenshuis moeten 'uithouden'. Ik merkte zelf dat door het steeds naar het nieuws kijken om de nieuwste weetjes over vaccins en besmettingen te horen, veel van de buitenwereld en politiek in onze huiskamers komt. Velen werken nu ook thuis. Uiteraard moeten we goed op de hoogte blijven maar het is van belang om in je huis, en daarmee ook in jezelf, een rustige plaats te houden. Een plaats waar je vrede en stilte (her)vindt. Even weg van alle onrust. Thuiskomen in en bij jezelf. Het onderstaande gedicht of lied van Andries Govaert (819 Liedboek voor de kerken) geeft een handreiking.

### **Vrede voor dit huis**

1) Vrede voor dit huis  
met lichtdoorschijnen muren,  
beschutting voor de wingerd  
de zwaluw bouwt haar nest

2) Vrede voor dit huis,  
gegrond op goed vertrouwen.  
De poort omrankt met wijsheid  
die in de morgen geurt.

3) Vrede voor dit huis,  
een rustplaats langs de wegen  
voor wie met open handen  
om onderkomen vraagt.

4) Vrede voor dit huis  
voor wie er wonen liefde,  
dat zij de zegen proeven  
van vruchten, brood en wijn.

5) Vrede voor dit huis,  
wanneer de nacht zal komen  
dat wij de warmte delen  
en God het licht behoedt.



En ik zou u dan aanbevelen om de tekst hardop uit te spreken, als een zegen, terwijl u door de kamer(s) loopt. Er echt even tijd voor te nemen. Om daarna te genieten van een vredige sfeer.

Hartelijke groet, alle goeds

Ds. Katrijne Bezemer