



november/december 2020 nr 11/12

STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13

Onzekere tijden

Als deze Stemmen uitkomt, is de zomer nadrukkelijk voorbij en koersen we af op de herdenkingsdienst en vervolgens Kerstmis en Oud en Nieuw. In dit blad moeten we al data voor die bijeenkomsten noemen. In feite is echter de situatie zo ongewis dat we bij alles wat we plannen een slag om de arm moeten houden. We bevinden ons in onzekere tijden. Een vraag in een dergelijke periode is waar je als individu je stabiliteit en kracht kunt vinden?

Toen we kleine kinderen waren, konden we op onze ouders of verzorgers rekenen die ons bijstonden om 'het' weer goed te maken. Zij plakten een pleister op de wond. Al konden net als nu ook vroeger kinderen zien dat ook hun ouders niet almachtig waren. Waar is voor ons nu de ridder op het witte paard, de moderne actieheld als Indiana Jones, Batman of Hercule Poirot, die het kwade straft, ons redt en voor ons opkomt? Of moeten we ons richten op politici of Bekende Nederlanders? Waar is nu onze steun en hulp?

Sommigen leerden in hun jeugd dat God of Christus uiteindelijk alles goedmaakt en alle problemen oplost. Vrijzinnigen gingen er van uit dat daarnaast op zijn minst ook enig beroep moet worden gedaan op eigen kracht en inzicht. Waar je de grens legt tussen hulp van Hogerhand en jezelf bepaalt ieder dan zelf. Vanuit dat standpunt heb ik hier voor deze tijd wat praktische opdrachten:

1) Denk eens terug aan situaties van vroeger die ook onzeker of angstig waren en waar u toch goed doorheen bent gekomen. Deze herinneringen kunnen moed geven.

2) Kent u uitdrukkingen en gezegden – en haal die dan eens op – die gaan over doorzetten, niet-opgeven, succes en moed? (Bijvoorbeeld: De mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest.)

3) Heb elke dag tenminste contact met één persoon buitenshuis (telefoon, appje, e-mail, brief, gesprekje, bezoek of andere). Als het niet anders kan, zou u ook zelf contact moeten opnemen.

4) Noteer elke dag een gebeurtenis of iets dat u zag, hoorde of bedacht dat u aansprak.

Hoewel het misschien een zware tijd is, zie je als je het noteert duidelijker dat er toch elke dag wel een lichtpuntje is. Misschien iets grappigs dat u hoorde, misschien een aardig bericht of iets moois dat u zag.



St. Joris

Lucas Cranach de Oudere - 1510

In dit nummer o.a.

Van het bestuur	2
In memoriam	2
Van de penningm.	3
Lezing Thomas	3
Kerkdiensten	4
Terugblik lezing	4
Vreugdevolle verhalen	4/5
Landschap lezen	5
Intermezzo, 2 de K.	6
Boeien en geloven	6
St. Nicolaas van Myra	7
AGENDA	8

Hoeksteenlezing

Thomas, apostel en reiziger
in India
zondag 1 november a.s.
15.00 uur
spreker drs. K. Bezemer

5) Doe iets aardigs voor iemand anders. Het proberen iets te geven van tijd, aandacht of een voorwerp, leid je niet alleen af maar geeft een voldaan gevoel.

6) Lees eens een stukje in de Bijbel. Een mooie methode is om de Bijbel te pakken en dan op een willekeurige plaats open te slaan. Misschien staat daar wel precies iets waar u iets aan heeft.

Vaak als je eenmaal met dergelijk opdrachten aan de slag gaat, veranderen al direct de gevoelens en de sfeer. We bevinden ons in een eigenaardige tijd. We maken allemaal aan den lijve een grote crisis mee die ons land en de wereld in zijn greep heeft. Op de illustratie is Sint Joris afgebeeld die volgens een middeleeuwse legende de draak die een onschuldige jonkvrouwe bedreigt, overwint. Sint Joris staat bekend om zijn grote moed. Wij hopen op een toekomstig vaccin. In elk geval moeten we nog even alle zeilen bijzetten en niet versagen.

Hartelijke groet,

Katrijne Bezemer



Van het bestuur

Hoeksteenlezing *De Bijbel cultuureel* door prof. dr. M. Barnard komt te vervallen.

In plaats daarvan is er een lezing door drs. Katrijne Bezemer: *Thomas, apostel en reiziger in India*. Aanvang **15.00 u** (zie blz. 3)

Advent-vieringen

Wij hebben in overleg met de Remonstranten Den Haag besloten om de gezamenlijke advent-vieringen in de maand december af te gelasten.

Door de beperkte ruimte van beide gebouwen is het onmogelijk om dit veilig te organiseren.

Remonstranten

De kerkenraad van de remonstranten heeft besloten om alle activiteiten m.u.v. de kerkdiensten voor een tijdbestek van 30 dagen af te gelasten.

150-jarig bestaan

Vrijzinnigen Nederland heeft de viering van het 150-jarig bestaan helaas moeten afgelasten.

Algemene Vergadering

Donderdag 19 november om 19.30 uur is de ALV van onze vereniging gepland.

Aan de orde zijn de begroting 2021 en de benoeming van een reserve lid voor de kascommissie. Wilt u eens nadenken of dat iets is voor u?

Ook voor deelname aan de vergadering geldt de procedure: verplicht aanmelden bij s.proosdij@kpnmal.nl en afmelden bij verhindering.

Kerkdiensten

Wij blijven, voor zover mogelijk, de reguliere kerkdiensten houden. In deze Stemmen treft u de info voor de laatste twee kerkdiensten van 2020 aan.

Wel moet u reserveren om de diensten bij te kunnen wonen. Voorlopig heb ik mijn e-mailadres daarvoor opengesteld in verband met de registratie s.proosdij@kpnmail.nl of telefoon 06 52088057.

Hartelijke groet,
Simon van Proosdij

In Memoriam

Op 14 augustus overleed ons lid Rob Vallenduuk. Rob was vele jaren lid van onze gemeenschap in Sassenheim. Hij was zolang dat kon, heel trouw aanwezig op bijeenkomsten en kerkdiensten. Hij was een man van traditie, plezierig en vriendelijk gezelschap waarbij anderen zich op hun gemak voelden. Hij stond bekend om zijn geestige woordspelingen en zijn warme belangstelling. De spreuk van de Doopsgezinden, zijn geestelijk huis, 'daden gaan woorden te boven', was op zijn lijf geschreven. Een grote passie in zijn leven was varen en hij was in staat om naast andere werkzaamheden bij de ANWB zelf twee zeilboten te bouwen. Met de familie en vrienden werden jarenlang grote vaartochten ondernomen. Voor onze vereniging is hij een grote steun geweest door achter de schermen Iet in haar werkzaamheden als bestuurslid in De Hoeksteen bij te staan. De laatste jaren ging hij ook mee naar de kooroptredens in Zeist. In de periode in de Bernardus in Sassenheim wist hij nog nieuwe warme contacten op te bouwen. Zijn afnemende gezondheid en overlijden in de coronaperiode brachten extra zorgen met zich mee. Gelukkig kon de hele familie aanwezig zijn. In de bekende aula van Vliem in Sassenheim werd in klein gezelschap afscheid van Rob genomen met herinnerings-toespraken en mooie muziek. De kleinkinderen staken een lichtje voor hem aan.

Wij wensen de familie en vooral Iet veel sterkte toe met dit grote verlies.

Moge hij nu verblijven in het Licht van de Eeuwige K. B.

Bloemengroet

De bloemen in de maand september gingen namens u naar mw. N. A.G. de Cock-Buning-Hoogstegeer en dhr. D.J. Osinga.

Van de penningmeester

Het is een tijd waarin veel dingen niet kunnen zoals we gewend zijn, zoals kerkdiensten, kringen, lezingen en concerten. Het 'nieuwe normaal', dat helemaal niet normaal voelt...

Voor velen ook financieel een moeilijke tijd: inkomsten die minder worden of wegvallen, onzekerheid over de baan of over het pensioen.

Ook voor ons zijn veel zaken nog niet zeker.

Wat wel zeker is: de vaste lasten zijn écht vast!

Vandaar dat ik de aandacht wil vestigen op het volgende: Een aantal leden heeft nog niet de contributie van dit jaar betaald. Vriendelijk doch dringend verzoek: wilt u controleren of u wel of nog niet heeft betaald en zo niet, wilt u dat dan alstublieft op korte termijn doen?!

Voor alle duidelijkheid:

leden € 115,00

echtparen € 170,00

vrienden € 85,00

Leden ontvangen het blad *Stemmen* per post. Het is ook mogelijk het digitaal te ontvangen.

Niet-leden kunnen het blad *Stemmen* ook per post ontvangen, na betaling van € 20,00.

Voorwaarde is dat u dit bedrag nog dit jaar overmaakt naar NL93 INGB 0000 1377 35 t.n.v. Ver. van Vrijzinnig Godsdiensten te Voorburg.

Onder vermelding van *Stemmen* en uw eigen naam en adres.



Apostel Thomas

Zoals bekend zijn er veel voorwaarden verbonden aan het houden van een kerkdienst, het organiseren van een lezing of concert. Of deze binnenkort worden versoepeld of juist strenger worden, is nu nog niet zeker.

In het vorige nummer van *Stemmen* stonden de regels waar we ons aan dienen te houden:

Vooraf aanmelden, uiterlijk woensdag voorafgaand aan de dienst of het evenement en indien u onverhoopt toch verhinderd bent om te komen, dit alsnog aan ons melden!

Bij binnenkomst handgel gebruiken, naar de toegewezen plaats gaan, jas meenemen naar binnen en naast u op een lege stoel leggen.

Uw bijdrage aan de collecte in de kerkdienst kunt u deponeren in het mandje bij de uitgang.

De entreprijs voor een lezing of concert, leden € 5,00 pp, niet-leden € 7,00 pp, in een enveloppe met uw naam erop, deponeren in het mandje.

Gepast betalen, munten van € 1,00 of € 2,00 en briefjes van € 5,00, geen kleingeld, want de verwerking hiervan wordt steeds moeilijker. Uiteraard kunt u uw bijdrage ook overmaken, (zie bankrekening hierboven), o.v.v. evenement.

Maar dan moet dat ook uiterlijk woensdag voorafgaand aan lezing/concert gebeuren.

Zijn er nog onduidelijkheden, dan verneem ik dat graag. Bij voorbaat mijn dank voor uw medewerking.

Iet Vallenduuk

Hoeksteenlezing

Thomas, apostel en reiziger in India

Een lezing met beelden

Zondag 1 november

15.00 uur

Spreker drs. Katrijne Bezemer

Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00

Zie verder de richtlijnen vermeld bij *Van de penningmeester*.

De apostel Thomas is bij velen bekend als de 'ongelovige Thomas'. Desondanks of juist daarvoor is deze leerling van Jezus zeer geliefd. Van Thomas werd verteld dat hij naar het Oosten trok, naar India, en daar het christendom verspreidde. Tegelijkertijd wordt hij ook gekoppeld aan het oude Edessa, het huidige Urfa. Portugese missionarissen waren in de 16-e eeuw verbijsterd toen zij in India de kerken van de Thomas-christenen aantroffen. Behalve de Bijbel zijn er andere bronnen over Thomas zoals het bekende Evangelie van Thomas. Dit buitenbijbelse evangelie bestaat voor de helft uit onbekende uitspraken van Jezus. Het behoort bij de oude teksten die nieuwe informatie bieden. Waarom wordt Thomas daarin diverse malen 'de tweeling' van Jezus genoemd? Wat doceerde Thomas aan zijn leerlingen? Hoe kwam hij in India terecht?

Drs. Katrijne Bezemer, historicus en theoloog, is voorganger van Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen in Voorburg/Sassenheim en De Kapel in in Bloemendaal. Haar interesse -gebieden zijn de gnosis en de mystiek. Over de gnosis is in 2011 haar boek uitgekomen: *Op weg met de gnosis*. Een alternatief christendom, uitgeverij Synthese.

Kerkdiensten

Zondag 22 november, 10.30 uur herdenkingsdienst

Voorganger ds. K. Bezemer
Organist Albert van der Haven
In deze dienst gedenken wij mw. A. le Clercq-Keuning en dhr. R. E.P Vallenduuk
Geen koorzang, geen koffie.

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap. S.v.p. alleen munten van 1 of 2 euro of papiergeld. Verplichte aanmelding voor wie internet heeft per e-mail aan: s.proosdij@kpnmail.nl Voor wie geen internet heeft: telefonisch: 070 3868685 In beide gevallen uiterlijk de woensdag vóór 13.00 uur voorafgaande aan de kerkdienst. Uw naam en telefoonnummer worden genoteerd zodat we kunnen zien wie zich heeft aangemeld. Indien u ná aanmelding alsnog coronaklachten krijgt, meldt u zich dan alstublieft tijdig af: telefoonnummer: 070-3868685, dan kan iemand die op de wachtlijst staat uw plaats innemen

Vrijdag 25 december 10.30 uur kerstdienst

Voorganger ds. K. Bezemer
Organist Albert van de Haven
Geen koorzang, geen koffie

Collecte: voor het Hoeksteenkoor. Ook al kan het koor door de omstandigheden geen medewerking verlenen, zij repeteren wel door op de woensdagmiddag voor betere tijden.

Ook hier geldt verplichte aanmelding voor wie internet heeft per e-mail aan: s.proosdij@kpnmail.nl Voor wie geen internet heeft: telefonisch: 070 3868685 In beide gevallen voor de kerstdienst uiterlijk maandag 21 december voorafgaande aan de kerkdienst vóór 13.00 uur. Uw naam en telefoonnummer wordt op een lijst gezet

zodat we kunnen zien wie u zich heeft aangemeld.

Indien u ná aanmelding alsnog coronaklachten krijgt, meldt u zich dan alstublieft tijdig af: telefoonnummer: 070-3868685 dan kan iemand die op de wachtlijst staat uw plaats innemen

Terugblik Beethovenlezing

Op zondagmorgen 4 oktober 2020 verzorgde Aukelien van Hoytema een lezing in de Hoeksteen over de componist Van Beethoven, ter ere van zijn jubileumjaar.

De lezing werd bijgewoond door 13 bezoekers; een persoon moest zich afmelden vanwege corona-achtige verschijnselen.

We kregen een overzicht van alle werken die Beethoven had gecomponeerd in zijn 57 jaar durende leven. Een uitermate grote verscheidenheid aan composities, die voornamelijk in de tweede helft van zijn leven gecomponeerd werden. In de eerste jaren van zijn leven was hij voornamelijk een begenadigd pianist en violist die zeer vaak concerteerde. Dat begon al op jeugdige leeftijd. Middels beelden kregen wij een goed inzicht in het gezin waarin hij opgroeide, zijn leermeesters en zijn vrienden. Daarbij kregen wij een goed overzicht van zijn grote verscheidenheid van werken, door de goed uitgezochte muziek die we middels de cd-speler konden beluisteren.

Vervolgens kregen wij een kijkje in het leven van de nooit gehuwde Beethoven, door de beelden van zijn zeer vele en merendeels zeer knappe vriendinnen met wie hij relaties onderhield. Zij zullen zijn

muzen geweest zijn.

Ook werd zijn doofheid belicht. Al vroeg moet hij last van zijn oren gekregen hebben, wat hem geenszins belemmerde in het componeren van muziek. Wel bleef hij zeer geregeld ook toen werken dirigeren, wat op latere leeftijd zeer gênant moet zijn geweest, omdat hij bv niet kon horen wanneer het publiek applaudisseerde en hij zich zou moeten omdraaien om de hulde in ontvangst te nemen. Ook was het voor de musici moeilijk om hem te volgen en trad de eerste violist regelmatig naar voren om achter Beethovens rug het juiste ritme te spelen. Er is een brief van Beethoven bewaard gebleven, waarin hij zich uitspreekt over de wijze waarop hij met zijn doofheid omging. Mede hierdoor zijn de laatste jaren van Beethoven's leven zwaar geweest, zeker toen blindheid zijn lot dreigde te worden.

Het was een bijzondere gelegenheid om samen-op-afstand naar Aukeliens interessante en boeiende lezing te luisteren. Vanwege de coronamaatregelen konden er geen vragen gesteld worden en werd er geen koffie gedronken. In plaats daarvan, en vooral door de sprankelende wijze waarop de lezing werd gehouden, is de bijeenkomst uitgelopen van 1 uur naar een anderhalf uur durende bijzonder boeiende lezing.

Hartelijke groet,
Anneke Brandt

Vreugdevolle verhalen

Christenen hebben een schuldbelijdenis. Joden hebben dat ook. Zij gaan daarmee het hele alfabet langs. Het begint met de alef, as-hamnoe = door onze schuld. Dan de beth, bogadnoe = door ons

falen. Dan de gimmel, gozalnoe = we hebben geroofd, enz. We hebben geroofd? Ik heb niks geroofd. Wat is geroofd?

Een verklaring is - de variaties op hetzelfde thema zijn steeds dezelfde - dat 'roven' betekent: ik reken en denk, in plaats van dat ik liefheb. Ieder rekenaar of denker roofde de dimensie van de liefde. Wat is liefde? Dat is in het hier en nu en door alle tijden heen het goede zien in alles en iedereen. Dat is elkaar mooie vreugdevolle verhalen vertellen.



Dat hebben wij nodig in deze coronatijd en dat krijgen wij ook te horen. De mededelingen van deskundigen, van rekenaars en denkers dus, worden ons niet meer als nuchtere feiten voorgelegd. Ze worden ons verteld met de oproep: wees krachtig, wees dapper in deze tijd. De nuchtere feiten zijn ingebed in empathie, in liefde. Dat hebben wij niet eerder meegemaakt.

Het eerste gedeelte komt uit 'Koning Chizkia' van Friedrich Weinreb.

Marijke van Proosdij

Landschap lezen, buiten én binnen jezelf

'Je keek te ver. Dat wat je zoekt is hier'. Deze slotregel van een van haar gedichten is de titel van het onlangs gepubliceerde boekje van Marjoleine de Vos. Het beleefde

in korte tijd al meerdere herdrukken. 'Een wandeling' luidt de ondertitel en dat is dan ook wat er, als lezer, met je gebeurt.



Je wordt meegenomen door een deel van het Groningse Hogeland. Je gaat op pad in de omgeving van Zeerijp, Eenum, Leermens in het oude cultuurlandschap aldaar met zijn wierden en oude Romaanse kerkjes. De schrijfster woont er reeds enige tijd en is ervan gaan houden. Dat blijkt uit alles. Al wandelend 'leest' De Vos het eigene van dit landschap, boomgaarden, akkers, vogels, dieren, lichtval en wat dies meer zij. Zo voert zij een pleidooi voor 'landschapsleesles'. Want om iets meer te begrijpen van zo'n oud cultuurlandschap moet je je erin verdiepen. Ga je zien hoe het zich heeft ontwikkeld. Dat zijn velen vandaag de dag verlerd, maar als je het probeert ontdek je steeds meer sporen en tekens onder die



weidse Groningse lucht.

Maar behalve tot het lezen van het uiterlijke landschap, geeft het dagelijkse wandelen de schrijfster ook aanleiding tot mijmeringen en reflectie op het bestaan. Op de van haar bekende wijze voert ze je mee in haar innerlijke landschap, langs ervaringen van verwondering en ontroering, maar ook van het ondoorgrondelijke van het leven, langs rouw en gemis. De door haar geciteerde dichters, schrijvers en denkers (en dat zijn er altijd vele!) werpen daar steeds weer nieuw licht op, maar de fysieke ervaring van de wandeling zélf tilt de zwaarte van die vragen op. Zo voelt zij zich bevrijd van het denken om volop op te gaan in het nú. In de volheid van het moment, een welhaast mystieke ervaring.

Mij deed het boekje denken aan 'Merkstenen' van Dag Hammarskjöld, de Zweedse secretaris-generaal van de VN (1905-1961), van wie na zijn dood enigszins duistere dagboek aantekeningen werden gevonden. Zijn, explicietter door de christelijke traditie gekleurde, levensinzichten tekenden zich ook af tegen de contouren van een landschap, zij het een ander dan dat van De Vos. Voor Hammarskjöld waren het vooral zijn ervaringen op zijn tochten in de Zweedse bergen die het décor vormden van zijn zoektocht naar betekenis en overgave. Telkens wanneer hij nieuwe spirituele inzichten opdeed, noteerde hij ze als waren zij richtingaanwijzers (Merkstenen) op een bergpad. Aan de hand daarvan oriënteerde hij zich, verkende hij het landschap van zijn eigen ziel en boekte hij gaandeweg vooruitgang. Om zijn aantekeningen als volgt te besluiten: 'De seizoenen wisselden/ en het licht/en het weer/ en het uur./ Maar dit is hetzelfde land./ En ik begin de kaart te kennen/ en de

windstreken'.

Het landschap leren lezen, dat buiten jezelf én binnenin jezelf: De Vos en Hammarskjöld doen c.q. deden het allebei op eigen wijze. Niet elders, ver weg, maar in het hier en nu van hun eigen omgeving. Hierop doormijmerend kijk ik ineens vanuit een ander perspectief naar ónze kerk. Ooit als 'Kapel West' gebouwd, niet op een Groningse wierde, maar op een Haagse duinrug. Op een hoogte, letterlijk. Met de bedoeling om inspiratie op te doen, elkaar te bemoedigen, levensinzichten, vreugde en verdriet, te delen. Wat een rijkdom!

Ds. Antje van der Hoek

Marjoleine de Vos – *Je keek te ver, een wandeling*. Van Oorschot Terloops, 2020.

Overgenomen met toestemming uit Nieuwsbrief 8 van Remonstranten Den Haag



Een opmerkelijk intermezzo in de Tweede Kamer

.....tussen droom en daad
...staan wetten in de weg en praktische bezwaren,

Met deze overbekende woorden uit het gedicht *Het Huwelijk* van Willem Elsschot wilde Gert-Jan Segers (ChristenUnie) op 17 september j.l. in de Tweede Kamer de moeilijke verhouding van ons met de zorg voor elkaar kenschetsen. Hij werd echter onderbroken door Lodewijk Asscher (PvdA), die hem erop wees dat hier een man aan het woord is die zijn (ouder wordende) vrouw wil doden. Daarop citeerde hij (uit het hoofd) een paar fragmenten uit dit gedicht: Hij zag hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard. Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente, (...). Maar doodslaan deed hij niet, want(zie de bekende woorden uit de aanvang). Ook hintte hij even naar een mogelijke vergelijking met de deelneming van de CU aan de huidige coalitie. Segers moest het allemaal incasseren.

De echte verliezer was de neutrale toehoorder, die het slot van dit citaat moest missen, de mooiste regels ervan:en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren, en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Ton Spruijt

Boeien en geloven

Begin deze week heb ik bij een bedrijf met een Griekse letter een boeiende vrouw ontmoet. Zij kwam net aan, ik ging net weg. Op haar fietsstuur zat een mandje met daarin een Jack Russell. 'Goedemorgen 'zei ik tegen de dame, 'dag Jack' zei ik tegen de hond. 'Deze honden hebben altijd een naam, het zijn jachthonden die tot het midden van de aardbol graven als het moet', sprak ik verder tegen de vrouw.

'Ja, ze zijn mooi maar gevaarlijk. Daarom noem ik haar Ziva'.

'Uit de televisieserie N.C.I.S. zei ik. 'Die is ook mooi en gevaarlijk" zei de vrouw.

'Dat is waar' zei ik, 'u bent ook mooi'. Ze keek me verrast aan. 'Waarom zegt u dat?'

'Omdat het zo is, en ik meen het' zei ik. Ik keek haar aan en vroeg of zij artistiek was. Zij erkende dat. 'Hoe weet u dat?' 'Artistieke mensen hebben een bepaalde uitstraling, ik heb die ook', antwoordde ik. Zij pakte haar smartphone en liet me enkele van haar creaties zien. Zeker niet verkeerd. Ik vertelde haar dat ik naast zingen en schrijven ook goed schilderen kan. Op de een of andere manier kwamen wij op het geloof terecht. Zij vertelde mij dat ze met zeer veel overtuiging gelovige rooms katholiek is. Ik vertelde haar dat ik minder fanatiek gelovig ben, maar dat ik het nog niet helemaal kwijt ben. Zij raadde me aan weer naar de kerk te gaan. 'Dat is goed voor u'. Ik antwoordde dat ik dat wellicht wel zou doen. Daarna ging ieder van ons zijn eigen weg.

Met een vertederde blik kijk ik naar mijn poes Flo, die op het bureau ligt te slapen en leg mijn pen neer.

Kees Strampraad

Wat blijven zal

Dichters en denkers zeggen mij:

Het zuiverste, het warmste van
ieder mens,
dat wat het meest onvervreemd-
baar van jou is
- jezelfste, je aller-jijste –
dat blijft bewaard
en komt ten goede aan heel de
aarde.

Iedere uiting van menselijkheid
zal ooit worden gehoord,
iedere trilling van liefde
wordt opgevangen
en weerkaatst en plant zich voort.

Wat jij ooit,
in het verborgene, hebt gedaan
aan de minste der levenden,
dat heb je gedaan aan alle leven,
aan dat langzaam
volwassen en volwaardig wordende
lichaam van de mensheid, -
wij – allen.

Wat je voor bloemen en planten
gedaan hebt.
Voor je vogeltjes, je katten,
voor je kinderen, voor stervende
mensen,
en zelfs je liefde voor stenen:
dat komt terecht,
dat blijft bewaard,
dat heb je uitgezaaid,
blindelings misschien,
in de ziel en het geheugen van de
mensheid, -
wij – allen.

Huub Oosterhuis



Sint Nicolaas van Myra I



Het Catharijne Convent liet in een expositie een mooi Sint Nicolaas-tabernakelschrijn zien uit Spanje, uit de eerste helft van de veertiende eeuw. De tekst met uitleg over de taferelen daarop maakte gewag van een heel oud manuscript, genaamd *Praxis de stratelatis* (handelingen van de veldheren), waarin Nicolaas, bisschop van Myra, een belangrijke rol speelde. Sinterklaas inspireerde zodoende om daarover eens wat meer te weten te komen.

Het is niet honderd procent zeker dat wat wij weten over Sint Nicolaas ook echt is gebeurd, maar als we aannemen dat wat er in zo'n oud geschrift staat ook (een beetje) klopt, dan vallen er aardige verhalen te vertellen.

Hij is geboren ca. 280 in Patara, Lycië (in het huidige Turkije), gestorven op 6 december 342 of 352 te Myra, ook in Lycië.

Hier te lande gaat het Sinterklaasgebeuren tegenwoordig als volgt: Sint komt een paar weken voor 5 december in het land, per boot, stopt lekkers in klaargezette schoenen van kinderen die braaf zijn.

Het Sinterklaasfeest volgt dan op 5 december, dan brengt hij cadeaus en (liefst venijnige) gedichten voor velen.

Het is wel grappig om dan te lezen dat deze datum te maken heeft met zijn overlijden, wij vieren zijn feest een dag eerder. Dat zal dan wel zijn omdat zijn precieze geboortedatum niet bekend is.

In de katholieke kerk is Sint Nicolaas al eeuwen een heilige. Volgens de geschiedenis is hij heilig verklaard in 550 en is de eerste kerk aan hem gewijd in Constantinopel, nu Istanbul.

In de loop van de eeuwen zijn er vele wonderen aan hem toegeschreven, bijvoorbeeld:

- Hij redde eens drie arme zusjes van de prostitutie door drie beurzen door hun raam naar binnen te gooien, zodat ze eerzaam konden trouwen, dat zou dan later weer leiden tot onze zgn. vrijers van speculaas of taai taai.

- Hij kalmeerde een woedende zee en werd daardoor patroonheilige van zeelieden, schipbreukelingen en ook (haven)steden.

- Hij redde op wonderbaarlijke wijze drie geslachte en ingezouten scholieren en werd zo beschermheilige van scholieren.

Een wat plausibeler verhaal, de *Praxis de stratelatis*, is het oudste bekende handschrift waar Sint Nicolaas een rol in speelt en dateert waarschijnlijk uit de vijfde eeuw, van kort na zijn dood.

G.H. wordt vervolgd



Sinterklaasfeest - Jan Steen



Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

AGENDA

Oktober

do 29 20.00 u Leeskring *Stoa en christendom vergeleken*
o.l.v. drs. K. Bezemer

November

zo 1 15.00 u Lezing met beelden over *Thomas, apostel*
en reiziger in India. Spreker drs. K. Bezemer

do 19 19.30 u Algemene ledenvergadering

zo 22 10.30 u Herdenkingsdienst, voorganger ds. K. Bezemer

do 26 20.00 u Gesprekskring: *Stoa en christendom vergeleken*
o.l.v. drs. K. Bezemer.

December

vr 25 10.30 u Kerstdienst voorganger ds. K. Bezemer

Datum inleveren kopij

Wilt u de kopij voor het januari nummer a.u.b. uiterlijk **30 november** insturen naar stemmen@kpnmail.nl of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

Colofon

Voorganger:
Ds. K. Bezemer,
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 532 04 38
kbezemer@iroka.nl

Voorzitter:
S.J. van Proosdij
Tel.: 070 386 86 85
s.proosdij@kpnmail.nl

Secretariaat:
W. H. Kraan
Tel.: 070 386 96 41
secretarishoeksteen@gmail.com

Penningmeester
G. Vallenduuk-Visser
Tel: 0252 213 998
penningmeesterhoeksteen@gmail.com

Gebouw/verhuur:
J.J. Jager
tot 31 december
jagerjjan@gmail.com

**Contactpersonen
ziekenhuisopnamen:**
Ds. K. Bezemer of
J.J. Jager

Redactie Stemmen:
G. Hornman-Oldenbeuving
M. van Proosdij-v.d. Beukel
W. Toes

Eindredactie:
A.G. Spruijt
Tel.: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com

Bankrekeningnummer:
NL 93 INGB 0000 137735
Vereniging van Vrijzinnig Gods-
dienstigen te Voorburg

Maandblad Stemmen:
Op aanvraag via het secretariaat

Redactieadres:
stemmen@kpnmail.nl
Rozenboomlaan 119
2274 HK Voorburg

Website
www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl