



juli/augustus nr: 7/8 2020

STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13

Van het bestuur.

In deze ingelaste Stemmen juli/augustus treft u een overzicht aan van de luchtige zomeravonden van het Vrijzinnig Beraad. Sommige zijn via een 'zoom' verbinding en andere bijeenkomsten kunt u bijwonen op de anderhalve meter afstand.

Ook in de Hoeksteen moeten wij ons aan de regels van het RIVM houden. Het ziet er hoopvol uit maar er zijn wel regels voor de toegang: deelname kan alleen wanneer uw gezondheid voldoet aan de regels van het RIVM.

De eerdere genoemde bijeenkomst van **19 juli komt te vervallen**. Daar komt voor in de plaats vrijdag **14 augustus om 14.30 uur**, nadere informatie over de precieze invulling volgt nog.

De lezingen van **4 oktober** van Aukelien van Hoytema over Beethoven en van **1 november** door dhr. **M. Barnard** over *De Bijbel cultureel* en de religieuze bijeenkomsten op: **27 september** (voorganger Katrijne Bezemer) en **25 november** (voorganger Menno Hofman) blijven gehandhaafd. Er kan nog niet gezongen worden en er is nog geen medewerking van het koor. Het bestuur heeft besloten lezingen en religieuze **bijeenkomsten t/m 31 december om 11.00 uur aan te laten vangen**.

Zolang de **anderhalve meter** wordt gehandhaafd is er in de Hoeksteen een beperkte ruimte voor max. **18** personen en op het balkon max. **3**. Er is een protocol en werkschema gemaakt waar wij als bestuur en u als bezoeker rekening mee moet houden.

Regels opgesteld door het RIVM

- Om toegang te krijgen tot lezing of kerkdienst moet u de woensdag voorafgaande aan de zondag zich aanmelden bij secretarishoeksteen@gmail.com, onder vermelding uw naam en telefoonnummer en of u alleen of met partner komt. Ook kunt u zich per telefoon **06 520 88 057** (telefoonnummer van de voorzitter) melden. **Wie het eerst een mail zendt staat op de lijst. Komt u achteraf niet, zo snel mogelijk afmelden per telefoon op nummer 06 520 88 057.**

- De deuren staan open en een bestuurslid heet u welkom. U krijgt in de kerkzaal vanaf de voorste rij een plaats aangewezen, waar u tot het einde moet blijven zitten.

- In de hal staat hand-alcoholgel die u moet gebruiken voordat u verder gaat. Garderobe mag nog niet worden gebruikt. U kunt u jas op de stoel naast u neer leggen. De toiletten mogen wel, maar minimaal worden gebruikt.

- De consequentie van deze onplezierige maatregel is: **vol is vol**.

- Leden en vrienden gaan voor daarna belangstellenden.

We vragen begrip voor de ontstane situatie. Graag zien wij u op een van de geplande bijeenkomsten tegemoet.

Tot slot; er komt dit seizoen geen jaarprogramma 2020 – 2021 uit. Daarom zal in ons blad Stemmen delen van de activiteiten worden opgenomen. Het blad Stemmen krijgt een bredere verspreiding door dit digitaal ook aan 80 belangstellenden met e-mailadressen te zenden.

Hartelijke groet, namens het bestuur, Simon van Proosdij

VRIJZINNIGE ZOMERONTMOETINGEN 2020

*Meer informatie en updates op de website van het Vrijzinnig Beraad
<https://lmlvansetten.wixsite.com/vrijzinnig>*

Wake voor vluchtelingen Deze vindt plaats in het Haagse buurt-enkerkhuis Bethel, het decor van het spraakmakende kerkasiel voor het gezin Tamrazyan. Deze 24-uurs wake bestaat uit momenten van inspiratie, informatie en dialoog. Vanwege de beperkingen als gevolg van het coronavirus is het dit jaar helaas niet mogelijk met veel mensen in Bethel samen te komen. Maar u kunt elk moment meemaken via een livestream op de website www.wakevoorvluchtelingen.nl De wake start op zaterdag 20 juni om 12:00 uur en wordt op zondag 21 juni om 12:00 uur afgesloten.



Thomas Schwenckestraat 28-30,
2563 BZ Den Haag.

Jij en de wereld: Wat heb je geleerd van de crisis? Is ons systeem racistisch?

Ondanks dat de samenleving op slot ging is er veel met ons en in de wereld gebeurd. We zijn door de pandemie geconfronteerd met onszelf en de kwetsbaarheden in onze samenleving. Wat heeft deze crisis met jou gedaan? Wat heb je ervan geleerd? Wat hoop je dat de samenleving ervan leert? En dan dat andere nieuws: de beelden uit Amerika, die ook bij ons duizenden jongeren op de been brengen die de discriminatie zat zijn. Vind jij dat ze een punt hebben? Dat onze samenleving structureel racistisch is? En wat doen we eraan? Twee thema's die we in twee keer drie kwartier (met een koffiepauze) willen bespreken. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de kerkzaal of in de kerktuin (met maximaal 12 personen). Aanmelding noodzakelijk: bij ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992, of: kvanklaveren@hotmail.com. Houtrustkerk, Houtrustweg 1 (hoek Beeklaan). **Tijd: woensdag 1 juli om 14.30 uur.**



Houtrustkerk, Beeklaan 535,
2562 BE Den Haag.

Gnostiek, een nieuw licht op de oude traditie van het innerlijk weten (Stephan A. Hoeller)

De gnostische wereldbeschouwing ontwikkelde zich 2000 jaar geleden naast de Joods-Christelijke traditie. Bij de Gnostiek ligt de focus op een directe ervaring met de goddelijke wereld. Die visie werd al snel ketters verklaard. In deze sessie wordt ingegaan op de Gnostiek als de mystieke traditie van het westen. We leren over de gnostische visie op het kwaad, de gnostische Christus als een boodschapper van het licht, Sophia de vrouwelijke wijsheid, sacramenten en rituelen, stromingen als de Mandeeërs, de Manicheeërs en de Katharen en de gnostische elementen in het werk van Voltaire, Blake, Yeats en Yung. Heb je zin om deel te nemen aan deze ZOOM sessie van Vrijzinnig Delft, stuur dan een bericht naar Anja Schaafsma: schaafanja@gmail.com / www.sophiaspirit.nl

Datum en tijd: **Vrijdagmiddag 17 juli van 14.00 – 15.30 uur**



Lutherse Kerk, Noordeinde 4a, Delft

Vreemd in DE WERELD, Dr. Johan Goud

‘Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus’ (beginregels van ‘Die Winterreise’ van Schubert). Het is een oude typering van de mens: dat hij/zij vreemd in de wereld komt en er vreemd ook weer uit vertrekt. Een gebaand pad lijkt niet voor hem weggelegd. Hij moet zich telkens nieuw uitvinden, in de diverse relaties waarin hij zijn leven leidt. Het thema bijbelse ‘ballingschap’ heeft zo beschouwd een betekenis die ver uitreikt boven de historische gebeurtenissen waar het in eerste instantie naar verwijst. In deze drie bijeenkomsten komen de drie essentiële relaties aan de orde, waarin mensen hun vreemdheid ervaren en proberen te overwinnen. Daarbij komen iedere keer inzichten van Bijbelse, filosofische en literaire oorsprong ter sprake.

In de eerste bijeenkomst van **22 juli** gaat het over het *Nomade en ontworteld zijn* als een thema in de filosofie, de literatuur en de bijbel. In de tweede bijeenkomst **24 juli** over *Mens en Dier*, met bijzondere aandacht voor wat schrijvers (Ted Hughes, Thomas Mann, Eric-Emmanuel Schmitt) over de wijsheid van kraaien en honden hebben opgemerkt. In de derde bijeenkomst **27 juli** staat het thema *Mens en Mens* centraal, de relatie waarin we vaak de grootste vreemdheid en vijandschap ondervinden. Gedichten van Gerrit Achterberg krijgen aparte aandacht.

Tenslotte, op 29 juli, staat de relatie *Mens en God* in het middelpunt, met onder meer een zorgvuldige lezing van het gedicht ‘Poetry and Religion’ van de dit jaar overleden, Australische dichter Les Murray.

Middagen: **14.00 - 16.00 uur** in de Remonstrantse kerk L.v. Meerdervoort. **Woensdag 22 juli, vrijdag 24 juli, mandag 27 juli.**

Vanwege corona-maatregelen kan maar een beperkt aantal deelnemers (30) worden toegelaten. **Wilt u zich daarom aanmelden bij het bureau: 070-3250779 of via email: remondenhaag@hetnet.nl** Kosten: leden en vrienden € 5,- per keer), belangstellenden € 10.00. [afbeelding van Picasso, een in de wereld verdwaalde duif, geschilderd in Parijs, december 1942]

Rondleiding in de Grote Kerk van Den Haag

Op **woensdag 5 augustus om 14 uur** bent u welkom in de Grote of Sint Jacobs Kerk in Den Haag. Robert van Venetië, die de kerk als gids goed kent, zal u rondleiden langs de bezienswaardigheden zoals de preekstoel, het doopvont, de gebrandschilderde ramen, het Van Wassenaer monument en vooral ook de wapenborden van de ridders van het Gulden Vlies.

Na afloop kunnen we genieten van een drankje bij Zebedeus, het café naast de kerk. **Aanvang: 14.00 uur.** Verzamelen in de Grote Kerk. Aanmelding niet noodzakelijk.

Plaats: Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12.



afbeelding van Picasso, een in de wereld verdwaalde duif, geschilderd in Parijs, december 1942



Remonstrantse kerk aan de Laan van Meerdervoort 955 in Den Haag.



Rond de Grote Kerk 12 Den Haag

Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

Maria Magdalena: geliefde, apostel of verlichte meester?

Vele stemmen verkondigen in deze tijd van gelijkheid van man en vrouw een ontwikkeling in de spirituele traditie. Maria Magdalena is in deze evolutie van grote betekenis. Met name gnostische geschriften werpen een ander licht op Maria Magdalena, haar relatie met Jezus en haar rol tussen de discipelen. In veel scholen binnen het Gnostisch Christendom speelt Maria Magdalena een essentiële rol in de openbaring van de evangeliën. We bestuderen het leven van Maria Magdalena vanuit de gnostische traditie. Cynthia Bourgeault is een episcopaaus priester en schrijfster van vele boeken over religie. Ze komt na diepgaand onderzoek ook tot opzienbarende conclusies over de **betekenis van Maria Magdalena**.

Heb je zin om deel te nemen aan deze **ZOOM sessies** van Vrijzinnig Delft, stuur dan een bericht naar Anja Schaafsma: schaafanja@gmail.com / www.sophiaspirit.nl

Datum en tijd: vrijdagmiddag 7 augustus van 14.00-15.30 uur.



Maria Magdalene

Het Eurovisie Songfestival

Het Eurovisie Songfestival fascineert elk jaar weer miljoenen kijkers over de hele wereld. Hoe werkt de betovering van dit spektakel? Wat is het geheim achter het sprookje? Presentator Hijlco Span en predikant Tom Mikkers kwamen dit voorjaar met een boek over de magie van het songfestival. Wat is het sprookje dat op het spel staat? Hoe werkt de betovering? In Hallelujah Eurovision gaven zij een andere kijk op dit spektakel, dat in 2020 65 jaar bestaat en na veertig jaar weer in Nederland zou plaatsvinden. Het liep anders. Het festival ging niet door. Het boek was er wel. Wil je eens weten hoe het zit met de religieuze component van het festival? Doe dan mee met deze zoomontmoeting. Er was dan weliswaar geen songfestival dit jaar, er is wel een zinderende zomer ontmoeting **via ZOOM** waarin Tom Mikkers je wijst op de minder bekende maar evenzogoed betekenisvolle aspecten van dit festival. Als het songfestival plaatsvindt in Rotterdam in 2021 ga je er anders naar kijken. Datum **donderdag 20 augustus om 14.00 uur**.

Meld je aan bij predikant@vrijzinnigen-wassenaar.nl

