

15 mei 2020

Beste leden en vrienden van De Hoeksteen,

Door de coronascrisis is er veel veranderd. Voor jullie en ook voor mij. De pastorale bezoeken lagen geheel stil. Maar velen van jullie heb ik de afgelopen weken telefonisch gesproken en/of via de post contact mee gehad. Ik ben toch bezig geweest met ons jaarprogramma. Ook heb ik artikelen geschreven in plaats van kerkdiensten verzorgd en geleerd hoe ik een filmpje kan maken.

Heel verheugend is dat maar één van onze leden of vrienden deze vreselijke coronaziekte kreeg, en zij gelukkig weer herstellende is. Wel is voor verschillende leden en vrienden een trieste bijkomstigheid van de coronaperiode dat zij hun familie in revalidatie- en verpleeghuizen niet normaal kunnen bezoeken, en andersom dat leden niet bezocht kunnen worden, of dat de dagelijkse opvang stilligt. Ook missen diverse leden en vrienden de gezelligheid met hun kleinkinderen. Gelukkig worden veel voorzorgsmaatregel in het land nu wel versoepeld omdat de verspreiding van het virus afneemt.

Ik heb interessante en onderhoudende verhalen van jullie gehoord over hoe jullie de corona-tijd en de vele uren thuis (of rondom het huis) doorkomen. Toch ook plezier, mooie uren en saamhorigheid brengt deze tijd met zich mee. En velen hebben oude hobbies weer ter hand genomen.

Wat mij wel heel erg spijt is dat de zangliefhebbers, zoals onze koorleden, niet hun wekelijkse ontmoeting in de kerk kunnen houden. Behalve het zingen zal ook het samenzijn missen. Ik hoorde wel dat jullie apart van elkaar thuis oefenen met instructies van onze dirigent Frits Muusse. Geweldig, dat is een troost!

Ik kijk er erg naar uit dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in De Hoeksteen maar vooralsnog moeten we nog voorzichtig blijven.

Indien u contact wilt kunt u bellen naar 071-5320438 of kbezemer@iroka.nl

Ik bezoek ook mensen in voorkomende situaties thuis. Ik houd dan wel anderhalve meter afstand en zal indien nodig beschermende kleding dragen.

Alle goeds, veel sterkte,

Ds. Katrijne Bezemer



PS: De illustratie is van een schilderij van Emile Claus, *Asters en sterrebloemen*, 1908.