

STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13



Inclusief denken

Waarom vieren we kerstmis? Het is niet meer vanzelfsprekend als onderdeel van de opvoeding te weten wat op welke datum gevierd wordt. Er is echter geen reden waarom onze winkels daar niet op in zouden springen. Maar juist winkels worstelen ermee. Willen ze hun klanten 'prettige kerstdagen' of 'prettige feestdagen' toewensen? Kerst, kerstmis, kerstdagen, verwijzen naar een christelijk feest, terwijl maar 35% van hun klanten christelijk is. Dat vinden ze een probleem. De heerlijke maaltijden, wijnen en overvloedige desserts willen ze aan al hun klanten slijten voor de ...eh... feestdagen. Inclusief denken is geboden. Inclusief betekent hier: voor mensen van welke gezindte en achtergrond dan ook. De opzet is dat islamieten, humanisten en alle anderen zich ook thuis voelen in hun winkel.

Het verdwijnen van allerlei tradities vanwege 'inclusief denken' wordt langzamerhand wel eigenaardig. Het kan je ook wat droevig stemmen. "Binnenkort halen we rond kerstmis een kerstboom in huis om het klimaat te gedenken", grapte een buurman. Of mag een kerstboom dan ook niet meer?

Een punt blijft dat hoe je het ook wendt of keert de feestdagen aan het einde van het jaar bestaan vanwege onze christelijke kersttraditie. Ik vind dat 25 en 26 december kerstmis heten of eerste en tweede kerstdag. En dat we op deze dagen naast gezellig bij elkaar zijn ook herdenken dat Christus rond 2020 jaar geleden geboren is. Ik ben uiteraard helemaal niet objectief, dat begrijp ik. Maar juist kerstmis eigent zich er voor om een 'inclusief feest' te zijn.

We vieren in dit deel van de Westerse wereld de geboorte van Christus, de terugkomst van het Licht in donkere dagen. We roepen op tot zorg voor armen en mensen op de rand van de samenleving zoals Christus dat zelf deed. We maken ons sterk voor vrede, gerechtigheid en samen delen.

We vieren dat er hoop is voor een betere toekomst. Mensen van welke achtergrond dan ook kunnen dat meevieren. En mensen van welke achtergrond dan ook worden uitgenodigd om zich voor deze idealen in te zetten. Dat is inclusief. Als kerstmis tot willekeurige 'feestdag' wordt gereduceerd, komen al die belangrijke waarden helemaal niet meer ter sprake. Dat is een verschraling van onze samenleving. Dus ik wens u graag 'Prettige kerstdagen en een gelukkig 2020' toe.

Katrijne Bezemer



In dit nummer

| | |
|-----------------------|---|
| Van het bestuur | 2 |
| Van de penningmeester | 2 |
| Kerkdiensten en koor | 3 |
| Voedselbank | 3 |
| Kerstviering IKOS | 4 |
| Terugtrekken | 5 |
| Filmmiddag | 5 |
| Nieuwjaarsconcert | 7 |
| AGENDA | 8 |

Hoeksteenlezing
1 december 10.30 uur
Heiligen en hun attributen
spreker Ludo Jongen

Adventbijeenkoms
15 december 15.00 uur

Nieuwjaarsconcert en bijeenkomst
5 januari 10.30 uur

12 januari 10.30 uur
Franciscus van Assisi
spreker Katrijne Bezemer

21 januari 14.30 uur
Film en maaltijd

Hoeksteenlezing
2 februari 10.30 uur
Bach en Luther
spreker Aukelien van Hoytema

Van het bestuur

De kerken in Leidschendam--Voorburg hebben traditiegetrouw ook dit jaar de jaarlijkse inzamelactie voor de Voedselbank georganiseerd. De Voedselbank zorgt er met haar voedselpakketten voor dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen voldoende te eten hebben. Voor de inzamelactie heeft ook De Hoeksteen op 9 **november** zijn deuren opengezet. Zie bijgaande foto op pagina 3.

In de algemene ledenvergadering (ALV) van **14 november** is gemeld dat mevrouw De Boer zich bereid heeft verklaard om de VVG te vertegenwoordigen in de landelijke ALV van 23 november.

De jaarlijkse herdenkingsdienst waarin de in de afgelopen 12 maanden overleden leden worden herdacht vond plaats op **24 november**. Deze dienst wordt gehouden onder leiding van ds. Bezemer, met medewerking van het Hoeksteenkoor onder leiding van Frits Muusse.

De gezamenlijke adventviering van VVG-leden en Remonstranten is op **15 december**. Hiervoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging. De remonstranten in Den Haag vieren hun advent op **vrijdag 13 december**.

Tijdens de kerstdienst van **25 december** zijn de bezoekers in de gelegenheid om van 10.15 uur tot de aanvang van de dienst om 10.30 uur mee te zingen met het Hoeksteenkoor.

Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat de heer W.H. Kraan bereid is gevonden om te functie van secretaris te vervullen.

Op **5 januari** wordt een nieuwjaarsreceptie georganiseerd, met

een optreden van pianist Paul de Jong. De uitnodiging is opgenomen in deze Stemmen.

Tenslotte maak ik u er op attent dat Stemmen van december en die van januari een gecombineerde uitgave is.

Het bestuur wenst u alvast prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe.

Met vriendelijke groet,
Jan Jager



Van de penningmeester

Het is volop herfst.

Wind, regen en overal heel veel blad op de grond.

St. Maarten, tegenwoordig ook Halloween.

Straks Sinterklaas, Kerst... Ho! Voor je het weet, is het einde jaar.

Niks mis mee, maaaaar....

Als penningmeester zou ik het wel heel plezierig vinden om de boeken goed te kunnen afsluiten.

Dus.....

Controleert u alstublieft of u de contributie wel heeft betaald? En of dat het juiste bedrag was?

Bijdrage:

€ 115,00 voor een lid

€ 170,00 voor een echtpaar

€ 85,00 voor een vriend.

En als u het nog niet heeft gedaan, wilt u het dan alstublieft zo snel mogelijk, dus in elk geval voor het einde van het jaar, doen?! Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

Iet Vallenduuk



HEILIGEN: HUN LEVENS & HUN ATTRIBUTEN

Spreker prof. L.E.I.M. Jongen
Zondag 1 december, 10.30 uur

Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en vrienden/belangstellenden € 5,00; koffie/thee € 1,00

Heiligenlevens (ook wel legendes genoemd) zijn geen biografieën in de moderne zin des woords. Vaak bevatten ze geen 'harde' feiten, maar verzinsels. Dat geldt niet alleen voor verhalen over vroeg-christelijke martelaren, maar ook voor verhalen die gaan over hedendaagse personen die tot de eerder altaren zijn toegelaten. In heiligenlevens gaat het niet om de historische waarheid, maar om een goddelijke waarheid: heiligen zijn personen die zich mogen verheugen in de gunst van God. Omdat ze dicht bij hun Schepper verblijven, kunnen ze voor de levenden een goed woordje bij Hem doen. Soms hebben ze zich 'gespecialiseerd' in het genezen of voorkomen van ziektes en kwalen of ze worden aangeroepen om hulp te bieden in bepaalde omstandigheden. Vroeger hadden katholieken vaak een of meer beelden in huis. Aan de hand van de attributen kan men bepalen welke heilige men voor zich heeft. In zijn lezing zal Ludo Jongen ingaan op de structuur van heiligenlevens en op de attributen waaraan men heiligen kan herkennen. Hij zal zijn verhaal illustreren met lichtbeelden.

Kerkdiensten en koor

Woensdag 25 december 10.30 uur 1e Kerstdag
Voorafgaande aan de kerstdienst vanaf 10.15 uur
samenzang met het Hoeksteenkoor.

Voorganger ds. K. Bezemer

Organist Albert van der Haven

Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Liederen die het koor tijdens de dienst zal zingen:

Unto us a child is born

T. Parker

Cantique de Noël

Adam

Jul, jul, stralende jul

G. Nordqvist

Collecten:

1e voor de eigen geloofsgemeenschap

2e voor het Hoeksteenkoor

Bloemenbusje aan de uitgang

Zondag 28 januari 10.30 uur

Voorganger ds. K. Bezemer,

Organist Albert van der Haven,

Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Liederen die het koor tijdens de dienst zal zingen:

Be still my Soul,

J. Sibelius

Ich bete an die Macht der Liebe,

D. Bortniansky

Als alles duister is.

Taizé

Ga nu met God,

lied 416

Collecten:

1e voor de eigen geloofsgemeenschap

2e Stichting Open Doors

Bloemenbusje aan de uitgang

Bloemengroet

De bloemen van de maand november gingen namens u naar

Mw. M. Bulir te Leidschendam



Opbrengst laatste collectes

Dienst september:

1ste collecte € 74,60

2de collecte € 57,00 doel Hospice

Dienst oktober:

1ste collecte € 82,45

2de collecte € 70,70 doel

Stichting Buren (voedselbank)

Kerkelijke inzameling Stichting Buren (voedselbank) Voorburg en Leidschendam 9 en 10 november 2019

De Hoeksteen was om 10 uur nauwelijks open of de eerste bezoekers kwamen al producten inleveren. Dit jaar hadden we 5 kratten gevraagd maar in de loop van de morgen bleek dit te krap geschat. Heel fijn voor de voedselbank die met de opbrengst van 100 kratten van de andere kerken weer een voorraad hebben voor de mensen die het nodig hebben.

Hartelijk bedankt alle gulle gevers

Simon van Proosdij





Interkerkelijke Stichting Godsdienstonderwijs/IKOS Leidschendam-Voorburg
Landelijke stichting voor Godsdienstig Vormingsonderwijs

Uitnodiging voor de Kerstviering

'KERST maakt je beter'

Maandag 16 december 2019

In de Koningkerk te Voorburg (hoek Kon. Julianalaan/Br. Ingenhoeslaan)

18.15-19.00 uur Prof Casimirschool

Zaal open: 18.00 uur

19.30-20.15 uur Basisschool Essesteijn

Zaal open 19.15 uur

Met bijdragen van poppenspeelster Carla Vis,
van de leerlingen van de scholen
en met muzikale begeleiding door de kerstband "De Vonk".

De leerkrachten, familieleden, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom!
Andere belangstellenden worden verzocht de eerste viering bij te wonen,
vanwege de verwachte opkomst bij de tweede viering.

Deze kerstviering wordt georganiseerd voor de leerlingen van openbare
basisscholen, die deelnemen aan het interkerkelijk godsdienstig
vormingsonderwijs in Voorburg en Leidschendam.

Aan het einde van de kerstviering is er een collecte voor Mercy Ships voor
medische hulp aan kinderen.

Vorig jaar was de opbrengst voor Compassion € 680,00.

Informatie Kees Jol, tel. 070-386 46 25



Terugtrekken

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Niet 'In den beginne', maar met een beginsel, een beginpunt, een principe schiep God de hemel en de aarde. Welk beginsel, welk principe dan? Het beginsel van de liefde. God is allesomvattende liefde en dat wil Hij delen.

Bij de schepping trekt God zich terug. God, de Allesomvattende, trekt zich terug om ruimte te maken voor de mens. Als de mens op de zesde dag er dan is, is er dus iemand tegenover Hem. Er is een relatie van Eén op één. Hoe meer God zich terugtrekt, hoe groter de ruimte er is voor de mens. Die ruimte drukt zich in onze wereld van tijd en ruimte o.a. uit in de ruimte in de tempel. En het terugtrekken van God drukt zich uit in het zich terugtrekken van Hem in het heilige der heiligen tussen de twee engelen op het deksel van de ark.

Maar dat houdt niet in dat de overgebleven ruimte in de tempel, of waar dan ook, maar naar eigen geloven kan wordt gebruikt tot in het onderhandelen van mensen onderling toe: als jij dit doet, doe ik dat. Dat was de boosheid van Jezus die de handelaren uit de tempel dreef.

Marijke van Proosdij

Red de KNRM

Ik vond deze week in het nieuwste exemplaar van het gezelligste omroepblad van Nederland een noodkreet van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij.

De vrijwillige redders komen elk jaar gemiddeld 2000 keer in actie om op het water mensen in nood te helpen. Per jaar worden meer dan 3000 mensen gered, ongeacht de omstandigheden.

De redders staan paraat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. De KNRM heeft dringend geld nodig. Op het water wordt het steeds drukker, er is behoefte aan reddingsmiddelen zoals bijv. overlevingspakken en handschoenen. De KNRM moet het hebben van donaties en nalatenschappen. Ze krijgt geen subsidie. De lezers van het omroepblad wordt gevraagd om 25 euro te storten op rekening NL37 ABNA 0543 73 0387 of op de rekening NL40 INGB 0000 026363. Ik word kwaad als ik lees dat ze geen subsidie krijgen

Is het geen mooie kerstgedachte om de KNRM financieel te steunen? Ook al bent u geen lezer van het omroepblad? Ik hoop dat het niet bij een gedachte blijft.

Kees Strampraad

Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg

Vrouw en Geloofsgroep van het Oecumenisch Vrouwenwerk komt elke derde woensdag van de maand 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur in één van de kerken in Voorburg of Leidschendam bij elkaar.

Dit seizoen is het thema "Relaties in en met de Bijbel".

De Adventviering wordt elk jaar voorbereid door de kerngroep en is dit jaar gepland op **woensdag 18 december in de Binnenhof**, Damhouderstraat 2a, achter de Dorpskerk in Leidschendam.

In 2020 is de eerste bijeenkomst woensdag 15 januari in de Voorhof naast de Oude kerk, Herenstraat 77 in Voorburg. Bep van Sloten is dan de inleidster. Ieder is van harte uitgenodigd.

Meer informatie: Plony Korving, 06 10 29 27 26 of p.korving@outlok.com en Marianne Pompert, 06 28 14 97 19 of pompertmarianne@gmail.com.

Filmmiddag met maaltijd

Dinsdag 21 januari 2020, 14.30 tot 18.30 uur

In deze donkere maand in het jaar houden we gezamenlijk een simpele maaltijd en kijken naar de film *The Second Best Exotic Marigold Hotel*. Deze film is een vervolg op *The Best Exotic Marigold Hotel* maar goed te volgen zonder het eerste deel. De film is niet diepzinnig maar humoristisch en onderhoudend. Britse pensionado's bezoeken het kleurrijke India met de geheel andere leefstijl en gebruiken. Ze zijn gevlucht voor het grauwe Engeland en de sleur of problemen van het dagelijks leven daar. Het Marigold Hotel biedt ruimte voor onverwachte en wonderlijke verwickelingen, nieuwe liefdes, en een bruiloft. Met onder andere Maggie Smith, Richard Gere en Judi Dench.

De kosten voor de maaltijd zijn € 5,00.

Opgave noodzakelijk op de lijst in de kerk of via Katrijne Bezemer 071-5320438 kbezemer@i-roka.nl





Franciscus van Assisi voor onze tijd

Zondag 12 januari, 10.30 uur
Vrije toegang

Franciscus van Assisi voor onze tijd Op deze ochtend leidt Katrijne Bezemer een informele ‘bijzondere bijeenkomst’ met gesprek over St. Franciscus van Assisi. We gaan in op de denkbeelden van deze bekende kerkhervormer en we bespreken ook de betekenis en het voorbeeld van Franciscus voor onze tijd. De lezing wordt omlijst met afbeeldingen van schilderijen.

Drs. Katrijne Bezemer is theoloog en historicus. Zij werkt als voorganger bij Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen in Voorburg/Sassenheim en in Bloemendaal. Haar speciale interesses zijn de mystiek en de gnostiek.



Luther en Bach

Spreker Aukelien van Hoytema
Zondag 2 februari, 10.30 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en vrienden/belangstellenden € 5,00; koffie/thee € 1,00

Bach was voor een groot gedeelte van zijn leven in dienst van de Lutherse Kerk. Luther heeft ooit gezegd (overigens één van zijn vele opmerkingen over muziek): “Een schoolmeester moet kunnen zingen, anders kan ik hem niet als leraar erkennen.” Dat zegt wel wat over het belang dat Luther hechtte aan muziek. Hij schreef niet alleen veel koraalteksten, waarmee hij zijn gemeente theologisch wilde voeden, maar componeerde ook een aantal melodieën. Luther hield van muziek, maar voor hem diende muziek vooral een theologisch doel. Bach, die 200 jaar na Luther werd geboren, was niet alleen componist van onder meer een buitengewoon groot kerkelijk oeuvre, maar hij was ook een ervaren en gestudeerd theoloog. De wijze waarop hij koraalteksten gebruikte in zijn cantates en passies getuigt van een grote theologische kennis en opvatting.

Bach maakte in een aantal werken gebruik van Luthers teksten en zelfs van zijn melodieën. Niet alleen zijn cantates zijn daar getuige van, maar ook veel koraalvoorspelen. Luther en Bach kwamen allebei uit Thüringen en het

is opvallend hoe hun levensgeschiedenis dezelfde topografie volgt.

Aukelien van Hoytema laat u in een lezing over dit onderwerp zien (beelden) en horen (muziekvoorbeelden) hoe deze twee levens met elkaar verbonden zijn in hun werk, ondanks het feit dat hun geboortjaar 200 jaar uit elkaar ligt.



DE REDACTIE

WENST U

ALLEN

PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN

GELUKKIG

2020



Datum inleveren kopij

Wilt u de kopij voor het februarinummer a.u.b. uiterlijk 19 januari a.s. insturen naar stemmen@kpnmail.nl of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

NIEUWJAARSCONCERT EN BIJEENKOMST



Zondag 5 januari, 10.30 uur

Na de – al traditioneel geworden - nieuwjaarstoespraak van **Wim Toes** luisteren wij naar het concert:

De **pianist Paul de Jong** neemt u mee in pianomuziek van grote componisten.

De Zaanse pianist **Paul de Jong** (60) is een enthousiast kamermuziekkliefhebber. Solostukken spelen of ensemblespel is hem wel toevertrouwd. Hij treedt regelmatig op, onder andere met het Salonorkest 'Café Noir', dat onlangs het 25-jarig jubileum vierde. Aan het begin van zijn studie zat Paul in de klas bij Julia Bronkhorst, met wie hij onlangs weer in contact kwam. Zij inspireerde hem om vandaag dit nieuwjaarsconcert te geven.

Naast optredens geeft Paul de Jong al meer dan 35 jaar pianoles aan kinderen van 8 tot 80... Ook hier is samenspelen een belangrijk iets,



speciaal voor jonge mensen. Paul heeft een enorme verzameling bladmuziek, niet alleen voor piano. Ongeveer tweeduizend stuks muziek voor salonorkest met alle instrumenten en nog eens duizenden werken voor ensembles – in hoofdzaak met strijkers. Dat natuurlijk naast het uitgebreide repertoire voor piano! Zoals te begrijpen, valt de keuze van muziek voor dit nieuwjaarsconcert op salonmuziek, maar dan wel van grote componisten zoals o.a. Tsjaikovski, Grieg, Debussy.

Daarna kunnen we genieten van koffie/thee, een hapje en een drankje. Het belooft een mooie muzikale start te worden van het nieuwe jaar.

Iedereen is welkom; vrije toegang.



Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

AGENDA

DECEMBER

- zo 1 10.30 u Hoeksteenlezing *Heiligen: hun leven en hun attributen*, spreker Ludo Jongen
- di 10 14.00 u Latijnse leeskring -Judith 13 v.a. vs. 27
Aaltje Noordewierstraat 184, Den Haag
- do 12 20.00 u Leeskring *Epictetus, leven als filosoof*,
o.l.v. drs. K. Bezemer
- zo 15 15.00 u Gezamenlijke Adventbijeenkomst met Re
- wo 25 10.30 u Kerstdienst, voorganger ds. K. Bezemer
m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v Frits Muusse

JANUARI

- zo 5 10.30 u Nieuwjaarsbijeenkomst/concert met optreden
van Paul de Jong, pianist
- di 7 14.00 u Griekse leeskring Marcus Ev. Olgaland 18
- zo 12 10.30 u **Bijzondere bijeenkomst** *Fransiscus van Assisi
voor onze tijd* spreker drs. K. Bezemer
- do 16 20.00 u Leeskring *Epictetus, leven als filosoof*,
o.l.v. drs. K. Bezemer
- vrij 17 14.45 u Leeskring *Desgevraagd* o.l.v. ds. R.F. Philipp
- di 21 14.30 u Filmmiddag *The Second Best Exotic Marigold
Hotel*, met eenvoudige maaltijd
- zo 26 10.30 u Kerkdienst voorganger ds. K. Bezemer m.m.v.
het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

FEBRUARI

- zo 2 10.30 u Hoeksteenlezing *Luther en Bach*, spreker
Aukelien van Hoytema
- di 4 14.00 u Latijnse leeskring Tobit
Aaltje Noordewierstraat 184, Den Haag

Colofon

Voorganger:
Ds. K. Bezemer,
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 532 04 38
kbezemer@iroka.nl

Voorzitter:
S.J. van Proosdij
Tel.: 070 386 86 85
s.proosdij@kpnmail.nl

Secretariaat:
J.J. Jager
Tel.: 06 206 17 539
secretarishoeksteen@gmail.com

Penningmeester
G.Vallenduuk-Visser
Tel: 0252 213 998
penningmeesterhoeksteen@gmail.com

Gebouw/verhuur:
J.J. Jager
Tel.: 06 206 175 39
jagerjjan@gmail.com

**Contactpersonen
ziekenhuisopnamen:**
Ds. K. Bezemer of
J.J. Jager
Redactie Stemmen:
G. Hornman-Oldenbeuving
M.van Proosdij-v.d. Beukel
H. van Wingerden
W. Toes

Eindredactie:
A.G. Spruijt
Tel.: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com

Bankrekeningnummer:
NL 93 INGB 0000 137735
Vereniging van Vrijzinnig Gods-
dienstigen te Voorburg

Maandblad Stemmen:
Op aanvraag via het secretariaat

Redactieadres:
stemmen@kpnmail.nl
Rozenboomlaan 119
2274 HK Voorburg

Website
www.vrijzinnigcentrumdehoek-
steen.nl

Datum inleveren kopij
zie pag 6