



juli/augustus nr. 7/8

STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13

Hoe vind je innerlijke rust?

In de zomermaanden gaan weer vele landgenoten op vakantie. Zij hopen een periode van rust te vinden van werk, school en studie. Ook De Hoeksteen heeft een periode van rust voordat het nieuwe seizoen in het najaar weer begint. Wat rust en vrede inhouden, is niet voor iedereen hetzelfde: voor de een bestaat 'rust' uit een minder volgeplande agenda. Maar voor velen is rust, en zeker innerlijke rust, iets anders dan 'niets doen'. Zoë Sallis interviewde voor haar boek *Leren van het Leven* (The house of books, 2005) bekende acteurs, politici, musici, sportlieden, schrijvers en filosofen. Ze stelde de vraag: Hoe vindt u innerlijke rust en vrede? Er kwamen heel verschillende antwoorden.

Kristien Hemmerechts:

Ik heb geen talent om niets te doen en bezig zijn geeft mij rust. Dat kan koken zijn, een theatervoorstelling bezoeken of geconcentreerd aan een roman werken. Mediteren is voor mij niet weggelegd, en ik ben ook niet het type om lekker te gaan shoppen in Parijs; dan vraag ik me na een half uur al af wat ik in godsnaam aan het doen ben.(...)

De Dalai Lama:

In wezen houden we allemaal van rust. In de lente worden de dagen bijvoorbeeld langer, schijnt de zon vaker, komen het gras en de bomen tot leven en is alles fris. De mensen voelen zich blij. In de herfst valt eerst het ene blad, dan het andere en vervolgens sterven alle mooie bloemen totdat we worden omringd door kale, naakte planten. We voelen ons niet zo blij. Hoe komt dat? Omdat we diep van binnen verlangen naar constructieve, vruchtbare groei en een hekel hebben aan dingen die bezwijken, sterven of vernietigd worden. Elke destructieve handeling gaat tegen onze natuur in: bouwen, constructief zijn, dat is de menselijke aard. (...)

Ed Begley jr.:

Ik maak een lijst met dingen waar ik dankbaar voor ben, dat geeft enorm veel troost. Ik heb eigenlijk niet zoveel nodig. Ik heb een goede gezondheid, een prachtige dochter, mijn vrouw, mijn volwassen kinderen, zo veel geweldige vrienden; ik denk niet dat je rijker kunt zijn dan dat.(...)

Bob Geldof:

Innerlijke rust? Ik heb ernaar gezocht, maar kon niets vinden. Alleen wanneer ik muziek maak, heb ik wel eens het gevoel dat ik iets heb bereikt, of dat ik tevreden ben. Vooral als ik mijn eigen songs speel, omdat je dan je eigen psyche verwoordt.(...)



In dit nummer

Van het bestuur	2
Afwezig ds. K. Bezemer	2
Bloemengroet	2
Organistenpech	2
Oproep	2
500 jr. Reformatie	3/4
Een beetje verlegen	4
Theemiddag 16 aug.	4
Terugblik opera Bronovo	5
Hoeksteenkoor in Zeist	6
Vrijzinnigen ontmoeting	7/
Ouderschap	11
AGENDA	12

15 augustus v.a. 14.30 uur
theemiddag bij Wim Toes
Marienpark 97, Leidschendam

21 augustus 20.30 uur
Vrijzinnige zomerontmoetingen
2019
Thomas, Apostel en reiziger in
India

29 augustus 19.30 uur
ingelaste bijzondere algemen
ledenvergadering

Paulo Coelho:

Ik ben niet op zoek naar vrede. Ik geloof dat het leven confrontatie is. Niet in de betekenis van strijd, maar in de betekenis van beweging. Ik voel me bijvoorbeeld meer verbonden met Jezus dan met Boeddha. Ik sta dicht bij het idee dat je het leven onder ogen moet zien en moet vechten voor veranderingen in jezelf. En wanneer je verandert, voel je je niet vredig, je gaat de confrontatie met jezelf aan. (...)

Ik wens u toe dat u allen op uw eigen wijze rustige en vredige weken zult hebben.

Hartelijke groet,

Katrijne Bezemer

Van het bestuur

De NPB-Wassenaar heeft de Pinksterdienst van 9 juni jl. gecombineerd met een regiodag. De 12 personen van onze vereniging die deze dag hebben bijgewoond, kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met een gevarieerd programma.



Karin Vogel zang, piano Elly Rote-Mol



Gebak

Afwezig wegens vakantie

Ds. Katrijne Bezemer is vanwege vakantie van 1 juli tot 1 augustus afwezig. In voorkomende situaties kunt u contact opnemen met de voorzitter Simon van Proosdij 06-52088057

Het bestuur brengt de volgende bijeenkomsten in herinnering:

- Theemiddag bij Wim Toes op 16 augustus;

Het landelijk bestuur Vrijzinnigen Nederland heeft een algemene ledenvergadering gepland op **21 september** a.s. met als onderwerp het rapport van de Commissie VN 2020. Ter voorbereiding organiseert ons bestuur een **bijzondere algemene ledenvergadering** op 29 augustus. Wij rekenen op uw aanwezigheid. De convocatie en stukken ontvangt u t.z.t..

Met vriendelijke groet,
Jan Jager



Bloemengroet

De bloemen in de maand juni gingen namens u naar mw. D. Honnef – de Jong te Sneek en naar Anita en Albert van der Haven.

Organistenpech

Een aantal weken geleden heeft onze organist, Albert van der Haven, het spierkapsel gescheurd van zijn voet. Gevolg was dat zijn partner Anita hem naar de kerk moest brengen om orgel te kunnen spelen. Het onderklavier kon hij niet bespelen. Vandaag, zondag 23 juni, troffen wij hem met klompen aan (zie bijgevoegde foto). Maar hij kon zijn schoenen weer aan voor het onderklavier.



Albert op klompen

OPROEP

Zoals in de voorjaarsledenvergadering van 25 april jl. was aangegeven, stelt Jan Jager zich in de AV van april 2020 niet herkiesbaar als bestuurslid. Daarom is het bestuur op zoek naar een opvolger voor de functie van secretaris. Daarbij gaat het om kandidaten die plezier hebben in papier/redactioneel vaardig zijn, ordelijk zijn, overweg kunnen met een computer, bereid zijn tot inhoudelijke deelname aan diverse vormen van overleg en beschikken over contactuele eigenschappen.

Bij belangstelling of bij vraag naar nadere informatie kan contact worden opgenomen met Simon van Proosdij 06 520 88 057 of s.proosdij@kpnmail.nl

Met vriendelijke groet,



afb. 1 De droom van de keurvorst Frederik III (detail)

500 jaar Reformatie 9 - de 97 stellingen van Luther tegen de scholastiek

Twee maanden voor zijn bekende 95 stellingen schreef Luther een serie van 97 stellingen *‘tegen de scholastieke theologie’*, eveneens in het Latijn. Hij vond deze reeks veel belangrijker dan de ‘95’ en het bedroefde hem dan ook dat het debat dat hij voor dit onderwerp beoogde aan de ‘95’ ten deel viel. Deze 97 stellingen hadden een nog fellere toon, de meeste expliciet gericht tegen met naam genoemde theologen zoals Duns Scotus, of hele groepen, zoals ‘de ethici’, ‘de filosofen’ of ‘alle scholastici’. Onderwerpen waren as-

pecten van de verhouding van de mens tot zijn God zoals rechtvaardiging, genade, wilsvrijheid, uitverkiezing. Hij was steeds meer tot het inzicht gekomen dat de hele christelijke theologie zoals die in kloosterscholen en universiteiten onderwezen werd een onvolledig beeld gaven van de werkelijke inhoud. Naast de Bijbel maakten ook allerlei andere bronnen, al dan niet betrouwbaar, deel uit van het studiemateriaal, e.e.a. volgens de toen gebruikelijke spelregels, samen te vatten onder de zeer ruime naam *scholastiek*. De echte heilsboodschap raakte daaronder bedolven. Vooral het gedachtegoed van befaamde theologen als Thomas

van Aquino (1223—1274) en de Griekse wijsgeer Aristoteles (384 – 324 v. Chr.), in kringen van scholastici boven elke kritiek verheven, vormde voor Luther een woud van afleidende of on-Bijbelse theorieën. Volgens Luther boden de evangeliën en de brieven van Paulus overvloedige stof tot een echt geloofsleven, nader door hem toegelicht in zijn collegeaantekeningen en commentaren als hoogleraar Bijbelwetenschap. Daarnaast was Augustinus (354-430 na Chr.) een voor Luther betrouwbare en nuttige bron, vooral met zijn boekje *De spiritu et littera, De Geest en de letter*, waarin hij heldere verwoordingen aantrof van zijn ideeën, bv. in par.

3.52 e.v. over de verhouding vrije wil/Gods genade.

Aan Aristoteles daarentegen wijdt hij ruim tien stellingen, bijv. nr. 44: *'Het is een dwaling om te beweren dat de gedachten van Aristoteles over het geluk niet in tegenspraak zijn met de katholieke leer. Tegen de ethici'*. En over zijn 'logische' denkwijze, door Aristoteles ontwikkeld: *'Geen enkele vorm van logisch redeneren is adequaat waar het over goddelijke zaken gaat. Tegen kardinaal [d'Ailly] (nr 49) (beide uit H.J. Selderhuis red. Luther verzameld, 2016).*

In de vorige aflevering (april) zagen we de schildering *De droom van de keurvorst Frederik III*, met in de rechterhoek in de verte de doorboring van een leeuwenkop (paus Leo X) en diens door het uiteinde van Luthers ganzenveer afgestoten mijter, echter slechts met sterke vergroting te onderscheiden. **Afb. 1** hierbij biedt u een deelvergroting.

Errata bij de vorige aflevering (april-nr.). -in de 4e regel van de 2e alinea onder **afb. 1** staan de Latijnse woorden *elucidante en disputabantur*. Hun correcte spelling is: *elucidande en disputantur*.

Ton Spruijt



De Lutherroos, wereldwijd symbool voor het Lutheranisme. (ontwerp M. Luther; voor diens toelichting op de symboliek zie Wikipedia)



Een beetje verlegen

Het is weer een stukje met een aantal letters die samen vertellen hoe ik over iets denk.

Echt intieme dingen zult u niet aantreffen, al lijkt het soms wel zo.

Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik, ondanks dat ik de 40 ben gepasseerd, soms een beetje verlegen ben in de omgang met vrouwen. Dat ik dat had als tiener die naar dansles ging, kan ik me nog voorstellen. Je zat met de andere jongens aan de ene kant van de balzaal, de meisjes aan de overkant. Je had al gauw een idee wie je wilde vragen maar verlegenheid en de daaruit voortvloeiende trage snelheid gooide roet in het eten. Alcohol helpt enorm om zekerder van jezelf te zijn. Filmster Brad Pitt heeft onlangs verteld dat hij tot voor kort elke dag alcohol tot zich nam. Dan kan ik mezelf Kees Pitt noemen, het goede uiterlijk heb ik al. In een relatie kan aloezie optreden. Als ervaringsdeskundige schrijf ik u dat jaloezie twijfelen aan jezelf is. Er lopen veel vrouwen en mannen op onze aardbol rond, dus het kan zijn dat er een man of vrouw tussen zit die ogenschijnlijk boeiender is dan degene met wie je denkt te zijn. Waardeer je dan je eigen gras of is de kleur groen aan de andere kant van de straat mooier? Als je een relatie met iemand begint, geef je allebei je vrijheid, je hoogste goed op. Dat is al heel wat.

De Nederlandse psycholoog Ste-

ven Pont beweert dat liefde economie is. Ik heb dat een keer gevraagd aan een vrouw in mijn omgeving. Zij kan zich er wel iets bij voorstellen.

Zo heb je wel meer meningen. Ik wens u en mijzelf een harmonisch samenzijn toe.

Kees Strampraad

Theemiddag

Vrijdag 16 augustus a.s.

Wim Toes, Marienpark 97 te Leidschendam, stelt zijn nieuwe woning deze middag weer ter beschikking. Om 14.30 uur starten wij, u bent van harte welkom. Er zullen weer allerlei hapjes en drankjes zijn en wij hopen op mooi weer. Zijn huiskamer is groot genoeg om u allen te ontvangen.

Wat vragen wij aan u: Bent u in staat om iets lekkers te maken? Wat hebben wij nodig? Bijvoorbeeld: koekjes, snoepjes, cake, taartjes, salades, stokbrood, brie en camembert, soesjes, gehaktballetjes, enz. Dat wil niet zeggen dat u dit allemaal moet gaan kopen, het zijn ideeën. Wilt u deelnemen, belt of mailt u dan naar de secretaris Jan Jager, telefoon 06 206 17539 of per e-mail jagerjjan@gmail.com of naar Wim Toes wim_toes@hotmail.com of tel: 06 522 614 67 of Simon van Proosdij 0652088057 s. proosdij@kpnmail.nl

Geeft u aan of u komt, met hoeveel personen en wat u eventueel meebrengt. Wij sluiten de aanmelding op 14 augustus 20.00 uur, de volgende dag gaan we verdere inkopen doen.

Wanneer u echt op vervoer bent aangewezen, proberen wij voor u een oplossing te vinden. Tot 16 augustus a.s. bij Wim Toes.

Op zondagmiddag 19 mei werd voor het eerst in de Hoeksteen een kameropera uitgevoerd.

Sara Katharina de Bronovo – in een kameropera over humane zorg

Er werd teruggekeken in de geschiedenis van de zorg.

In 1865 stichtte Sara Katharina de Bronovo (1817 – 1887) een ziekenhuis en een opleidingsinstituut in Den Haag. Zij vormden de basis voor het Bronovo ziekenhuis. Haar ideaal was zorg bieden. Ze kon toen nog niet weten hoe het nu met haar ziekenhuis gaat en welke dilemma's er op dit moment in de zorg zijn.

Ruim vijftig bezoekers beleefden de tray out van deze kameropera.

(foto's Julia Bronkhorst /Ton Spruit)



Peter Schoenmaker, Myra Kroese, Julia Bronkhorst



Lotte Beukman-cello, Menno Boogaard-piano, Fagerhult-koor



**HOEKSTEENKOOR IN CONCERT
WOENSDAG 22 MEI IN
DE AMANDELHOF
TE ZEIST**



Foto's Wietske Dubelaar



VRIJZINNIGE ZOMERONTMOETINGEN 2019

ONS KANTELEND WERELDBEELD



management bij de overheid en in intensieve betrekkingen met het bedrijfsleven.

Er verandert nogal wat, de laatste tijd. Soms zijn we daar blij mee; vaak geeft het ons zorgen, maakt het zelfs bang. Dan verandert ons beeld van de wereld. Maar als je weet hoe en waarom veranderingen plaatsvinden, vallen ze meestal wel mee. Op deze avond wil Geert Hamaker (socioloog en remonstrant) proberen om enkele maatschappelijke ontwikkelingen te bezien in het kader van ons sterk 'kantelend', beeld van de wereld om ons heen. Dr. H.G. Hamaker (1936) was beleidsadviseur met achtergrond in wetenschap, nationale en internationale adviesorganen, in bestuur en



Donderdag 4 juli, 20.00 uur

Toegang gratis. **Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955 Den Haag.**

EEN ZOMERAVOND MET GEDICHTEN EN MUZIEK

Het tuinfeest (Martinus Nijhoff, in: Vormen, 1924)

De Juni-avond opent een hoog licht
Boven de vijver, maar rond om de helle
Lamp-lichte tafel in het grasveld zwellen
De boomen langzaam hun groen donker dicht.
Wij, aan 't dessert, eenzelvige rebellen,
Ontveinzen 't in ons mijmerend gedicht,
Om niet, nu 't uur eind'lijk naar weemoed zwicht,
Elkanders kort geluk teleur te stellen.
Ginds, aan de overkant, gaan reeds gitaren,
En lampions, en zacht-plassende riemen,
Langzaam over verdronken sterren varen—
Zij zingen, nijgen naar elkaar en kussen,
Geenszins om liefde, maar om de sublieme
Momenten en het sentiment daartusschen.



Neerlandica Ingrid de Bonth, kerkmusicus Hans Jacobi en ds Reinhold Philipp brengen gedichten en muziek ten gehore van verschillende dichters en componisten.

Vrijdag 19 juli, 20.00 uur

Toegang gratis. **Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955 Den Haag.**

Wandeling langs de beelden in het Zuiderpark



Het Apostolische Genootschap organiseert een wandeling langs de beelden in het Zuiderpark o.l.v. Hans en Joke Wolthuizen



Donderdag 25 juli om 13.30 uur

Toegang gratis

Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170 Den Haag

KLOOSTERDAG



Stadsklooster Delft organiseert op 25 juli een Kloosterdag met stilte, teksten, muziek en dans in de Lutherse Kerk, Noordeinde 4 in Delft. Je kunt je nu al opgeven door een berichtje te sturen naar stadskloosterdelft@gmail.com Je ontvangt dan z.s.m. de flyer met het programma en andere informatie.

Stadsklooster Delft is een initiatief van enkele Delftenaren om in samenwerking met anderen een open spiritueel netwerk te creëren.

Kijk ook eens bij www.stadskloosterdelft.nl

Donderdag 25 juli 07.00 – 16.00 uur

Lutherse Kerk, Noordeinde 4 in Delft.

HOE STEMMEN VRIJZINNIGEN EN WAAROM?



Vrijzinnige zomeravond met Meine Henk Klijsma Nadat Nederland in 1848 zijn fluwelen revolutie had beleefd en Thorbeckes Grondwet tot stand kwam, brak een bloeitijd aan voor het politieke liberalisme en de godsdienstige vrijzinnigheid. De vraag naar het hoe en het waarom van het verband tussen beide soorten vrijzinnigheid is intrigerend. Net zoals de vraag naar de verdere ontwikkeling van de politieke voorkeuren van de vrijzinnig-protestanten in de 20e eeuw. Stemden de godsdienstig-vrijzinnigen nog steeds overwegend liberaal (of vrijzinnig-democratisch) of ook wel op de SDAP?

Vandaag de dag is de klassiek godsdienstige vrijzinnigheid gemarginaliseerd. Wat kan haar (morele) betekenis zijn met het oog op kwesties als de nieuwe maatschappelijke tweedeling, de toekomst van de natiestaat en de verdediging van de rechtsstaat?

Donderdag 1 augustus 19.30 uur

Toegang gratis drankje na afloop

Doopsgezinde Gemeente, Paleisstraat 8, Den Haag

IN GESPREK MET EDY KORTHALS ALTES



Op vrijdag 2 augustus komt oud-diplomaat Edy Korthals Altes met ons spreken over zijn bewogen leven en zijn boek 'Van havik tot vredesduif'. Bij mooi weer beginnen we in de tuin waar we met elkaar lunchen. Na de lunch

bekijken we een aflevering van 'Het vermoeden', waarin Korthals Altes wordt geïnterviewd over zijn leven. Na een visioen besloot hij zich vanwege de bewapeningsloop terug te trekken als ambassadeur in Spanje. In zijn boek ontvouwt hij een eigen visie op het christendom en haar taak. Na de filmvertoning is er volop gelegenheid om in gesprek te gaan met Edy Korthals Altes. De heer Doeke Eisma zal het gesprek inleiden en begeleiden.



Vrijdagnmiddag 2 augustus 12.00-15.00 uur

Toegang gratis, lunch, hapje drankje

Houtrustkerk, Houtrustweg 1 (hoek Beeklaan 535), Den Haag

WORKSHOP: NIET MIJN WIL, MAAR UW WIL GESCHIEDE



Sinds mensenheugenis proberen mensen erachter te komen wat 'gods wil' is. Quakers zoeken 'gods wil' in stilte. Besluiten worden niet 'genomen' maar ze 'ontstaan vanuit de stilte. Hoe werkt dit dan precies zal men zich afvragen. Hoe kan men onderscheid maken tussen de ingevingen van het ego en die van de Geest? Kan deze methode door iedereen worden toegepast? Na een korte inleiding over de quaker spiritualiteit en een



stiltemoment volgt een uitleg van de 'quakermethode' om Gods wil gewaar te worden. Tot slot twee voorbeelden van quakerbesluitvorming in de 18e en 21e eeuw, die illustreren hoe deze in de praktijk werkt.

Donderdag 8 aug. van 10.30-12.00 uur. Inloop: vanaf 10 uur
Quakerhuis, Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den Haag
(OV: halte van bus 22 en tram 16 bijna voor de deur)
Workshop inspirator: Willem Furnée. M: 0654233334

CORNELIS LELY



Vrijzinnige zomeravond met Coos Wentholt
Cornelis Lely (1854-1929) kwam uit een vrijzinnig, doopsgezind nest zoals de Wikipedia laat weten. Hij is drie keer minister van Waterstaat geweest en de grote man van de Drooglegging van de Zuiderzee en de aanleg van de Afsluitdijk. Maar hij



was al eerder in de Gemeente Den Haag actief als wethouder en een van de bedenkers van de Vissershaven in Scheveningen. Daar was geen haven, dus de loggers konden hier niet komen. Wel konden zij uitwijken naar Vlaardingen maar dat was te onhandig. Pas in het begin van de 20ste eeuw was de eerste haven klaar. In de Doopsgezinde Gemeente was Cornelis Lely ook zeer actief. Hij zat vele malen in de kerkenraad, in een raad van advies, of van financiën. Hij bleef ook in allerlei adviesraden zitten. Zijn dochter vond hem op een avond voor het eten op zijn 75ste achter het bureau gebogen over een rapport voor de radio. Hij lag daar niet in Morpheus armen, maar God had hem naar de Hemel geroepen

Woensdag 14 augustus 19.30 uur

Toegang gratis: Met drankje na afloop

Doopsgezinde Gemeente Paleisstraat 8, Den Haag

THOMAS, APOSTEL EN REIZIGER IN INDIA



Lezing met dia-presentatie door drs. Katrijne Bezemer. De apostel Thomas is bij velen bekend als de ‘ongelovige Thomas’. Desondanks of juist daardoor is deze leerling van Jezus zeer geliefd. Van Thomas werd verteld dat hij naar het Oosten trok, naar India, en daar het christendom verspreidde. Tegelijkertijd wordt hij ook gekoppeld

aan het oude Edessa, het huidige Urfa. Portugese missionarissen waren in de 16-e eeuw verbijsterd toen zij in India de kerken van de Thomas-christenen aantroffen. Behalve de Bijbel zijn er andere bronnen over Thomas zoals het bekende Evangelie van Thomas. Oude teksten die nieuwe informatie bieden. Waarom wordt Thomas daarin diverse malen ‘de tweeling’ van Jezus genoemd? Wat doceerde Thomas aan zijn leerlingen? Hoe kwam hij in India terecht?



Woensdag 21 augustus 20.00 uur tot 21.45 uur

Toegang gratis, hapje en drankje

De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg

Ouderschap

Nu ik alleen ben in dit huis
Doven mijn woorden in het glas
Blijven hangen aan de strijkbout

Stof waait op onder mijn
herinneringen
Nu de jongensstemmen zijn
verstomd
Zo plots als regen de wolk verlaat

Zij waren het avontuur in mijn
bestaan
Zij deelden mijn harteklop en
mijn geboden
Welke zaden zouden er kiemen?

Voorbij het lange wachten in de
nacht

Voorbij de dialogen en bevochten
wetten

Mijn troetelkinderen zijn meege-
nomen door de tijd

Die hen benoemde tot zijn
erfgenamen

Maar zo nu en dan strijken er
kinderstemmen

Als warme zomerwind door sla-
pende kamers

En worden knickers, stenen,
schelpen herontdekt

Mechthild Bulir

Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

AGENDA

JULI

di 2 14.00 u Griekse leeskring, Marcus Ev.; hoofdstuk 15.
Olgaland 18, Den Haag

AUGUSTUS

vr 16 14.30 u Theemiddag bij Wim Toes
wo 21 20.00 u Thomas, Apostel en reiziger in India
di 27 14.00 u Latijnse leeskring, Judith 12, Olgaland 18, Den
Haag
do 29 19.30 u **Bijzondere algemene ledenvergadering**



De redactie wenst u een goede zomer

Colofon

Voorganger:

Ds. K. Bezemer,
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 532 04 38
kbezemer@iroka.nl

Voorzitter:

S.J. van Proosdij
Tel.: 070 386 86 85
s.proosdij@kpnmail.nl

Secretariaat:

J.J. Jager
Tel.: 06 206 17 539
secretarishoeksteen@gmail.com

Penningmeester

G.Vallenduuk-Visser
Tel: 0252 213 998
penningmeesterhoeksteen@gmail.com

Gebouw/verhuur:

J.J. Jager
Tel.: 06 206 175 39
jagerjjan@gmail.com

Contactpersonen ziekenhuisopnamen:

Ds. K. Bezemer of
J.J. Jager

Redactie Stemmen:

G. Hornman-Oldenbeuving
M.van Proosdij-v.d. Beukel
H. van Wingerden
W. Toes

Eindredactie:

A.G. Spruijt
Tel.: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com

Bankrekeningnummer:

NL 93 INGB 0000 137735
Vereniging van Vrijzinnig Gods-
dienstigen te Voorburg

Maandblad Stemmen:

Op aanvraag via het secretariaat

Redactieadres:

stemmen@kpnmail.nl
Rozenboomlaan 119
2274 HK Voorburg

Website

www.vrijzinnigcentrumdehoek-
steen.nl

Wilt u kopij voor het september nummer a.u.b. uiterlijk woensdag
21 augustus. insturen naar Stemmen@kpnmail.nl of naar Rozen-
boomlaan 119, 2274 HK Voorburg