



## STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

**VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE**

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg  
Telefoon 070 386 34 13

### Jong en oud voor het klimaat

In de krant las ik nieuwe uitdrukkingen die met duurzaamheid verbonden waren: vleestwijfel, vliedschaamte en douchehuiver. Vleestwijfel heeft te maken met het vraagstuk of en hoeveel vlees je nog kunt eten in de toekomst zonder het milieu te veel te schaden. Vliedschaamte gaat in op het vraagstuk of vliegen niet onnodig belastend is voor het milieu. Douchehuiver gaat over waterbesparing. Douche je misschien te lang? We moeten wel proberen om klimaatmoeheid te voorkomen. Het zou jammer zijn als het bij praten over het klimaat blijft zonder dat we ooit tot actie over gaan.

Een jong Zweeds meisje Greta Thunberg sprak op de klimaattop in Polen de aanwezigen uit 196 verschillende landen toe. Ze wilde politici aanzetten nu werkelijk tot afspraken te komen maar had weinig vertrouwen in hen. Ze beschuldigde hen van gebrek aan moed omdat ze blijven spreken over economische groei. Ze kwam op voor de wereld, de planten en de dieren maar ook voor de mensen aan de onderkant van de samenleving die de grootste prijs van de klimaatverandering gaan betalen.

Het was indrukwekkend dat een meisje van 15 jaar zo de politici toesprak. Ze eindigde haar verhaal met de opmerking dat, of de bestuurders nu wel of niet meedoen, de verandering al in gang is gezet. Er is al een beweging in diverse landen ontstaan die buiten de politiek om aan momentum wint. Naast bewondering kreeg Greta Thunberg ook direct kritiek. Diverse mensen bleken opeens belangstelling te hebben voor de leerplicht. Moeten kinderen niet op een vrije dag actie voeren? Daarmee konden ze het vraagstuk waar het om ging handig ontwijken. Wat zij daarmee jammer genoeg bevestigden, is dat jong en oud (ouder) makkelijk tegenover elkaar komen te staan. De jongeren worden dan natuurlijk als naïef en idealistisch gezien door de ouderen en de ouderen als inflexibel en kwaadwillend door de jongeren.

Intussen staat niet alleen jong tegenover oud maar komen steeds meer partijen in de samenleving tegenover elkaar te staan. Wie gaat de extra kosten voor verduurzaming betalen? Het onderwerp klimaatverandering en milieu lijkt ook te groot om te bevatten. Als je echt betrokken bent dan word je ongerust zoals de kinderen. Als je je te ongerust raakt dan ben je niet meer in staat helder te denken en weloverwogen iets te ondernemen. Als je haast maakt, kies je misschien niet de wijste oplossingen. 'Haastige ongerustheid' is nooit goed!



J. Brueghel de Oude en  
P.P. Rubens, Het paradijs 1615

### In dit nummer o.a.

Van het bestuur	2
Getroost worden	2
Kerkdienst en koor	3
Misschien het weer	3
Oecumenisch vrouwenwerk	4
Uitnodiging wijkbijeenkomst	5
Julieumprogramma Wassenaar	5
500 jaar Reformatie	6/7
AGENDA	8



### Hoeksteenlezingen

Verantwoordelijkheid in zevenvoud  
zondag 7 april 10.30 uur  
spreker Ruud Bartlema

Vrijheid: een eeuwige paradox  
zondag 5 mei 10.30 uur  
spreker Sjef Laenen

Ik denk dat het op dit terrein helpt te zien dat we dit niet alleen als individu maar als gemeenschap aan kunnen pakken. Ieder kan en moet een steentje bijdragen. Ik hoorde van ouderen die geen plastic zakjes meer gebruiken in de supermarkt. Ik hoorde van plaatsgenoten die tegels uit hun achtertuinen gingen halen en nieuwe hotels neerzetten. Hotels? Ja, voor de insecten die onze steun nodig hebben.

Hartelijke groet,  
Katrijne Bezemer

### **Van het bestuur**

De algemene ledenvergadering van donderdag 11 april **wordt verplaatst naar donderdag 25 april**. De stukken zult u per post ontvangen.

De jaarprogramma commissie start met de invulling van het nieuwe jaarprogramma 2019 – 2020. Heeft u nog ideeën laat dit dan weten. Ook kunt u dit doorgeven op de algemene ledenvergadering van 25 april.

Besloten is om **niet** met Pasen, **maar op 23 juni**, de laatste kerkdienst van het seizoen, af te sluiten met een lunch.

In de Paasdienst, 21 april zal er een gastvoorganger zijn: mw. M. Verburg. Het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse verleent weer medewerking.

1e Pinksterdag, 9 juni zal er geen kerkdienst in de Hoeksteen zijn. Op die dag is in Wassenaar, de uitnodigende afdeling, de jaarlijkse regio activiteiten.

Wassenaar viert dit jaar ook haar 100 jarig jubileum. In deze Stemmen treft u het jubileum programma aan.

In de vorige Stemmen hebben wij gemeld dat er een mogelijkheid is om op 23 mei mee te reizen met het Hoeksteenkoor naar Zeist waar het koor een concert zal geven. U kunt zich nog steeds

aanmelden om mee te gaan. Aanmelden bij de secretaris Jan Jager. De kosten bedragen per persoon € 12,50. De deelnemers worden verwacht om 11.00 uur in de Hoeksteen waar wij rond 11.30 uur lunchen. Om 12.45 uur staat de bus voor en om 13.00 uur vertrekken we richting Zeist. Rond 18.00 uur zijn we weer in Voorburg.

Hartelijke groet,  
Simon van Proosdij



### **Bloemengroet**

De bloemen in de maand maart gingen namens u naar dhr. H.F. de Jong



### **Getroost worden**

Jij leeft hier op aarde. Je doet alles wat je doen moet om jouw lichaam hier in stand te houden. Soms in een kabbelend beekje, soms tegen de klippen op. Bij het overlijden van iemand zijn de nabestaanden bezig met overleven, met zich tegen de klippen op staande te houden. Ze zijn ontroostbaar. Dat o.a. is je bewuste, je uiterlijke kant. Maar je hebt ook een onbewuste, innerlijke kant.

Als in je innerlijken kant alles in evenwicht is, als je ziet, voelt hoe alles eigenlijk in elkaar zit, als je kunt onderscheiden waar het wezenlijk op aan komt, dan bevind jij je a.h.w. in hemelse sferen. Dan kun je al die aardse beslommeringen zien in het licht van de eeuwigheid. Dan zijn je onbewuste en bewuste kant Eén. Dan zijn hemel en aarde Eén. Die eeuwigheid heeft geen begin en geen einde. De eeuwigheid is eeuwig, daar valt niets buiten. Daar is alles en iedereen verzameld. Ook wij, op aarde levend, zijn daar met ons heel ons wezen. Dat geldt ook voor onze vaders.

En omdat men daar bij elkaar is, gaat voor de nabestaanden, na de eerste schok van het afbreken van het leven hier, de werking van dat onbewuste steeds sterker over in het bewuste deel van hun leven. En daaruit ontstaat het fenomeen van het getroost worden.

Gevonden in 'Gedachten over dood en leven' van Friedrich Weinreb.

Marijke van Proosdij

## Kerkdienst en koor

Zondag 21 april 10.30 uur Paasdienst  
Voorganger mw. M. Verburg, opl functionaris GGZ Den Haag  
Organist Albert van der Haven  
Het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse zal zingen:

Nun danket allen Gott	J.S. Bach
U zij de glorie	Liedboek
Zum Sanctus, Deutsche Messe	F. Schubert
Vater unser	J.P. Frisch

### Collecten:

1e Voor de eigen geloofsgemeenschap  
2e Stop kinderarbeid in India  
Denkt u ook aan het bloemenbusje bij de uitgang?



Frits Muusse

### Toelichting 2e collecte

Vandaag wordt in alle kerken in Nederland gecollecteerd voor dit doel

### Stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!  
[www.kerkinactie.nl/40dagentijd](http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd)



### Misschien het weer

Ik schrijf 12 februari j.l., 18.58 uur. Het was mooi weer vandaag. Nog te koud om een korte broek aan te trekken, maar het hielp me wel om een klus te doen die ik aardig lang voor me uit heb geschoven. Ruim twee jaar geleden is er bij mij laminaat op de begane

grond gelegd, daarbij is de toestand bij de voordeur toch wel enigszins veranderd. Er lag vloerbedekking, maar nu een mooie tint hout.

Dat bracht wel mee dat de borstel die onder de voordeur de kou probeert buiten te houden, nu echt aan zijn end was gekomen. Ik kon dus, ik deed het niet, maar ik kon dus alles wat de paar afgelopen maanden in de koeler lag, bij de voordeur leggen en zonder ziek te worden ook gebruiken. Ik heb sinds een paar maanden een koeler, dat is een koelkast zonder vriesvak. Werkt perfect en kost minder stroom.

Ik ben een schuiver, ik schuif als het even kan dingen die moeten gebeuren voor me uit. Het levert me ergernis over mijn houding op, maar dat is meestal wel be-

heersbaar.

Ik had zolang de nieuwe borstel, die ik al redelijk op maat had gezaagd, tegen de voordeur gezet. Gelukkig met de haren naar beneden. Een krukje er tegenaan en klaar was Kees.

De kou in het voorportaal nam ik voor lief. Mijn excuus voor uitstel was de montage van een nieuwe, zuinige CV-ketel. Toch bleef het rommelen in mijn koppie. De zon van vandaag was mijn bron van energie, die ik nodig had om niet te blijven schuiven. De montage van de borstel nam enige tijd in beslag, maar hij zit aan de deur vast en houdt mogelijk de kou tegen, vannacht. De verwarmings-radiator in het voorportaal staat aan, dus om een uur of 11, als de CV een paar uur uit staat, kan ik voelen of mijn in-

spanning van vanmiddag de moeite waard is geweest. Ik zei tegen mezelf, toen ik klaar was met de borstel, dat ik al erg blij was met het feit dat ik een tijd op de koude voorportaalvloer had gezeten.

Als het vannacht minder koud wordt dan eerder, is dat mooi mee genomen.

Kees Strampraad



Sjef Laenen

## Hoeksteenlezing

### VRIJHEID: EEN EEUWIGE PARADOX

Spreeker Jef Laenen Zondag 5 mei, 10.30 uur

Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; koffie/thee € 1,00

Op 5 mei viert Nederland traditiegetrouw het feit dat we op 5 mei 1945, na vijf moeilijke en leedvolle oorlogsjaren bevrijd werden van de overheersing door de Duitse bezetter. Zich bevrijden of bevrijd worden heeft altijd te maken met iets wat de mens in zijn macht heeft, hem overheerst en hem gevangen houdt. Bij het begrip 'bevrijding' stelt zich steeds de vraag: waarvan willen wij bevrijd worden? Zo kan er sprake zijn van een macht buiten ons, die door geweld of anderszins onze vrijheid van handelen inperkt, maar ook is het mogelijk dat deze strijd zich in ons innerlijk afspeelt. Welke ideeën, vooropgezette meningen, ongefundeerde oordelen hebben eigenlijk macht

over onze gedachtewereld? Waaronder gaan wij gebukt voor zover het ons denken betreft? Wie zich wil bevrijden, bevindt zich altijd tegenover iets anders, waarvan hij zich wil bevrijden. In deze wereld lijkt alles direct ook een tegendeel op te roepen, dat er lijnrecht tegenover staat. De oerstructuur van deze paradoxale waarheid wordt al in het scheppingsverhaal van de Bijbel tot uitdrukking gebracht; ook daar blijkt de wereld nadrukkelijk uit tegenstellingen te bestaan: eerst is er de tweedeling tussen hemel en aarde, daarna ontstaan de tegenstellingen tussen licht en duisternis, de wateren boven en onder het uitspannel, enzovoort. Uiteindelijk blijken ook goed en kwaad tegenover elkaar te staan. In deze lezing gaan we dieper in op het wezen van de vele tegenstellingen die het menselijk leven kent, hoe de mens worstelt met de verhouding tussen liefde en haat, goed en kwaad, ziekte en gezondheid, vreugde en depressie. Waar komen dwang en overmacht vandaan? Waarom handelen wij niet in volle vrijheid? Wij kunnen lijden onder uiterlijke ideologieën, maar ook gebukt gaan onder innerlijke dwanggedachten. Ook hiervan bestaat er een bevrijding. Uitgangspunt van deze lezing zijn de principes die we tegenkomen in het denken van de joodse mystiek.

Drs. J.H. (Sjef) Laenen studeerde Spaanse taal- en letterkunde in Utrecht en Semitische talen en culturen (Hebreeuws/Aramees) in Leiden. Tijdens en na zijn studie specialiseerde hij zich op het gebied van de joodse mystiek, waarover hij enkele boeken en artikelen schreef. Regelmatig houdt hij lezingen over dit onderwerp. Zie [www.quintessentia.org](http://www.quintessentia.org)



Martinuskerk

## Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam--Voorburg

### Beelden van God

De Vrouw en Geloof ochtenden van het Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg vinden gedurende het jaar plaats op de derde woensdag van de maand in de maanden september tot mei. Elke maand was er een andere inleidster, die het onderwerp op haar eigen manier benaderde. Het thema dit seizoen is: Beelden van God. De afgelopen maanden genoten we van Nel van Drie, Maria van Zutphen, Bep van Sloten, Ria Keijzer en Jacqueline Bakker. Op 17 april is er een bijeenkomst in de Maartenszaal naast de Martinuskerk in Voorburg met als inleidster Marianne Pompert. In mei is de slotochtend van het 20e seizoen gepland in de Binnenhof, achter de Dorpskerk in Leidschendam. De ochtenden beginnen om 10 uur en eindigen uiterlijk om 12 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 9.45 uur. Iedereen is van harte welkom. Voor inlichtingen Marianne Pompert: [pompertmarianne@gmail.com](mailto:pompertmarianne@gmail.com) en Plony Korving: [p.korving@outlook.com](mailto:p.korving@outlook.com)

## **Uitnodiging**

Op **6 mei** organiseert de wijkcommissie remo's Voorburg-Leidschendam een wijkbijeenkomst waarvoor **wij u allen graag uitnodigen**.

### **Thema: Over de mystiek van Vasalis**

Over de gedichten van Vasalis (pseudoniem voor Margaretha Leenmans, 1909 -1998) is wel gesproken als getuigend van 'mystiek zonder God'. Vasalis is van huis uit niet met het christelijk geloof opgevoed, al was het haar ouders, beide predikantskinderen, en daardoor ook haarzelf niet vreemd. Zij blijft op zoek naar het mystieke, misschien wel transcendent. Maar niet in een abstracte zin. Ze noemt ergens abstracties treffend: 'mazen waar de werkelijkheid doorheen zakt'. Ook zoekt het ze het niet in de christelijke religie. Deze schiet volgens de dichter tekort. Maar ons kenvermogen is eveneens ontoereikend. Er zijn mystieke momenten, niet zelden in de natuur. Fel kan Vasalis zich keren – in haar dagboeken, niet in de openbaarheid – tegen Rudy Kousbroek, die in 1971 de rationele wetenschap tegenover de godsdiensten zet en emoties voor privé en incommunicabel houdt. Vasalis is heel wat respectvoller ten opzichte van gelovigen en komt op voor de legitimiteit van de religieuze of mystieke ervaring. In plaats van die te zoeken in een andere werkelijkheid, stelt ze juist dat deze werkelijkheid al zo wonderlijk is. In 2011 verscheen een fraaie biografie over haar van Maaïke Meijer, waaruit we ook zullen putten.

Na een inleiding over haar levensloop lezen en bespreken we samen enkele gedichten waarin de thematiek van het geloof c.q. existen-

tiële kwesties naar voren komen.

De inleiding wordt verzorgd door ds. Antje van der Hoek.

Vanzelfsprekend is iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats in het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 te **Voorburg, aanvang 14.30 uur. Opgave is niet nodig.**

Met een hartelijke groet, mede namens ds. Antje van der Hoek

Namens de wijkcommissie  
Annelies van Kampen



### **Deelprogramma afdeling Wassenaar**

30 maart, 20.15 uur

Lustrumvoorstelling in de Warenar m.m.v. Barbara de Beaufort, Jan Geurt Gaarlandt, Paul van Vliet en Wolfert Brederode

14 april, 11.45 uur

Orgelworkshop voor jong en oud

2 mei, 15.00 uur

Receptie t.g.v. 100 jarig bestaan en aanbieden Lustrumcadeau

17 mei, 10.30 uur

Buitendag Op Hodenpijl met boottocht en literair concert \*

\* alleen toegankelijk voor NPB-leden en begunstigers

9 juni, 10.30 uur

Pinksterdienst: Feest voor de Geest, afsluiting Lustrumfestiviteiten

Wij hopen velen bij deze verschillende activiteiten te mogen begroeten!  
De Lustrumcommissie



## 500 jaar Reformatie - De 95 stellingen van Luther

Na de historische zwerftocht rondom 'De Deur' van de Slotkerk in Wittenberg wordt het nu toch hoog tijd om terug te keren naar het hoofdonderwerp van deze serie: de 95 stellingen (afb. 1) die Luther op 31 oktober 1517 publiceerde, al dan niet middels enigerlei bevestiging op genoemde deur (en al dan niet precies op 31.10).



afb. 1 de 'Thesentür' met de 95 stellingen

Nu is bij de herdenkingsdagen, anderhalf jaar geleden, al veel aandacht aan dit jubileum gegeven, ook in de algemene pers en onze eerste aflevering (nov. 2017, nog zonder volgnummer) poogde een inleidend totaalbeeld te geven, mede aan de hand van de samenvatting van de zwanenzang van de ons inmiddels ontvallen nestor van Luthers Nederland, prof. J.P. Boendermaker, die hij in november 2017 in Eindhoven hield.

Reeds is beklemtoond dat Luther met die actie (nog) geenszins van plan was om uit de RK-kerk te treden of die schade toe te brengen, maar wel wilde hij de kerk zuiveren van allerlei misstanden, zoals valse heilsbeloften en geldklopperij. Treffend is Luthers aanhef tot zijn (Latijnse) stellingen "Amore et studio elucidante veritatis hec subscripta disputantur...." (*Uit echte, waarachtige liefde en bijzondere ijver om de waarheid aan het licht te brengen wordt te Wittenberg o.l.v. (...) dr. Maarten Luther (...) gedispu-teerd over de volgende stellingen*). Vooral de claim dat men door het kopen van aflaten de tijd of de zwaarte van het verblijf in het vagevuur - volgens overlevering omstreeks het jaar 600 bedacht door paus Gregorius en gecanoniseerd in concilies in 1274 en 1439 en bevestigd in 1547 - gunstig kan beïnvloeden. Luther bestreed dit alles in vaak felle taal. Zo weidt hij acht stellingen (82/89) aan concrete misstanden, zoals 86: 'Waarom bouwt de paus nu niet liever de St. Pieterskerk van zijn eigen geld i.p.v. dat van de arme christenen, terwijl toch zijn vermogen groter is dan dat van de rijkste Croesus?' En 92: 'Weg dus met al die profeten, die tot de gemeente van Christus zeggen: 'Vrede, vrede' en er is geen vrede\*'. (vert. prof. P. Boendermaker, 1950/1967, ook van de aanhef). Ander voorbeeld van misbruik is dat bisschop Albrecht, aartsbisschop van Mainz en Magdeburg, tevens keurvorst van Mainz en Brandenburg, aflaathandel in zijn diocees toeliet waarvan bekend was dat die – mede - bedoeld was om de bouw van de St. Pieter in Rome te financieren, onder een instructie aan de aflaatverkopers om t.o. het publiek hoog op te geven van de waarde ervan voor het persoonlijk heil der kopers. Luther was daarover zo ontstemd dat hij op de dag van publicatie (31.10 \*\*) zijn 95 stellingen aan Albrecht stuurde met een brief waarin hij de hele aflaatparaktijk en zijn quasi-theologische grondslag tot de grond toe afbrandt: 'Wat een verschrikkelijk gevaar wanneer een bisschop zulk aflaatrumoer voor zijn volk toelaat (---)'. Genoemde instructie ("onder Uw naam uitgegeven") ondergaat hetzelfde lot. Luther vraagt intrekking maar hij krijgt geen antwoord. Wel klaagt Albrecht tegen zijn raadsman dat hij "van een vermetele monnik in Wittenberg" een traktaat met conclusies (stellingen) over *het heilig Negotium* der aflaten" ontvangen had. Luther wist toen kennelijk nog niet dat Albrecht met Rome was overeengekomen dat hij de helft van de opbrengst zou krijgen, nodig om de leningen bij bank Fugger af te lossen waarmee hij de verdubbeling van zijn ambtsgebied had gefinancierd.

Eigenlijk was Luther niet erg tevreden over zijn academisch werkstuk. Om ook een groter publiek te bereiken schreef hij, nog in 1517, *Ein Sermon (vermaning) von dem Ablass und Gnade*, een op zich zelf staande verzameling van 20 verhelderingen – met een duidelijke afwijzing - van het aflaatstelsel, in het Duits. Voor zijn eigenlijke doelgroep schreef hij in 1518 nog een reeks uitvoerige toelichtingen (*Conclusiones*) bij elk van de 95 stellingen onder de verzamelnaam *Resolutiones*, in het Latijn, in de WA 1-banduitgave 98 blz. druks beslaand.



afb.2 De droom van keurvorst Friedrich III – J.Bzn Muyckens, 1643, Cath.convent, Utrecht

Friedrich III, vanaf 1486 keurvorst van Saksen, die Luther welgezind was (zie de vorige aflevering), zal de ontwikkelingen rondom deze kwestie met belangstelling gevolgd hebben. In de literatuur is sprake van een legende over een droom van hem waarin diverse elementen optreden. In het schilderij van afb 2 wordt een aantal daarvan in beeld gebracht. We zien hoe Luther met een tientallen meters lange ganzenveer zijn stellingen, beginnend met de woorden Vom Ablass uit de titel van bovengenoemde Sermon, op een kapeldeur schrijft. Het achtereind van zijn pen doorboort eerst een leeuwenkop (Leo X, wiens macht veel Duitse vorsten ongaarne ondergingen) waarna uiterst rechts de pauselijke tiara op de grond is gevallen. Vooraan zien we hoe een gans aan het vuur ten prooi wordt gebracht, verwijzend naar de Tsjech Johannes Hus, voorloper en inspirator van Luther, die in 1416 hetzelfde lot onderging (Tsj. husa = gans). Achter Luther helpt Melanchthon de pen te ondersteunen (hoewel die pas in 1518 in Wittenberg arriveerde). Boven het tafereel prijkt het goddelijk tetragram JHWH ten teken van Gods welgevallen met dit alles.

Ton Spruijt

\*) voor deze raadselachtige formulering verwijst Luther in zijn (verderop te noemen) Resolutiones naar Jer. 6:14 (aflaatverkopende priesters zijn als valse profeten die een belegerd volk in slaap sussen door vrede voor te spiegelen)

\*\*) die brief is met meer recht aan te merken als het Reformatie-begin dan de deur-mythe.

NB Errata bij de vorige aflevering (febr.):

- op blz. 8 staat in de 3e regel: ... hertog Johann, bijgenaamd der Standvastige ('betrouwbare').... Bedoeld was 'bijgenaamd der Beständige ('de standvastige')...

-op blz.9 ontbreekt a.h. eind van de 4e alinea v.o. de regel "... en zijn oprichting (1531) van een militair verbond van een aantal protestantse steden en vorsten ...

Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

## AGENDA

### APRIL

- di 2 14.00 u Latijnse leeskring, Judith 10 vanaf vers 10  
Olgaland 18 Den Haag.
- zo 7 10.30 u Hoeksteenlezing *Verantwoordelijkheid in  
zevenvoud*, spreker Ruud Bartlema
- di 9 19.45 u Leeskring *Kennis van het hart, Valentinus, de  
gnosticus van het Evangelie der Waarheid*  
o.l.v. drs. K. Bezemer
- vr 12 14.45 u Leeskring *Desgevraagd*  
o.l.v. ds. R.F. Philipp
- vr 19 19.30 u Avondmaalviering in Voorburg
- zo 21 10.30 u Paasdienst, gastvoorganger  
mw. M. Verburg m.m.v. Het Hoeksteenkoor
- do 25 19.30 u Algemene ledenvergadering. (gewijzigde datum)

### MEI

- zo 5 10.30 u Hoeksteenlezing *Vrijheid: een eeuwige paradox*,  
spreker Sjef Laenen
- ma 6 14.00 u Wijkbijeenkomst remo's Voorburg/Leidschendam

## Colofon

### Voorganger:

Ds. K. Bezemer,  
Floris Versterlaan 23  
2343 RV Oegstgeest  
Tel.: 071 532 04 38  
kbezemer@iroka.nl

### Voorzitter:

S.J. van Proosdij  
Tel.: 070 386 86 85  
s.proosdij@kpnmail.nl

### Secretariaat:

J.J. Jager  
Tel.: 06 206 17 539  
secretarishoeksteen@gmail.com

### Penningmeester

G.Vallenduuk-Visser  
Tel: 0252 213 998  
penningmeesterhoeksteen@gmail.com

### Gebouw/verhuur:

J.J. Jager  
Tel.: 06 206 175 39  
jagerjjan@gmail.com

### Contactpersonen

#### ziekenhuisopnamen:

Ds. K. Bezemer of  
J.J. Jager

#### Redactie Stemmen:

G. Hornman-Oldenbeuving  
M.van Proosdij-v.d. Beukel  
H. van Wingerden  
W. Toes

#### Eindredactie:

A.G. Spruijt  
Tel.: 070 347 28 07  
agspruijt@gmail.com

#### Bankrekeningnummer:

NL 93 INGB 0000 137735  
Vereniging van Vrijzinnig Gods-  
dienstigen te Voorburg

#### Maandblad Stemmen:

Op aanvraag via het secretariaat

#### Redactieadres:

stemmen@kpnmail.nl  
Rozenboomlaan 119  
2274 HK Voorburg

#### Website

www.vrijzinnigcentrumdehoek-  
steen.nl

## Datum inleveren kopij

Wilt u kopij voor het aprilnummer a.u.b. uiterlijk 17 april insturen  
naar [stemmen@kpnmail.nl](mailto:stemmen@kpnmail.nl) of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK  
Voorburg