



STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13

Duurzaam christendom

Opeens opvallend snel worden nu maatregelen aangekondigd om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Elektrische auto's moeten al vanaf 2030 de diesel- en benzineauto vervangen.

Veel jongeren met een christelijke achtergrond combineren hun betrokkenheid bij het milieu met het christelijk geloof. Over de rol van de Bijbel bij duurzaam leven wordt wel heel verschillend gedacht. Volgens sommigen is juist de Bijbel, die alle aandacht voor de mens in zijn sociale omgeving heeft, mede de oorzaak van de huidige problemen. Anderen wijzen er daarentegen op dat de Bijbel mensen oproept om als zorgzame beheerders om te gaan met de leefomgeving.

Het is natuurlijk duidelijk dat wij een heel ander leven leiden dan de Joden die drie duizend jaar geleden in het Midden-Oosten woonden. Zij leefden in een rurale setting met gemixte landbouw en trokken met schapen en geiten rond. Ze waren afhankelijk van wat de grond opbracht en zagen zichzelf daar ook bijhoren. De naam 'Adam', in het Hebreeuws voor de mens, had een directe link met het woord 'Adama', het woord voor de aarde/grond. Mens en aarde hoorden bij elkaar. Zowel de aarde als leefomgeving als de mens zelf zag men als door God geschapen. God die de regen, bliksem en wind beheerde, had ook direct invloed op de oogst en het welzijn van de dieren.

Deze vroegere mens kon zich uiteraard onze huidige situatie niet voorstellen. De Bijbel geeft wat dat betreft dan ook geen *directe* antwoorden voor onze moderne problemen. Maar ik zou mij drie nuttige invalshoeken kunnen voorstellen waarbij de Bijbel toch behulpzaam kan zijn bij het denken over duurzaam leven:

a) Specifiek de *context* van de Bijbel als uitgangspunt nemen: De mens leeft volgens de Bijbel in een door God geschapen wereld. De wereld en wat erop leeft en groeit en hij/zijzelf zijn geen eigendom van de mens. Deze visie kan leiden naar voorzichtigheid en verantwoordelijkheid naar elkaar en de omgeving toe.

b) De ethische opdracht van de Bijbel als uitgangspunt nemen: Als centraal ethische opdracht kun je 'zorgdragen voor anderen en opkomen voor zwakkeren in de samenleving' nemen. Deze houding zou je zonder veel problemen kunnen uitbreiden om ook de natuur, dieren en planten te omvatten.



*De aardappelplanters
J.F. Millet (1861)*

In dit nummer o.a.

Van het bestuur	2
Van de penningmeester	3
Film en maaltijd	3
Kerkdienst en koor	4
Lezing Chopin en Sand	5
500 jaar Reformatie	5
Melanchthon	

HOEKSTEENLEZINGEN

Henri Nouwen
- Binnen geroepen
zondag 4 november a.s. 10.30 u
spreker Barbara Zwaan

**Frédéric Chopin en
George Sand**
zondag 2 december a.s. 10.30 u
spreker Aukelien van Hoytema

VOEDSELBANK

zaterdag 10 november 2018
van 10.00 - 15.00 uur
inzameling t.b.v. de
Voedselbank in de Hoeksteen
zie het bijbehorende artikel in
het oktobernummer

c) De geesteshouding van Jezus als uitgangspunt nemen. Jezus als vernieuwer en inspirator schroomde niet om radicale veranderingen in gedrag en houding voor te stellen die hij noodzakelijk vond. Dit zou mensen over de streep kunnen trekken om ook iets te ondernemen, al is het nieuw en kost het inspanning.

Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer

Van het secretariaat

Verhuisd:
dhr. en mw. Van Proosdij-
Van den Beukel naar
Prinses Annalaan 142,
2263 XR Leidschendam

Bedankt als lid wegens
verhuizing:
dhr. en mw. Veenendaal - Dijk.
Het nieuwe adres is:
Sickengoord 1 app. 65,
8471 BS Wolvega

Van het bestuur

De kerken in Leidschendam--
Voorburg organiseren ook dit
jaar weer de jaarlijkse inzamelac-
tie ten behoeve van de Stichting
Buren.

De Voedselbank zorgt er met
haar voedselpakketten voor dat
mensen die moeite hebben om de
eindjes aan elkaar te knopen vol-
doende te eten hebben.

De Hoeksteen zet op **zaterdag 10
november** zijn deuren open in de
hoop ook dit jaar weer een aan-
zienlijk aantal pakketten te verza-
melen. Zie ook de aankondiging
in het oktobernummer.

Op **donderdag 15 november** vindt
onze najaarsledenvergadering plaats.
Eén van de te bespreken onder-
werpen is de voorbereiding van de
landelijke algemene ledenverga-
dering van 24 november.

Verder verwijs ik naar de binnen-
kort te verzenden agenda en stuk-
ken.

De jaarlijkse herdenkingsdienst
waarin de in de afgelopen 12
maanden overleden leden worden
herdacht, vindt plaats op **25
november**. Deze dienst wordt ge-
houden onder leiding van ds. Be-
zemer met medewerking van het
Hoeksteenkoor onder leiding van
Frits Muusse.

Ook dit jaar is weer voor elk lid
een agenda voor het nieuwe jaar
beschikbaar.

Het is nog niet gelukt om alle
leden van een agenda in het bezit
te stellen. Als u nog geen exem-
plaar heeft ontvangen, kunt u dit
bij uw eerstvolgende bezoek aan
De Hoeksteen aan één van de dan
aanwezige bestuursleden aange-
ven zodat u alsnog uw agenda in
ontvangst kunt nemen.

In een nieuwsbulletin van 16 ok-
tober van het landelijk bestuur
van Vrijzinnigen Nederland (VN)
aan alle afdelingen is een aantal
'nieuwe stappen naar de toe-
komst van de vrijzinnigheid' ge-
schetst. Daarbij gaat het onder
meer over de academie voor vrij-
zinnig gedachtegoed (vrijzinnig
platform), vrijzinnig pastoraat en
nieuwe zielsplekken.

Deels komen deze nieuwe stap-
pen overeen met het rapport van
de Commissie Vrijzinnigen Ne-
derland 2020. Kort aangeduid
komen deze punten op het vol-
gende neer:

- Door middel van de academie
voor vrijzinnig gedachtegoed
kunnen onderwerpen worden

Bloemengroet

De bloemen van de maand
oktober gingen namens u naar
dhr. E. Oele en mw. A. Brandt

besproken die de vrijzinnigen ter
harte gaan. De academie is be-
doeld voor de toepassing van
vrijzinnigheid in het dagelijks
leven.

- Met het voorstel tot vrijzinnig
pastoraat is bedoeld de traditio-
nele vorm van pastoraat te ver-
vangen door een pastoraat op
landelijk niveau.

Daarbij is een centraal door VN
te besturen pastoraat beoogd,
waar alle lokale afdelingen aan
bijdragen, door pastoraal betrok-
kenen en financiën beschikbaar te
stellen. Vanuit deze pool van
pastoraal medewerkers kan ie-
dereen / elke afdeling pastoraat
inkopen.

- Met de nieuwe zielsplekken
wil het landelijk bestuur mensen
vanuit verschillende doelgroepen
met elkaar verbinden.

Nadat het VVG-bestuur deze
nieuwe stappen eerst bespreekt in
de bestuursvergadering van 13
november, zal dit onderwerp in de
najaarsledenvergadering van 15
november aan de orde worden
gesteld.

Met vriendelijke groet,
Jan Jager



Van de penningmeester

Dringend verzoek!

Er is helaas een aantal leden en vrienden dat de bijdrage voor het jaar 2018 nog niet heeft betaald. Om de boeken te kunnen sluiten en een juist overzicht te kunnen geven van de financiële situatie zou het heel plezierig zijn wanneer u dit vóór december zou willen en kunnen doen!

Om het geheugen even op te frissen:

De minimale bijdrage 2018
voor een lid € 105,00
voor een echtpaar € 160,00
voor een vriend € 75,00

op bankrekening
NL93 INGB 0000 137735
t.n.v. Vereniging van Vrijzinnig
Godsdienstigen te Voorburg

Bij voorbaat mijn hartelijke
dank.

Iet Vallenduuk



Het verhaal van David

Zondag 11 november 2018

10.30 uur

Vorbereiding:

Geerke Spruijt
Lies Groeneveld
Wim Toes



Film met eenvoudige maaltijd

27 november 14.30-17.30 uur

Op deze middag willen we gezelligheid bieden in een donkere maand van het jaar. We kijken naar de film *The best Exotic Marigold Hotel*, regie. John Madden.

Een onderhoudend comedy-drama over een Engels gezelschap pensionado's dat in een hotel in India verblijft. Iedere gast heeft zijn eigen beweegredenen voor zijn reis naar het verre India: een goedkope operatie, nostalgie naar vroegere tijden, een exotische vakantie.

Dat leidt naar amusante verwickelingen. Helaas was het hotel ook wat te positief weergegeven op de website....

Met Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy, Dev Patel, Tom Wilkinson en anderen.



Na de film houden we een eenvoudige maaltijd met elkaar. De kosten daarvoor zijn € 5,--.

Opgave uiterlijk 10 november op de lijst in de kerk of via Wim Toes, 06 - 52261467 / wim_toes@hotmail.com



Lezing in Sassenheim

Dostoevski en het christendom

Een lezing met beelden

De Russische schrijver Dostoevski (1821-1881) heeft al vele jaren zijn aanhangers in West en Oost. Diverse personages uit zijn boeken hebben een onuitwisbare indruk op de lezers (en later filmkijkers) gemaakt en zijn ook algemeen bekend geworden. Raskolnikov de moordenaar voor de 'goede zaak', Ivanov, de grootinquisiteur en de verslaafde rouletspeler.

Dostoevski zag tot zijn spijt dat de bijzondere christelijke waarden zoals de naastenliefde aan het afnemen waren. Ook dat aan het Mysterie van het leven weinig aandacht meer werd gegeven.

De oplossing voor alle maatschappelijke problemen vond Dostojevski in het Christendom. Hoe stelde hij zich dit voor en zit er voor onze tijd een les in zijn opvattingen verborgen?



Spreker: drs. Katrijne Bezemer
Datum: **woensdag 21 november 2018**

Tijd: 20.00- 21.45 uur
Plaats: Havenkerk, Bijweglaan 4,
2171 GS Sassenheim
0252 215666

Opgave is voor deelnemers buiten Sassenheim niet noodzakelijk.

De lezing is onderdeel van het programma van Vorming en Toerusting, georganiseerd door de Raad van Kerken, Sassenheim.

Er wordt een bijdrage (richtbedrag € 5,00) aan het programma gevraagd.



Kerkdienst en koor

25 November 10.30 uur - Herdenking van de overledenen.

Vandaag wordt aandacht geschonken aan de dichteres **Ida Gerhardt**
Thema: Apocalyps, link met kennen, zien in spiegels, Paulus

Voorganger ds. K. Bezemer
Organist Albert van der Haven
M.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Liederen die het koor zingt:

Go now in peace,	D. Besig
Requiem,	A. Bruckner
The Lord bless you en keep you	P. Rutter
Otsje nasj	Anoniem Russisch

In de dienst herdenken wij de heer A.C. van den Dool
en mevrouw S. de Cock - Aninga

Collecten:

1e collecte voor de instandhouding van onze geloofsgemeenschap
2e collecte voor Stichting De Wilde Ganzen
Bloemenbusje aan de uitgang

Toelichting bij de 2e collecte:

ONDERWIJS VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING

Op Bali worden kinderen met een beperking nog steeds achtergesteld. Speciaal onderwijs voor hen bestaat nauwelijks. De Nederlandse stichting Sjaki-Tari-US en de lokale Bali Hait Foundation willen hier verandering in brengen en Wilde Ganzen steunt hen van harte.

Door gebrek aan kennis over en bekendheid met verstandelijke beperkingen weten mensen in Indonesië niet waarom deze kinderen zich anders gedragen en worden ze vaak verstoten.

Thijs van Harte, die zelf een dochter heeft met een verstandelijke beperking (Tari) weet hoe belangrijk onderwijs is voor deze kinderen. 'Zij verdienen net zoveel kansen om zich te ontwikkelen'.

Tien jaar geleden is al een school opgericht voor speciaal onderwijs. Dat is zo'n succes dat het project uit z'n jasje is gegroeid.

Daarom willen de mensen een tweede gebouw neerzetten voor 80 kinderen met een verstandelijke beperking. Er komen 4 klaslokalen, een speelruimte en een keuken.

Frédéric Chopin en George Sand

Spreker Aukelien van Hoytema
Zondag 2 december 2018, 10.30 uur

Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; koffie/thee € 1,00

De Pools-Franse componist Chopin had een kort en bewogen leven. Hij componeerde uitsluitend voor de piano (heel soms met andere instrumenten erbij) en ontwikkelde zijn eigen romantische stijl.

Als pianist werd hij wereldberoemd. Hij speelde in Parijs in de salons waar hij de schrijfster en kasteelvrouw George Sand ontmoette met wie hij een liefdesrelatie kreeg die niet goed eindigde. Samen brachten zij een winter door op Majorca waar Chopin een aantal van zijn mooiste werken schreef, hoewel hij ernstig ziek was. George Sand schreef later over hun samenzijn een sleutelroman.



Aan de hand van beeld -en muziekvoorbeelden zal Aukelien van Hoytema u vertellen van hun avonturen.

Aukelien van Hoytema: musicoloog – presentatrice – zangeres – publicist.

Computer

In de computer zit alle kennis en alle kennis van morgen komt er ook in. Veel handelingen zijn in een onderdeel van een seconde mogelijk. Met een druk op de knop ordenen ze zich en je hebt het antwoord.

Onze 'hersenen' zijn een soort computer met dat verschil dat daar ook gevoelens, liefde en empathie zijn ingestopt. Met een 'druk op de knop' is daar ook dat eureka-moment. Die momenten overstijgen onze wereld van tijd en ruimte. Zij laten je zweven en zijn bepalend voor je verdere leven.

Dat eureka-moment is een onderdeel van een gebundelde kennis. Niet alleen van jou maar ook via je genen van al je voorvaders. En het gaat ook via jouw genen naar je kinderen, kleinkinderen, enzovoort.

Geen koude computerkennis maar kennis plus gevoelens, liefde en empathie. Het is aangesloten op een universele kennis.

Het mooie is: die druk op de knop is niet het resultaat van ontzettend lang nadenken. Je hebt er zelf totaal geen invloed op. Het wordt voor je geregeld. Het wordt voor je geordend. Je hoeft niet meer te selecteren tussen goed en kwaad. Je kunt nu eten van de boom des levens.

Marijke van Proosdij

Gegevens gehaald uit 'De legende van de beide bomen' van Friedrich Weinreb



500 jaar Reformatie 6 - Philipp Melanchthon

Na de beschrijving van het linkerdeel van het timpaan boven de zgn. Thesentür van de Slotkerk te Wittenberg, met Luther als afgebeeld personage, in het juli/augustusnummer, zijn we toe aan de persoon afgebeeld in het rechter



gedeelte daarvan. Dat is Philipp Melanchthon (1497-1560), veelal genoemd als de eigenlijke motor achter het opkomende Lutheranisme. In afl. 2 (dec./jan.) zagen we dat hij in Wittenberg bij Luther 'om de hoek' woonde (v.a. 1539, woonhuis nu museum).

En zoals Luther links zijn Duitse Bijbelvertaling a.h.w. aan Christus aanbiedt, zo presenteert Melanchthon rechts 'zijn' *Augsburgse Confessie*, waarover straks.

Melanchthon was een hoogst interessant persoon. Hij was de zoon van een wapensmid, Georg Schwarzerdt. Toen die overleed, ontfermde zijn oom zich over hem en vergriekste zijn naam tot Melanchthon.

Hij ging studeren en als 19-jarige geschiedenis doceren. Op zijn 21e schreef hij een Griekse grammatica en werd hij hoogleraar Grieks aan de Universiteit van Wittenberg. Daar kwam hij dus aan in 1518, zodat hij Luthers stellingenactie net niet meemaakte. Dat verhinderde hem niet om geboeid

AUSBORCHSCHE CONFESSIE.

DEN GEEST GOODES IS HET DIE V ONTSTEECKT. Rom. 8: 9

TOE HET EEWIGE LEVEN ONDERHOUD. Rom. 8: 10
 VERSTREEKT. Rom. 8: 11
 TR VERRE STELT. Rom. 8: 12
 HET LICHT. Rom. 8: 13



Gest uit van haer myn volck, op dat ghy haere sonden niet deelachtich en zyt, op dat ghy niet van haere Plagen en ontfangt, want haere sonden zyn tot den hemel toe gheclommen. Apostel Cap. 10. v. 4

Ich sach eenen Engel vliegen midden door den hemel ende hy hadde een eorich Evangelium om te verzoeken alle die op aerden zitten ende woenen seggende met luyder stemme vreesst Gode end geest hem. 1. Eer. 1. 10. v. 7

het Evangelium is den sijnck Saet 2. Cor. 10. 2 door de bloeyende roede Aarons voorgeschilder. Numer. 13. v. 8

Ich hebbe eenen goeden Camp gecamp den loep hebbe ick ge eynt, ick hebbe het Geloove behouden. 1. Tim. 1. v. 7

Maer ick blyve in dat dat ick geleert hebbe en dat my bevreut is nietende van men ick heb geleert hebbe. 1. Tim. 1. v. 11

SIET DE BEHEDER Vraels en sijt op noch en sijt niet. Ps. 119. v. 10

DE ENGEL DES HEEMEN Legert hem rondom de gene die hem vreesen. Ps. 34. v. 8

Mijn hert op enckel Roefsa gaet. Als vanden onder het Crayce stant.

Gedruckt tot Amsterdum by Clement de Jonghe en Jochem Wormster

EYENTLYCKE AFBEELDINGE DES CANDELAERS VAN DE WAARE RELIGIE, GELYCK DE SELVE IN DEN ONVERANDBERDEN CONFESSIE VAN AUSBORGH CORTELYCK BEGREEPEN DEN WELCHEN VAN DEN H. GHEEST ONTSTEEKEN OP DEN GROND DER PROPHEETEN ENDE APOSTELN GETIMMERT OOCK DOOR DES ALDERHOOGSTEN BESCHERMINGHE, TEGENS SOO VEEL VOUDIGHE PRACTYCKEN ENDE AENSLACEN VAN HET ANTICHRISTISCHE PAVSDOM, OOCK ANDERE VOORGHENOOMEN, NV MEER ALS OYER DE HONDEERT JAAREN ONOMGHESTOOTEN GHEBLEEVEN OOCK IN HET TOECOMENDE ONOMGHESTOOTEN VERBLYVEN SAL TOT AENDEN IONCHSTEN DAGHE.

Alles tot Godes eer ende christelike vermaekinghe van alle oerrecht aenhangens ende liefhebbers van de overvanderde Confessie van Aushorgh.

symbolische prent van de betekenis van de Augsburgse Confessie, ca 1720

te raken door Luthers gedachtegoed en ook voor Luther was hij een waardevolle buur. Luther ontzag zich ook niet om, als 14 jaar oudere, aan te schuiven bij Melanchthons colleges Grieks zodat hij het NT in het origineel kon lezen en vertalen.

Na een geschrift *Over de studie van de leerstellingen van Paulus* begon hij aan zijn grote werk *Loci communes rerum theologicarum* (-Vindplaatsen, bronnen van de theologie, 1521), waarin in het Latijn alle theologische (geschild)punten worden behandeld.

Doordat Melanchthon zeer open stond voor wat er in de wereld aan ideeën leefde, verwerkte hij latere inzichten in de tekst, tot 1544.

Polemisch was het tegen de rooms-katholieken naar aanleiding van de recente veroordeling van Luther door de Universiteit van de Sorbonne.

Dit werk werd het voorbeeld voor theologische verhandelingen, ook in Nederland, waarvan in 1563 een Nederlandse vertaling verscheen. Tekenend voor de open geest van Melanchthon was zijn tolerantie voor opvattingen waar hij het niet mee eens was, maar die hij niet wilde (laten) verbieden.

Dat bleek ook uit zijn behandeling van de *Augsburgse Confessie* in de komende decennia. Die had hij als coördinerend schrijver met twee theologen (hij was zelf geen theoloog) opgesteld om keizer Karel V te informeren over het Reformatorisch gedachtegoed. De keizer had dat gevraagd om aan de hand daarvan een compromis tot stand te laten brengen met de katholieken. De jaarlijkse Rijksdag die bij toerbeurt in grote Duitse steden werd gehouden, in 1530 te Augsburg, zou daarvoor een goede gelegenheid zijn.

Het stuk verwoordde alle centrale geloofspunten van het Lutheranisme op dat moment, maar

met een gematigde toon richting de katholieken. Ook in de opstelling ervan met de (zelfstandige) Duitse vorsten van uiteenlopende theologische opvattingen had Melanchthon al, in overleg met Luther, over de tekst moeten onderhandelen. In 1540 kwam dan nog een meer vrijzinnige versie tot stand. De Lutherse kerk is de 'ongewijzide' versie blijven aanhangen. Een poging tot dialoog met de Duitse calvinisten was het *Wittenberger Concord* (1536), dat echter later door de calvinisten werd verworpen.

In de aanloop naar de Tachtigjarige oorlog kwam de verhouding luthers/calvinistisch nog naar voren toen Willem van Oranje de Duitse vorsten wilde meekrijgen in de strijd tegen Philips II maar de Luthers gezinden onder hen eisten ter vergeefs onderschrijving van de *Augsburgse Confessie* door de calvinisten.

De historische betekenis van de *Augsburgse Confessie* komt goed tot uitdrukking in bijgaande symbolische prent uit ca 1720 (zie pagina hiernaast). De 7 armen van de kandelaar dragen de diverse artikelen van de Confessie. Een uitvoerige beschrijving van de hele prent door prof. W.J.Kooiman en een foto van de A3 prent (1967) is bij mij verkrijgbaar.

Melanchthons naam is terecht



metroviaduct Melanchthonweg
Schiebroek, 2006

vereeuwigd op een Rotterdams metroviaduct (E-lijn), dat kruisend verkeer overbrugt met mogelijkheid van uitwisseling.

Ton Spruijt

Zondag 23 september

Opening van het nieuwe seizoen

Na de feestelijke dienst was er een



gezellig samenzijn

met een heerlijke lunch.



AGENDA

NOVEMBER		
do 1	10.30 u	OntMoeting, gastheer Jan Jager
zo 4	10.30 u	Hoeksteenlezing <i>Henri Nouwen: Binnen geroepen</i> spreker Barbera Zwaan
do 8	19.45 u	Leeskring <i>Hedendaagse filosofen over de wereld</i> o.l.v. drs. K. Bezemer
za 10	10.00 u	Inzamelingsactie t.b.v. de voedselbank, tot 15.00 u
zo 11	10.30 u	Het verhaal van David, voorbereid door Geerke Spruijt, Lies Groeneveld en Wim Toes
ma 12	14.30 u	Wijkbijeenkomst remonstranten en belangstellenden, o.l.v. ds. A. van der Hoek (zie het oktobernummer)
do 15	19.30 u	Ledenvergadering
vr 16	14.45 u	Kring <i>Desgevraagd</i> o.l.v. ds. R.F. Philipp
di 20	14.00 u	Griekse leeskring Marcus 9, Olgaland 18, Den Haag
wo 21	20.00 u	Lezing Dostojevski en het Christendom, in Sassenheim o.l.v. drs. K. Bezemer
zo 25	10.30 u	Kerkdienst, herdenking van de overledenden ds. K. Bezemer m.m.v. Het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
di 27	14.30 u	Film <i>The Best Exotic Marigold Hotel</i> , regie John Madden, eenvoudige maaltijd na afloop
DECEMBER		
zo 2	10.30 u	Hoeksteenlezing <i>Frédéric Chopin en George Sand</i> , spreker Aukelien van Hoytema
do 6	10.30 u	OntMoeting, gastheer Jan Jager
do 6	19.45 u	Leeskring <i>Hedendaagse filosofen over de wereld</i> , o.l.v. drs. K. Bezemer

Colofon**Voorganger:**

Ds. K. Bezemer,
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 532 04 38
kbezemer@iroka.nl

Voorzitter:

S.J. van Proosdij
Tel.: 070 386 86 85
s.proosdij@kpnmail.nl

Secretariaat:

J.J. Jager
Tel.: 06 206 17 539
secretarishoeksteen@gmail.com

Penningmeester

G.Vallenduuk-Visser
Tel: 0252 213 998
penningmeesterhoeksteen@gmail.com

Gebouw/verhuur:

J.J. Jager
Tel.: 06 206 175 39
jagerjjan@gmail.com

**Contactpersonen
ziekenhuisopnamen:**

Ds. K. Bezemer of
J.J. Jager

Redactie Stemmen:

G. Hornman-Oldenbeuving
M.van Proosdij-v.d. Beukel
H. van Wingerden
W. Toes

Eindredactie:

A.G. Spruijt
Tel.: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com

Bankrekeningnummer:

NL 93 INGB 0000 137735
Vereniging van Vrijzinnig Gods-
dienstigen te Voorburg

Maandblad Stemmen:

Op aanvraag via het secretariaat

Redactieadres:

stemmen@kpnmail.nl
Rozenboomlaan 119
2274 HK Voorburg

Website

www.vrijzinnigcentrumdehoek-
steen.nl

Datum inleveren kopij

Voor het december/januarinumnummer graag uiterlijk 15 november 2018 naar stemmen@kpnmail.nl of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg