

## STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg  
Telefoon 070 386 34 13



### Het gebed

Bidden heeft iets eigenaardigs. Er is sprake van een relatie tussen degene die bidt en diegene waar toe gebeden wordt; God, een hogere kracht, iets diepers in jezelf. Of het gebed 'gelukt is' kan alleen de persoon die bidt beoordelen. In 1970 schreef Anthony Bloom, toen aartsbisschop van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Groot Brittanië, een boek: *Beginning to pray*, dat ook als *School for Prayer* is uitgegeven. Hierin leert hij mensen bidden. Het boekje werd enorm populair. Het idee dat mensen niet wisten hoe ze konden bidden en dat je dat moet leren, was bijzonder origineel. De algemene opvatting was namelijk dat mensen die niet bidden - het was immers ook de tijd van grote secularisatie - niet wilden bidden. Volgens Bloom is er via het gebed een echte levende relatie met het goddelijke mogelijk. Een vereiste is om elke dag tijd in te ruimen om aan die relatie met God te werken.

Het boek heeft interessante uitgangsgedachten. God vertoont zich in twee gedaanten: als geheel aanwezige die je confronteert met jezelf en als geheel afwezige. In het Oude Testament werd de ontmoeting met God vaak als iets heftigs en zelfs gevaarlijks beschreven. Alleen Mozes mocht de berg naar God beklimmen want het volk zou dit niet overleven. Bloom ziet het gebed als een 'crisismoment'. Tijdens het gebed kan God in je hart kijken en weet precies hoe je bent en leeft. Dit kan men heel oncomfortabel vinden. Tegelijkertijd kan juist ook het gebed de 'afwezigheid van God' in het oog doen springen. We sturen berichten naar een onbekende, onzichtbare wereld en weten niet zeker of iemand of iets luistert. Bloom schrijft:

*"Soms hebben we het gevoel dat God niet naar ons luistert. Maar andersom, hoe vaak kunnen we nu zeggen dat wij werkelijk naar God luisteren? Als we een echte relatie met God willen hebben, moeten we leren hoe te bidden. Dit kan inhouden om te experimenteren met verschillende gebedsvormen. Het belangrijkste is om te leren een stille-tijd in te voeren waarin we ons op God kunnen richten."*

Sommige volwassenen volgen nog steeds een bepaald gebedssysteem dat zij in hun kindertijd hebben geleerd. Bijvoorbeeld het Onze Vader bidden voor de maaltijd of de psalmen lezen of een vast gebed uitspreken voor het gaan slapen. Anderen bidden in eigen woorden. Bloom raadt aan om verschillende systemen uit te proberen en er mee te experimenteren.

Ik vroeg me af of niet ook iets anders speelt dan 'niet kunnen bidden'. Mensen weten misschien niet hoe te bidden maar ze geloven dan ook vaak helemaal niet in een dergelijke God! Ook vergeten ze hun eventuele God bij hun dagelijks bestaan te betrekken. Anderen hebben wel een stille-tijd maar noemen dit 'mediteren'. De meditatie is ook niet specifiek op een christelijke God gericht.



*De top van de Tabor (waar Jezus de verschijning van Mozes en Elia meemaakte).*

### In dit nummer

Van het bestuur	2
Kerkdienst en koor	2
Die mij droeg	2
De Prunus Serrulata	2
Regiodag Schiedam	3
Agenda en colofon	4

### Wijsheid

Wijsheid is een beetje minder rouwen om het verleden, een beetje minder hopen op de toekomst en een beetje meer liefhebben van het heden.

Seneca

Wat Bloom aan allen zou willen zeggen is dat er op het gebied van bidden iets te leren en te oefenen valt. Bidden is niet iets dat je zomaar even doet of vanzelfsprekend kunt. De regelmaat en oefening zou tot nieuwe ervaringen met iets Hogers kunnen leiden.

Hartelijke groet,  
Katrijne Bezemer



*Overdracht financiële stukken*

### **Van het bestuur**

De collecte van juni is bestemd voor Hospice Het Vliethuys. De bloemen van de maand mei gingen namens u naar mevrouw L. Thierry.

In Stemmen van mei noemde ik het afscheid van Marianne Geervliet als bestuurslid. Aangezien de bij dat moment gemaakte foto's (de symbolische overdracht van het penningmeesterschap en het overhandigen van de bloemen) bij het ter perse gaan nog niet beschikbaar waren, vindt u die in dit nummer.

De regioday in Schiedam van 22 april is bezocht door een zevental VVG-leden.

De afdeling Schiedam heeft een gevarieerd programma neergezet, bestaande uit verschillende muzikale gedeelten, een boottocht en een lezing door drs. Krijger over

de geschiedenis van de Vrijzinnigen. Al met al een zeer geslaagde dag. (zie pag. 3)

Hartelijke groet,  
Jan Jager



*Afscheid van Marianne als penningmeester*

### **De Prunus Serrulata**

Elk jaar zo tegen de lentemaand mei wordt de preutse Prunus Serrulata een del

lonkt met grote roze trossen aan haar blote lijf naar een ieder die maar wil kijken

helaas...

haar vrijage is haar niet lang gegund jaloerse wind maakt een einde aan haar fuif vlerkerig speelt hij met haar bloesemblaadjes tot ze stil worden op een bleek tapijt

en na een poosje wordt de Prunus Serrulata weer keurig groen, zo groen als al haar burens in de lente

Mechthild Bulir

### **Kerkdienst en Hoeksteenkoor**

Zondag 24 juni gaat voor ds. Katrijne Bezemer. Het thema van de dienst is *Rust in de drukte van alledag*. Organist is Albert van der Haven. Het Hoeksteenkoort o.l.v. Frits Muusse zingt: Mon âme se repose - Taizé nnr. 32 Ich bete an die Macht der Liebe - Bortniansky The Lord's Prayer - J. Lees

### **Die mij droeg**

Die mij droeg  
op adelaarsvleugels

die mij hebt geworpen  
in de ruimte,  
en als ik krijsend viel,  
mij ondervangen  
met uw wieken  
en weer opgegooid,  
toddát ik vliegen kon  
op eigen kracht.

Huub Oosterhuis  
Uit: *Kom bevrijden,*  
*150 gebeden*





Rondvaart Schiedam



Museummolen t.o. de Kerk



Zakkendrager

## Regiodag in Schiedam

Meer dan 80 personen uit de Regio Rijnmond waren op zondag 22 april naar Schiedam gekomen om deze dag met elkaar te vieren. Na de koffie/thee werd door de voorzitter van Schiedam iedereen welkom geheten en het programma toegelicht.

Een concert, een rondvaart door de grachten van Schiedam, een lunch en een lezing. De foto's zijn gemaakt door Wim Dubbeldam. Voorburg was met 7 personen en ds. Bezemer aanwezig.

Simon van Proosdij



Ds. F. Haver Schmidt (1835 - 1894) legde in 1874 de grondslag van de afdeling Schiedam



Na het varen naar de lunch



Concert



Lezing over de geschiedenis.

Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

## AGENDA

### JUNI

- di 5 14.00 u Latijnse leeskring: Judit 8  
Aaltje Noordewierstraat 184  
Den Haag
- do 7 10.30 u OntMoeting, gastheer Jan Jager
- zo 24 10.30 u Kerkdienst, voorganger ds. K. Bezemer  
m.m.v. Het hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

### JULI

- di 3 14.00 u Griekse leeskring: Marcus 13  
Olgaland 18, Den Haag
- do 5 10.30 u OntMoeting, gastheer Jan Jager

## Colofon

### Voorganger:

Ds. K. Bezemer,  
Floris Versterlaan 23  
2343 RV Oegstgeest  
Tel.: 071 532 04 38  
kbezemer@iroka.nl

### Voorzitter:

S.J. van Proosdij  
Tel.: 070 386 86 85  
s.j.v.proosdij@gmail.com

### Secretariaat:

J.J. Jager  
Tel.: 06 206 17 539  
secretarishoeksteen@gmail.com

### Penningmeester

G.Vallenduuk-Visser  
Tel: 0252 213 998  
penningmeesterhoeksteen@gmail.com

### Gebouw/verhuur:

J.J. Jager  
Tel.: 06 206 175 39  
jagerjjan@gmail.com

### Contactpersonen ziekenhuisopnamen:

Ds. K. Bezemer of  
J.J. Jager

### Redactie Stemmen:

G. Hornman-Oldenbeuving  
M.van Proosdij-v.d. Beukel  
H. van Wingerden  
W. Toes

### Eindredactie:

A.G. Spruijt  
Tel.: 070 347 28 07  
agspruijt@gmail.com

### Bankrekeningnummer:

NL 93 INGB 0000 137735  
Vereniging van Vrijzinnig Gods-  
dienstigen te Voorburg

### Maandblad Stemmen:

*Op aanvraag via het secretariaat*

### Redactieadres:

stemmen@kpnmail.nl  
Rozenboomlaan 119  
2274 HK Voorburg

### Website

www.vrijzinnigcentrumdehoek-  
steen.nl

## Inleveren kopij

Wilt u kopij voor het juli/augustus nummer a.u.b. insturen  
uiterlijk **12 juni 2018** in Times New Roman pt.12  
regelafstand 1 naar het redactieadres [stemmen@kpnmail.nl](mailto:stemmen@kpnmail.nl)  
of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg