



STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13

De esoterische mens

Naast de visies die het menselijke lichaam en de eigenschappen van de mens beschrijven op basis van de moderne wetenschap bestaan er ook beschrijvingen die zich baseren op oude tradities. Het gaat dan om esoterische visies op de mens. Esoterisch betekent 'verborgen' en het betreft dan ook meer verborgen eigenschappen. Bijvoorbeeld dat ieder mens een ziel of geest zou bezitten, behoort bij de niet-wetenschappelijk bewezen, maar wel gangbare voorstellingen in deze traditie.

Deze esoterische visies zijn vaak heel oud en gebaseerd op religie en oude volksgebruiken. Onderwerpen die daarbij ter sprake kunnen komen, zijn de betekenis en werking van dromen, geloofsgenezing, slapen, ademen en helderziendheid. In dromen kon je gewaarschuwd worden door God of goden. Iemand die slaapt mag je nooit wakker maken omdat de geest misschien nog niet teruggekeerd is in het lichaam. Het geloof biedt grote kracht en kan dan misschien geen bergen verzetten maar wel genezing brengen. Vooral als een gezelschap gemeenschappelijk in gebed gaat. Ook bestaan er in veel culturen systemen die zich op ademhalingstechnieken richten en aan de adem speciale betekenis toeschrijven.

Je komt in de esoterie ook beschrijvingen van lichaamsdelen als de dragers van bijzondere kenmerken tegen. In veel culturen bestaat er bijvoorbeeld een verschil in waardering tussen rechts en links. Linkshandigheid zag men daarom vaak als verkeerd en ongunstig. De Latijnse woorden 'dexter' (rechts, gunstig) en 'sinister' (links, ongunstig) slaan hier op terug. Daarin speelt waarschijnlijk mee dat men alles wat iets afweek van een norm snel bedreigend vond. Benjamin, de jongste zoon van de bijbelse Jacob, is de geliefde zoon van de rechterhand (yamin betekent rechterhand).

Aan het menselijke hoofdhaar wordt ook een speciale betekenis toegekend. Het haar groeit snel dus er moet veel kracht in zitten. Het hoofdhaar neemt ook een vreemde tussenpositie in tussen leven en dood want het haar voelt niets. Het knippen van het haar moet met allerlei rituelen gepaard gaan. Een gewoon kappersbezoek is er vanuit deze gedachte niet meer bij! Sommige stromingen zoals de Sikhs menen dat het haar helemaal niet geknipt mag worden. In de Bijbel kom je ook sporen van die gedachte tegen in de verhalen van Simson wiens kracht in zijn haar zou zitten en Johannes de Doper die vaak wordt voorgesteld met lang ongeknipt haar.

In het bijbelboek Ezechieël zie je een oude en wijdverbreide visie op



Sylvia Shaw Judson, Bird Girl (1936) Illinois

In dit nummer

Van het bestuur, secretariaat	2
Kerkdienst en koor	2
Koffieconcert	3
Vervangend verdriet	3
Agenda en colofon	4

HOEKSTEENLEZING

LEVEN MET DE DOOD

zondag 4 maart 2018, 10.30 u
spreker Leo Fijen
(zie *Stemmen* februari)

KOFFIECONCERT

zondag 25 maart 2018, 12.00 u

Blazersensemble *Voor de Wind*

menselijke beenderen terug. In verschillende oude godsdiensten meende men dat de botten van gestorvenen in bepaalde omstandigheden weer tot leven konden worden gebracht. Dat is precies wat in dat bijbelboek geschiedt. Oude tradities vertellen ook dat een stukje bot bij het heiligbeen (de naam zegt het al) de kern van iemands toekomstig opstandingslichaam is. Want daar zou de zetel van de geest of ziel zijn.

Geloof ik nu al die verhalen? Nee, maar ik ben het er wel helemaal mee eens dat een menselijk lichaam meer is dan een tijdelijk samenraapsel van organen en lichaamsdelen. Het menselijke lichaam is op zijn minst de bijzondere tussenschakel tussen iedere unieke mens en de wereld die hem omringt.

Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer

Van het bestuur

In de vorige *Stemmen* hebben wij medegedeeld dat Marianne Geervliet wegens ziekte moest vertrekken uit ons bestuur. Gelukkig kunnen wij vertellen dat Marianne heeft besloten om voorlopig als algemeen bestuurslid aan te blijven tot aan de ledenvergadering. Wij zijn daar erg blij mee.

Deze maand is onze vereniging een lid rijker geworden: de heer W. H. Kraan. Het verheugt het bestuur zeer hem hierbij van harte welkom te heten.

In de landelijke algemene ledenvergadering (ALV) van 26 november 2017 is n.a.v. de rapportage van de Werkgroep Vrijzinnigen Nederland Nieuwe Stijl op voorstel van het landelijk bestuur de Commissie Vrijzinnigen Nederland 2020 ingesteld. Het inmiddels door deze commissie uitgebrachte rapport, met daarin aanbevelingen voor nieuwe bestuurlijke verhoudingen, wordt geagendeerd voor de landelijke ALV van 21 april a.s. Voorafgaande aan deze ALV wordt het rapport besproken in de regionale bijeenkomsten, waarvan het

bestuur die van 26 februari in Schiedam zal bijwonen. In onze eigen ALV van 10 april zal dit rapport aan u worden voorgelegd en besproken.

Jan Jager

Kerkdiensten en Hoeksteenkoor

Op zondag 11 maart zal het Hoeksteenkoor medewerken aan een dienst in de Remonstrantse kerk in Den Haag.

Voorganger is ds. R.F. Philipp.

Zondag 1 april - 1e Paasdag - 10.30 uur; lunch na afloop

Thema: *Leven en verder-leven*

Voorganger ds. K. Bezemer

Organist Albert van der Haven

Het Hoeksteenkoor zal de volgende liederen zingen:

Jesu meine Freude

J.S. Bach

Agnus Dei

G.F. Händel

Gott ist die Liebe

D.H. Engel

U zij de Glorie

Liedboek (meerstemmig met het koor)

Collecten:

1e Ondersteuning eigen geloofsgemeenschap

2e Unitariërs gemeenten van Janosfalva en Daroc, een Hongaarse minderheid in Transsylvanië, een provincie van Roemenië.

Bloemenbusje aan de uitgang

Lunch na de paasdienst

Op 1 april zal na de dienst een Paaslunch worden verzorgd.

U kunt zich aanmelden via de lijst in de Hoeksteen of via telefoonnummer 070 386 86 85 (graag tussen 18.00 en 19.00 uur) of per mail s.proosdij@kpnmail.nl De **sluitingsdatum** voor aanmelden is **donderdag 29 maart**.

Simon van Proosdij

Van het secretariaat

Nieuw lid: dhr. W. H. Kraan te Voorburg.



Bloemengroet

De bloemen in de maand februari gingen namens u als welkom naar dhr. W. H. Kraan.

KOFFIECONCERT

Zondag 25 maart 2018, 12.00 uur

Het blazersensemble *Voor de Wind* brengt deze ochtend een kort programma uit zijn repertoire.

Entree: € 7,00; voor Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; incl. koffie/thee



Voor de Wind is door een paar Delftse amateurmuzici in 2001 opgericht. Het is nu een trouwe groep van tien blazers (2x fluit, 2x hobo, 2x klarinet, 2x hoorn en 2x fagot) die om de drie weken repeteert onder leiding van Rob Kaptein en een paar concertjes per jaar verzorgt, soms in combinatie met een koor. In deze cyclus staan o.a. werken van Beethoven, Brahms en Albeniz op het programma.

Vervangend Verdriet

Helaas is in de nacht van zondag 4 februari op maandag 5 februari mijn rode kater Tommie gestorven, in de leeftijd van waarschijnlijk 14 jaar.

U kunt nu zeggen 'Nou en?'

Dat kunt u zeggen, maar mensen die een huisdier lange tijd hebben verzorgd en gekend, weten dat het een verlies is.

De ene eigenaar zal er makkelijker overheen stappen dan de ander. Voor mij is het een verlies. Voor ik poezen had, kon ik niet goed begrijpen dat huisdieren door sommige eigenaren als kind worden beschouwd.

Ik weet nu wel beter. Je zorgt voor een dier en praat tegen een dier. Je krijgt geen verbale reactie van het dier, maar na een tijd komt er toch een vorm van begrijpen om de hoek kijken. Bij Tommie en mij was dat zo.

Ik heb hem niet geobserveerd, maar ongemerkt ga je op gewoontes van een dier letten.

Poezen zijn niet bepaald eendagsvliegen, dus je hebt alle tijd. Er gaat een zekere eigengereidheid uit van een poes, die ook bij mij te vinden is.

Honden zijn gelijkmatiger en doen graag wat een eigenaar van ze verlangt. Een poes is niet zo, gelukkig. Tommie in elk geval niet. Dan blijft het interessant.

Bij mensen is dat ook zo. Je hoeft niet elke dag kibbelend over de grond te rollen, maar tegenwerk kan best eens prettig zijn.

Ik heb deze column *Vervangend Verdriet* als titel gegeven. Ik ben er namelijk van overtuigd dat bijvoorbeeld huilen om de dood van een huisdier waar je van houdt, ook huilen is om dingen in het leven die gebeurd zijn of nog bezig zijn.

Ik zelf heb gehuild om feiten die helemaal buiten mijn persoonlijke situatie vielen. Geruime tijd geleden werd Lord Mountbatten, een Britse held, door de IRA in zijn boot uit het water geblazen. Bij de beelden van zijn begrafenis op de televisie zat ik te huilen.

Waarom? Ik had de man nooit ontmoet, dus ik wist niet of hij aardig was of niet. Ik heb ook zitten huilen bij televisiebeelden van de begrafenis van Lady Di, de miskende en bedrogen echtgenote van prins Charles.

Waarom?

Ik weet al een tijdje waarom ik dat deed en wellicht nog ga doen. Het huilen om een ander is in feite huilen om jouw eigen leven. Niet

om elke minuut van je leven, maar om de dingen die niet echt prettig zijn om mee te maken. U kunt zelf wel bedenken welke dat zijn.

Het huilen om een ander is een soort uitlaatklep voor eigen tranen die om wat voor reden dan ook niet aan de oppervlakte komen. Mannen mogen best huilen, maar niet elke man wil met een nat gezicht gezien worden, ook niet door zijn omgeving. Ik wil niet zeggen dat ik graag met een nat gezicht rond loop, maar bijvoorbeeld in het geval van mijn rode kater Tommie gebeurt dat op vreemde momenten.

Dat is dan zo. We moeten ons al genoeg van de mening van anderen aantrekken.

Paul van Vliet heeft eens gezegd dat elk mens een regenwolk boven zich heeft hangen. Ik denk dat hij gelijk heeft. En het is een zegen dat er af en toe gehuild kan worden om verdriet van een ander. De wolk is al groot genoeg.

Kees Strampraad

OGEN

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug
de ogen van een kind.

Dat ik zie wat is
en mij toevertrouw
en het licht niet haat.

Zend mij de engel
van de laatste troost
de ogen van een mens.

Onthoud mij niet
een mens die zegt
hier ben ik.

Huub Oosterhuis

AGENDA

MRT

- do 1 10.30 u OntMoeting
- zo 4 10.30 u Hoeksteenlezing *Leven met de dood*
spreker Leo Feijen
- do 8 19.45 u Kring *Overdenkingen van Meester Eckhart*
- di 13 14.00 u Griekse leeskring - Markus 12
v.a. vs 17; Olgaland 18, Den Haag
- vr 16 14.45 u Kring *Desgevraagd* o.l.v. ds. R.F. Philipp
- do 22 15.00 u Gesprekskring *Naar innerlijke stilte*,
o.l.v. ds. K.Bezemer **Oegstgeest**
- zo 25 12.00 u Koffieconcert blazersensemble *Voor de Wind*
- do 29 Avondmaal in **Sassenheim**. Tijdstip wordt
nog nader bekend gemaakt.
- vr 30 19.30 u Avondmaal in Voorburg

APR

- zo 1 10.30 u Paasdienst voorganger ds. K. Bezemer m.m.v.
het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
- di 3 12.00 u Latijnse leeskring - Judith 1 (Vulgaat)
Aaltje Noordewierstraat 184, Den Haag

Colofon

Voorganger:

Ds. K. Bezemer,
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 532 04 38
kbezemer@iroka.nl

Voorzitter:

S.J. van Proosdij
Tel.: 070 386 86 85
s.j.v.proosdij@gmail.com

Secretariaat:

J.J. Jager
Tel.: 06 206 17 539
secretarishoeksteen@gmail.com

Penningmeester

G.Vallenduuk-Visser
Tel: 052 213 998
penningmeesterhoeksteen@gmail.com

Gebouw/verhuur:

J.J. Jager
Tel.: 06 206 175 39
jagerjjan@gmail.com

Contactpersonen ziekenhuisopnamen:

Ds. K. Bezemer of
J.J. Jager
Redactie Stemmen:
G. Hornman-Oldenbeuving
M.van Proosdij-v.d. Beukel
H. van Wingerden
W. Toes

Eindredactie:

A.G. Spruijt
Tel.: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com

Bankrekeningnummer:

NL 93 INGB 0000 137735
Vereniging van Vrijzinnig Gods-
dienstigen te Voorburg

Maandblad Stemmen:

Op aanvraag via het secretariaat

Redactieadres:

stemmen@kpnmail.nl
Rozenboomlaan 119
2274 HK Voorburg

Website

www.vrijzinnigcentrumdehoek-
steen.nl

Inleveren kopij

Wilt u kopij voor het april nummer a.u.b. insturen
uiterlijk 14 maart 2018 a.s. in Times New Roman pt.12
regelafstand 1 naar het redactieadres stemmen@kpnmail.nl
of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg