

STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13



Een Luthers predikant bij de vrijzinnigen

Mede doordat de Evangelisch-Lutherse Kerk zich in 2004 aansloot bij de Protestantse Kerk in Nederland is de oude vriendschap tussen de Lutheranen en Vrijzinnigen Nederland op de achtergrond geraakt. Maar de samenwerking en band tussen beide is in het verleden hecht geweest. In het Lutherjaar interessant om eens te bekijken. Een voorbeeld van deze hechte contacten biedt de Lutherse predikant J. A. Böhringer.

Ik kwam Böhringer op het spoor door een liedboek *Lenteleven*, uitgegeven in 1899 door de Nederlandschen Protestantenvbond, de vroegere naam van Vrijzinnigen Nederland. In dat jaar waren er al 15.000 exemplaren van het liedboek verkocht. De helft van de liedteksten is daarin door de mij toen nog onbekende Böhringer geschreven.

J.A. Böhringer was 4 juni 1834 in Amsterdam geboren en overleed 7 augustus 1911 in Freudenstadt. Tijdens zijn studie tot predikant bij het Koninklijk Evangelisch Luthersch Seminarium in Amsterdam maakte hij kennis met aanhangers van de moderne theologie. Deze nieuwe richting stond voor open bijbelonderzoek, voor vrijheid van ieders eigen religieuze zoektocht en eigen geweten en geloofde in menselijke vooruitgang. Uit deze kring kwam de Nederlandsche Protestantenvbond (NPB) voort.

Böhringer was in zijn werkzame leven als Luthers predikant benoemd in Maastricht, Amsterdam en Den Haag. Hij was een liefhebber van kunst en gedichten die hij ook zelf schreef. Tijdens zijn predikantschappen steunde hij waar hij kon de nieuwe religieuze stroming en zo ook de oprichting van de NPB in 1872: "om het kwaad van het confessionalisme" te keren. Deze combinatie werd door geen der partijen als probleem gezien, mede omdat de Lutherse kerk met haar methode van bijbelonderzoek ook als vrijzinnig werd beschouwd.

Gedurende zijn leven bleef hij deze band met de NPB koesteren. In 1876 was hij medeoprichter van de NPB afdeling in Amsterdam en in 1893 voorzitter van het hoofdbestuur. Diverse algemene vergaderingen en vieringen van de NPB bezocht hij en hield daar vaak ook op uitnodiging een rede. In 1896 vertegenwoordigde hij de NPB in Bern waar de Zwitserse vrijzinnigen hun 25-jarig bestaan vierden.

In dezelfde periode dat Böhringer werkte aan het vervaardigen van een Lutherse liederenbundel assisteerde hij de NPB bij een eigen



*Gravure Lutherse kerk
aan het Spui te Amsterdam*

In dit nummer o.a.

Van het bestuur	2
In Memoriam	2
Vakantie voorganger	2
Theemiddag	3
Spraakwater	3
Veelkleurige rok	4
Zomeractiviteiten	4
Liedjesmiddag	6
Kerkproeverij	7
AGENDA	8

THEEMIDDAG

vrijdag 11 augustus a.s.

14.30 uur - zie blz. 3

LEZING

woensdag 23 augustus a.s.

20.00 uur - zie blz. 5

Dostojevski
Het nihilisme en onze tijd

spreker drs. K. Bezemer

Hard werken zou ieder bovendien ook goed doen. De persoon van Christus wordt relatief weinig genoemd, wat overeenkomt met de visie binnen de vrijzinnigen dat Jezus een ethisch gedragsvoorbeeld is maar geen God. Enkele liederen, en dat is opvallend, hebben een vrouwelijke auteur.

De NPB was in die tijd echt een godsdienstige vereniging en hechtte veel belang aan opvoeding van de jeugd. De commissie voor het liedboek *Lenteleven*, J.A. Böhringer, Willem Jesse, Jo. de Vries en W. Zaalberg, sprak de wens uit dat hun liedboek jongeren “zou wapenen tegen dien geest van onverschilligheid, bitterheid, ongevoeligheid en moedeloosheid” die de jeugd in zijn leven zeker eens zou tegenkomen. Het liedboek moest “medewerken jonge zielen tot God te brengen!”

Tegenwoordig zouden we onze opdracht tot de jeugd zeker niet meer zo verwoorden. Het was bovendien toen duidelijk wat doorgegeven moest worden aan nieuwe generaties. Nu is ook dat een zoektocht geworden.

Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer

Bloemengroet

De bloemen in de maand juni gingen namens u in de dienst van 4 juni naar mw. J. Boedart-Hofman en in de dienst van 25 juni naar mw. D. Honnef-de Jong.

Vakantie voorganger

Van 4 juli tot 4 augustus is ds. Katrijne Bezemer wegens vakantie afwezig.

In voorkomende urgente situaties kunt u contact opnemen met onze voorzitter Simon van Proosdij 070-3868685/06-52088057.

In memoriam

Op 24 april overleed de heer J. C. Rinner uit Voorburg. Jan Rinner was vele jaren lid van onze Vereniging en in de tijd van ds. Van Rossem een geregeld kerkganger; de laatste jaren meelevend op afstand. Zijn echtgenote is een regelde bezoeker van de kerkdiensten.

Jan Rinner was in zijn werkzame leven biologie leraar op “het Dalton” in Voorburg. Hij liet bij veel leerlingen een diepe indruk na door zijn grote betrokkenheid.



Zijn grote hobby was bridge en hij nam vele jaren plaats in het bestuur van zijn vereniging. Daarnaast was zijn passie genealogie waarbij hij menig verre voorvader zocht en vond. Hij was hartelijk en warm en een steun en toeverlaat. Een man van weinig woorden waar altijd op gerekend kon worden.

Zijn ziekte overviel hem in tijden van verder nog goede gezondheid. Op zijn afscheid in De Hoeksteen werd door de naaste familie herinneringen gedeeld over hun echtgenoot, vader en grootvader. Ook sprak een vroegere studievriend en de voorzitter van de Bridge Club. Zijn kleinzoon Chris Vermeulen speelde op schitterende wijze twee piano-stukken van Satie en Rachmaninov. De voorganger ds. M. Driessen, die tevens een oud-leerling van Jan Rinner was, sprak woorden van troost.

Wij wensen Willy en de verdere familie veel kracht en sterkte toe

in deze zo zware tijd.

Moge hij nu rusten, zoals de overlijdenskaart noemt, ‘bij heldere maan, dicht bij de sterren en terug naar de bron’.

K.B.

Van het bestuur

Ons gebouw is twee weken geleden door Fire Control gecontroleerd op brandblussers, rookmelders en verlichtingsborden. Er is een vluchtplan beneden en boven aan de muur geplaatst. In de BMK (Brand Melding Kast) en in de verlichtingsborden zijn nieuwe accu's gezet. Ook de noodverlichting werkt weer perfect. Deze controle wordt jaarlijks uitgevoerd. Dit is een verplichting vanuit het bouwbesluit en noodzakelijk voor de brandverzekering. Om een voorbeeld te

noemen, bij brand is de vervangingswaarde van het Flentrop orgel geschat op € 400.000,00. De inventaris, zoals stoelen, tafels, geluidsapparatuur en beamer, koffieapparatuur en de keukeninventaris niet te vergeten, heeft ook een hoge vervangingswaarde.

Wij hebben ook een tuinbedrijf dat onze tuin aan de voorzijde onderhoudt en tevens de brandgang aan de achterkant van onze kerkzaal begaanbaar houdt.

Wij kennen als vereniging verschillende vormen van binding. Het idee van de penningmeester is om daarbij met ingang van september ook een proeflidmaatschap voor een half jaar in te stellen. U leest daar binnenkort meer over.

In deze *Stemmen* treft u ook aan de aankondiging van de theemiddag bij Wim Toes, en een verzoek om hulp bij de organisatie van de kerkproeverij op 9 september a.s. Namens het bestuur wens ik u een fijne zomer toe.

Simon van Proosdij

Theemiddag

Vrijdag 11 augustus a.s.

Wim Toes, De Wickelaan 28 te Leidschendam stelt zijn woning deze middag weer ter beschikking. Om 14.30 uur starten wij, u bent van harte welkom.

Er zullen weer allerlei hapjes en drankjes zijn en wij hopen op mooi weer zodat u ook in zijn fraaie tuin kunt zitten. Bij slecht weer zijn de huiskamer en de serre groot genoeg.

Wat vragen wij aan u: Bent u in staat om iets lekkers te maken?

Wat hebben wij nodig?

Bijvoorbeeld: koekjes, snoepjes, cake, taartjes, salades, stokbrood, brie en camembert, soes-

jes, gehaktballetjes, enz. Dat wil niet zeggen dat u dit allemaal moet gaan kopen, het zijn ideeën. Wilt u deelnemen, belt of mailt u dan Simon van Proosdij:

s.proosdij@kpnmail.nl of tel: 070 386 86 85 (tussen 17.00 en 19.00 uur) of naar Wim Toes:

wim_toes@hotmail.com of

tel: 06 522 614 67.

Geeft u aan of u komt, met hoeveel personen en wat u eventueel meebrengt. Wij sluiten de aanmelding op 9 augustus 20.00 uur, de volgende dag gaan we verdere inkopen doen.

Wanneer u **echt** op vervoer bent aangewezen, laat dat ook weten, dan wordt u gehaald.

Tot 11 augustus a.s.

Wim Toesen Simon van Proosdij.

Spraakwater

Ik was ongeveer 24 jaar jong toen ik in Het Krantje een artikel zag over een beginnende ziekenomroep. Ik kende de jongeman die over de omroep vertelde. Ik had als tiener kranten gelopen o.a. in de Pr. Bernhardlaan in Leidschendam. Daar woonde de familie Van Erp. De heer des huizes is wethouder in Leidschendam geweest. Een van zijn zoons, Jan, was een ziekenomroep begonnen. Het prille begin vond plaats in Antoniushove aan het Oosteinde in Voorburg. Ik ben daar gaan kijken of het iets voor mij was, maar dat was niet zo. Het sprak me toen niet aan.

Toen Antoniushove was verhuisd naar Leidschendam ben ik medewerker van Radio Antoniushove, later Radio Phoenix, geworden. De naam Phoenix werd gekozen omdat het een mythologische vogel was die uit zijn eigen as herrees, zoals patiënten in een ziekenhuis meestal weer beter worden. Het begin was heel primitief met een zelfgebouwd

mengpaneeltje en geen mogelijkheid om de platen 'scherp' te zetten, zodat ze gelijk te horen waren als de geluidstechnicus ze los liet. Ik was een van de technici en heb ook eigen programma's gepresenteerd.

Op locatie werken was erg spannend, want de technische middelen in bijvoorbeeld het Diaconesensziekenhuis waren nog primitiever dan in de studio in Leidschendam. Op een gegeven moment hadden we in Antoniushove een semi-professionele studio met een dito mengpaneel, dus we konden meer kanten op. Er kwamen bekende Nederlanders naar de studio, Leen Jongewaard was de eerste in de rij. Zijn broer woonde toen aan de Caen van Necklaan aan de overkant van A'hove. Hij bracht zijn partner Barry Stevens mee, toen bekend van Tita Tovenaar. Heel progressief voor die tijd. Aardige mannen. Ik was aangesteld als artiesten-begeleider en bijvoorbeeld Wieteke van Dort was een van de volgende gasten. Harry Touw, toen bekend van stoute VPRO televisie, was een gast.

In die tijd was er ook een rechtstreekse televisie-uitzending met veel artiesten vanuit de Houtrusthallen, o.a. Henk van Ulsen, Caroline Kaart, Herman Emmink. Toon Hermans, Lee Towers en André van Duin hebben later hun stem laten horen aan onze luisteraars.

Het was een mooie tijd die eindigde toen in de aangesloten ziekenhuizen de cliënten televisie aan bed konden krijgen. Het aantal verzoekjes, die op de verpleegafdelingen werden opgehaald, werd steeds minder en er werd besloten te stoppen. Jammer maar waar. Veel medewerkers van Radio Phoenix gingen over naar Radio Midvliet, maar daar had ik geen zin in.

Kees Strampraad

Veelkleurige rok

Jacob maakte voor Jozef een pronkgewaad. De overlevering vertelt dat dit gewaad gemaakt was van verschillende aan elkaar genaaide lappen, waarbij iedere lap een andere kleur had. Wat is de betekenis van die veelkleurige rok?

Het stelt o.a. voor de verschillende levens en de verschillende werelden, waarin de levens van de mens zich afspelen. Zij onderscheiden zich als de verschillende aan elkaar genaaide stukken van dezelfde stof met de verschillende kleuren. Zij vormen als omhulling, als gewaad, als zichtbare verschijningsvorm van de mens, één geheel.

De mens, op een bepaalde leeftijd, heeft nog weet van zijn kleuterja-

ren, zijn tienerjaren en van zijn volwassen zijn. Het zijn andere werelden dan die waarin hij nu leeft. Elke fase heeft zijn bepaalde 'kleur'. Het zit allemaal in hem, het is als gekleurde lappen die allemaal aan elkaar genaaid zijn. Zij vormen één geheel. Net als bij patchwork moet het van dezelfde stof zijn, anders gaat het trekken en is het geen pronkgewaad meer.

Zo is ook de Bijbel één geheel. Er zit eenzelfde structuur, eenzelfde principe in de verschillende gekleurde verhalen, in verschillende tijden. Zo is het verhaal van de verdrijving uit het paradijs analoog aan het verhaal van de verwoesting van de tempel. Alle verhalen horen bij elkaar. Zo verwijst Jezus ook naar het verhaal van Jona als men Hem om een teken vraagt. Hij wist van die sa-



menhang.

Zo komt ook een preek bij iedereen verschillend binnen en wordt verschillend begrepen. Ieder op zijn beurt denkt dan dat zijn 'begrijpen' de enig juiste uitleg is. En hij heeft nog gelijk ook, want dat samenvoegen van al dat enig juiste 'begrijpen' geeft een mooi geheel. Dat heeft ook veel kleuren en veel facetten.

Te vinden in boeken van Friedrich Weinreb en Sjeff Laenen Marijke van Proosdij

Vrijzinnig Beraad ZOMERACTIVITEITEN 2017

woensdag 5 juli: 'God en humor bij Herman Finkers'

lezing ds. Karl van Klaveren.

Houtrustkerk, Houtrustweg 1 (hoek Beeklaan 535), Den Haag

Tijd: 15.00 – 17.30 uur. Toegang: 7,50 euro voor maaltijd en filmvertoning

Informatie en opgave: ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992

In de zomer sluiten we het af seizoen met een dikke knipoog naar God, die toch hout snijdt. Herman Finkers heeft zich ontwikkeld tot een cabaretier die openlijk uitkomt voor zijn katholicisme. Dat is voor hem sterk verbonden met het absurde van het menselijk bestaan. Finkers geloof raakt het hart van zijn humor. We kijken naar een interview met hem uit de serie 'Het Vermoeden' (2006). Na de maaltijd (hopelijk in de tuin met mooi weer) vertonen we fragmenten uit zijn conferences, o.a. 'Na de pauze' (2007) waarin hij een nieuw spoor insloeg. Dit programmaonderdeel is onze bijdrage aan de vrijzinnige zomerontmoetingen in juli en augustus.



Woensdag 5 juli: Tobias Borsboom, pianoconcert

Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170 (t.o. Almeloplein), Den Haag.

Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis

Tobias Borsboom, een inmiddels landelijk bekende pianist, geeft in het kader van een reeks klassieke concerten een pianoconcert. Mogelijk wordt het een pianoduo met Yukiko Hasegawa.

APOSTOLISCH
GENOOTSCHAP



Donderdag 13 juli: Sleutelen aan de mens - grenzen en kansen

Lezing door ds. Reinhold Philipp.

Remonstrantse Gemeente, Laan van Meerdervoort 955, Den Haag.

Aanvang: 17.30 uur, aansluitend hapje en drankje. Toegang: vrijwillige bijdrage.

In deze lezing gaat ds Reinhold Philipp in op vragen rond het 'sleutelen' aan de mens: hoe verhouden techniek en ethiek zich tot elkaar daar waar het om het mensbeeld gaat? Hoe verandert wat we (technisch) kunnen onze kijk op wat we (ethisch) mogen? Wat zijn de kansen? Zijn er grenzen?



Woensdag 19 juli: De Kelten, feit en fictie

Lezing door ds. Marthe de Vries.

Vrijzinnigen NPB Wassenaar, Lange Kerkdam 46, Wassenaar

Aanvang: 15.30 uur. Aansluitend een drankje en een hapje

De Kelten is een verzamelnaam voor een groep stammen die aanvankelijk hun kerngebied hadden in Zuid-Duitsland en Noord-Zwitserland, maar uiteindelijk verdreven werden naar de randen van het Europese continent. Veel over deze stammen is in nevelen gehuld, want zij lieten zelf geen teksten na. Wij bezitten slechts archeologische vondsten en de berichten van hun tegenstanders. Wie waren de Kelten, welke invloed hebben zij gehad op de Europese cultuur? En hoe verhouden deze stammen zich tot de Kelten in Ierland en Schotland?



Donderdag 27 juli: Wandeling langs beelden in het Zuiderpark

Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170 (t.o. Almeloplein), Den Haag.

Tijd: 13.30 (inloop 13.00uur) tot 16.00 uur. Toegang vrij.

Het gebouw van het Apostolisch Genootschap ligt aan de rand van het Zuiderpark. Na ontvangst met koffie of thee maken we onder leiding van Hans en Joke Wolthuizen een wandeling langs de verschillende beelden die het park rijk is.

De wandeling gaat over gebaande wegen (ook geschikt voor rollators).

APOSTOLISCH
GENOOTSCHAP



Woensdag 16 augustus: Werken van Barmhartigheid

Avond verzorgd door Coos Wentholt en Nelleke Kan

Doopsgezinde Kerk, Paleisstraat 8, Den Haag

Aanvang: 20.00 uur. Vooraf koffie, aansluitend een glaasje wijn.



Woensdag 23 augustus: Dostojevski, het nihilisme en onze tijd

Lezing door ds. Katrijke Bezemer, afgewisseld met Russische muziek.

Vrijzinnig Centrum de Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg

Tijd: 20.00 – 21.45 uur, toegang: gratis.

Dostojevski (1821-1881) is een van de grootste Russische schrijvers. Bij hem kom je het eerst het begrip 'nihilisme' tegen, wat hij als een kenmerk van zijn tijd zag. Hij beschrijft in zijn boeken diverse personages die in hun leven geen richting meer kunnen vinden. De nihilist zonder waarden is er ellendig aan toe maar vormt ook een gevaar voor de samenleving want alle aspecten van zijn dagelijkse leven worden door dit nihilisme gekleurd. Hij wordt veelal gedreven door afschuw en verbijstering voor zijn omgeving. Is er een lichtpunt te vinden? In onze tijd zijn ook veel heilige huisjes omgevallen en zijn veel mensen op zoek naar nieuwe waarden. Maar welke zekerheden zijn er nog buiten de traditionele christelijke geloofswaarden en zijn die wel wenselijk? Hoewel het nihilisme een serieus onderwerp is, kenmerkt Dostojevski zich als vernieuwend schrijver met geestige observaties.



LIEDJESPROGRAMMA



Zondag 21 mei verzorgde Hjalmar Rosing een liedjesprogramma in de Hoeksteen over lente en zomer, jeugd en volwassenheid, over vaderschap en verbazing. Want gisteren begon alles toch nog maar net? Dit alles onder de naam: I WON'T GROW UP.

Op de drempel van de zomer gaat de frisse jonge nieuwheid over in een gezapiger, bestendige manier van zijn. Maar moet dat echt? En hoe doe je dat dan? En ben ik de enige die het niet helemaal vat of slaat iedereen er maar een slag naar?

Met Nederlands – en Engelstalige liedjes, van Annie en Harry tot Boudewijn en Bastiaan, van Broadway via Swing naar Jazz en Sting en weer terug.

Hjalmar Rosing maakt muziek op allerlei manieren. Spelen, zingen, dirigeren, arrangeren, componeren, improviseren in kerk en theater. Als er toetsen op zitten bespeelt hij het, wat dat betreft heeft hij alleen met de accordeon een moeizame relatie. Hij werkt als cantororganist voor de Schiedamse Vrijzinnigen, freelance als pianist in diverse zorgcentra en heeft voor verschillende theaterproducties van o.a.

Stichting Noah de muziek verzorgd. Luisterliedjes heeft hij altijd al graag gezongen en hij heeft een selectie van zijn favorieten voor deze middag tot een volledig programma uitgewerkt.



(Foto's Jan Jager)





Deelnemende kerken in Leidschendam-Voorburg

Op **9 en 10 september** zal door de Raad van Kerken Nederland en de EO de zogenaamde kerkproeverij worden georganiseerd. Deze activiteit zal in alle landelijke kranten de nodige aandacht krijgen.

De kerken in Leidschendam-Voorburg zullen aan deze actie mee doen. Wij, als vrijzinnig Centrum De Hoeksteen ook, maar op een iets andere manier.

Wij hebben het voornemen om op zaterdag 9 september een open dag te houden in ons gebouw.

Het jaarprogramma 2017 -2018 zal de basis zijn voor deze dag waar wij het winkelende publiek met koffie of thee welkom willen heten en informatie willen geven over wat wij als Vrijzinnig Centrum het gehele jaar doen in dat gebouw.

Wij kunnen wel hulp gebruiken in het bedenken van leuke activiteiten en de inrichting van de het gebouw. Het bestuur is enthousiast en denkt dat het een goede zaak is om voor het nieuwe kerkseizoen onze geloofsgemeenschap op de kaart te zetten.

Helpt u ons?

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat: secretarishoeksteen@gmail.com om mee te denken en die dag ook te helpen.

De voorbereidende bijeenkomst wordt gehouden op maandag 10 juli 10.30 uur in de Hoeksteen. U bent daar welkom.

AGENDA**JULI**

di 4 14.00 u Griekse Leeskring
Flavius Josephus (betwist) –
Het Testimonium Flavianum
(levensschets van Jezus
Christus) Park Vronesteyn 32,
2271 HS Voorburg

do 6 10.30 u OntMoeting

AUG

di 1 14.00 u Latijnse leeskring - 500 jaar
Luthers 95 stellingen (Latijn) met
externe toelichting (o.v.b.)
Buitenverblijf fam. Schippers,
Camping Warmond Noord
(*Latijn op het Land*)

vr 11 14.30 u Theemiddag t.h.v. Wim Toes

wo 23 20.00 u Dostojevski, het nihilisme en onze
tijd, lezing door ds. Katrijne
Bezemer, afgewisseld met Russische
muziek en solozang van Julia
Bronkhorst. Drinkje en hapje na
afloop.

SEP

za 9 10.00 u Kerkproeverij

Colofon**Voorganger:**

Ds. K. Bezemer,
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 532 04 38
kbezemer@cistron.nl

Voorzitter:

S.J. van Proosdij
Tel.: 070 386 86 85
s.proosdij@kpnmail.nl

Secretariaat:

G. Vallenduuk - Visser,
Tel.: 0252 213 998
secretarishoeksteen@gmail.com

Penningmeester

M.P.E. Geervliet-
Struikenkamp
Tel: 070-383 15 15
penningmeesterhoeksteen@gmail.com

Gebouw/verhuur:

J.J. Jager
Tel.: 06 206 175 39
jagerjjan@gmail.com

**Contactpersonen
ziekenhuisopnamen:**

Ds. K. Bezemer of
G. Vallenduuk - Visser

Redactie Stemmen:

G. Hornman-Oldenbeuving
M. van Proosdij-v.d. Beukel
H. van Wingerden
W. Toes

Eindredactie:

A.G. Spruijt
Tel.: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com

Bankrekeningnummer:

NL 93 INGB 0000 137735
Vereniging van Vrijzinnig Gods-
dienstigen te Voorburg

Maandblad Stemmen:

Op aanvraag via het secretariaat

Redactieadres:

stemmen@kpnmail.nl
Rozenboomlaan 119
2274 HK Voorburg

Website

www.vrijzinnigcentrumdehoek-
steen.nl

Inleveren kopij

Wilt u kopij voor het juli/augustus nummer a.u.b. insturen
uiterlijk dinsdag 15 augustus a.s. in Times New Roman pt.12
regelafstand 1 naar het redactieadres stemmen@kpnmail.nl
of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg