



STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13

'Zoo wakker bij ijdel gesnap'

Een van de belangrijkste en meest verspreide christelijke geschriften ooit is het boek *De Imitatione Christi* (*De navolging van Christus*) van Thomas à Kempis. Thomas à Kempis of Thomas van Kempen, een katholieke kanunnik, leefde van ca. 1380-1471 waarvan ongeveer 50 jaar in het Bergklooster op de Sint Agnietenberg bij Zwolle. Hij was verbonden aan de beweging van de Moderne Devotie. Zijn *Imitatio- ne Christi* werd in 1471 gedrukt en was direct een groot succes. Het boek is opgebouwd uit vier boeken of traktaten met titels als 'Verma- ningen dienstig voor het geestelijk leven' en 'Inwendige troost'. Elk traktaat is ingedeeld in korte hoofdstukjes met duidelijke titels.

Thomas bespreekt in dit boek hoe de gelovigen in de voetsporen van Christus kunnen treden en een levende relatie met God kunnen opbouwen. Zijn eigen teksten worden aangevuld met vele bijbelse passages. Zelfs protestanten waagden zich na de Reformatie aan dit boek, hoewel soms wel in een aangepaste vorm waarbij delen van het boek werden weggelaten of gewijzigd. Zelfs nog in vertalingen van 1948, door protestantse theologen uitgegeven, ontbreken passages omdat men die te katholiek vond. Dr. I. van Dijk, de vertaler van de uitgave uit 1922 die ik zelf bezit, schrijft in het voorwoord dat hij zich inhoudelijk niet geheel in de tekst kan vinden omdat er toch wel veel nadruk gelegd wordt op 'wat een ieder zelf moet doen om het heil te bewerkstelligen'. Voor protestanten waren inderdaad het 'aan jezelf werken' en de beschrijving van de eucharistie een heet hangijzer. Van Dijk heeft in elk geval het boek wel intact gelaten.

Hoewel ook de vertaling die ik gebruik natuurlijk al bijna honderd jaar oud is, heeft de tekst toch iets fris en sprankelends. En juist dat 'aan jezelf werken' is in onze tijd weer populair. Dat is waar ook allerlei zelfhulp-boeken uit onze tijd op gericht zijn.

Thomas observeert diverse bekende tekortkomingen van de mens in de hoop dat zij zich zullen verbeteren. Hier een selectie uit zijn observaties uit boek IV, hoofdstuk 7, *Van het onderzoek van het eigen geweten en het voornemen om zich te beteren*.

(...)

Zoo heengewend naar het uitwendige, zoo koel voor het inwendige, zoo licht overslaande tot gelach en uitgelatenheid, zoo wars van tranen en verbrijzeling,

(...)

zoo tuk om iets nieuws te hooren of iets fraais te zien, zoo weinig gezind om het geringe en het verworpene te beminnen, zoo begeerig om veel te hebben, zoo schriel in het geven.



In dit nummer o.a.

In Memoriam	2
Van het bestuur	2
Divina Commedia	3
Zondag 9 april	4
Avondmaal	4
Kerkdienst & Hoeksteenkoor	4
Sweelinck en Amsterdam	4
Communicatiecampagne	5
Inspiratiemiddag	5
Vissen in het water	5
Spraakwater	6
Regiodag	7
AGENDA	8

HOEKSTEENLEZINGEN

**DE DIVINA COMMEDIA
VAN DANTE ALIGHIERI**
zondag 2 april 10.30 uur
spreker Aviva Boissevain

JOZEF II
zondag 9 april 10.30 uur
spreker Wim Toes

SWEELINCK EN AMSTERDAM
zondag 7 mei 14.30 uur
spreker Wim Toes
m.m.v. Warner Fokkens, orgel

zoo vasthoudend in het bezit, zoo onbedachtzaam in het spreken,
zoo weinig u zelve meester in het zwijgen,
(...)...
zoo wakker bij ijdel gesnap, zoo slaperig bij de heilige nachtwak,
(...)
zoo ras tot toorn verwekt, zoo gemakkelijk den naasten grievend,
zoo haastig in het oordelen, zoo gestreng in het afkeuren,
zoo opgetogen in voorspoed, zoo zwak in tegenspoed,
zoo overvloedig dikwerf in goede voornemens, zoo spaarzaam in het
volbrengen.

Thomas eindigt met: "Neem u dan vastelijk voor voortaan uw leven
te beteren en in het goede toe te nemen". We mogen wel zeggen: een
tijdloze opdracht.

Hartelijke groet
Katrijne Bezemer



In Memoriam

Op 1 maart is mevrouw N.P. Broekhuijsen-Schierbeek van de Koningin Julianalaan in Voorburg op de leeftijd van 93 jaar overleden. Nienke Broekhuijsen hoorde bij de kern van 'vroeg geleiden' van De Hoeksteen. Ze had een avontuurlijk en soms ook veeleisend leven. Ze volgde haar man Anthonie met de toen jonge kinderen naar Irak en Nigeria, wat geregeld naar gevaarlijke situaties leidde. Na het vroege overlijden van haar echtgenoot was zij een rots in de branding voor het jonge gezin. De laatste jaren kwam zij niet meer naar het kerkgebouw maar was meelevend op afstand. Bij bezoeken aan haar leerden we haar kennen als bijzonder hartelijk en belangstellend. Ze wist ook bij haar toeneemende gezondheidsklachten positief in het leven te staan. Ze was

een perfecte gastvrouw met bijzondere verhalen. Ze was altijd zeer betrokken bij haar familie, nu ook bij haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Wij wensen haar familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Moge zij nu in het Licht van de Eeuwige verkeren.

K.B en G.S-B

Bloemengroet

De bloemen van de maand maart gingen namens u naar mw. R.W. Montijn-Couthino te Voorburg.



Van het secretariaat

Verhuisd: mw. H. van Wingerden
naar Duivenvoorde 236,
2261AM Leidschendam.

Van het bestuur

Zondag 9 april 10.30 uur is het vervolg van de bijzondere bijeenkomst over het leven van Jozef en de geschiedenis daaromheen.

Spreker is Wim Toes, Marianne Geervliet verzorgt de bijbehorende plaatjes en Henriek Dijkstra is organist/pianist.

Het bestuur heeft besloten om **9 en 10 september** a.s. mee te doen met de landelijke oecumenische campagne Kerkproeverij.

Het idee achter de kerkproeverij als oecumenisch initiatief is dat kerkgangers burens, vrienden, familie of collega's uitnodigen om een kerkdienst in de eigen kerk mee te maken.

Het bestuur heeft gemeend op **zaterdagmiddag 9 september** a.s. daarvoor de deuren van de Hoeksteen open te zetten.

In de grote zaal zullen we tafels neerzetten waar wij ons jaarprogramma 2017 - 2018 zullen presenteren. U hoort daar tegen die tijd meer over.

Mocht u een goed idee hebben of willen meehelpen? Geeft u dit dan door aan onze secretaris: secretarishoeksteen@gmail.com.

In dit nummer staan de twee avondmaalsvieringen vermeld van Sassenheim en van Voorburg.

Het bestuur zou het op prijs stellen wanneer u een van de twee bijeenkomsten kunt bijwonen. In Sassenheim op Witte Donderdag 13 april om 15.00 uur en in Voorburg op Goede Vrijdag 14 april

19.30 uur.

In beide bijeenkomsten is er organist aanwezig voor de begeleiding van de samenzang.

In de Paasdienst van zondag 16 april gaat voor dhr. Menno Hofman. Het Hoeksteenkoor verleent weer medewerking o.l.v. Frits Muusse. Het wordt een feestelijke dienst.

De 2e collecte is bestemd voor de Stichting Buren - de voedselbank.

De Algemene Leden Vergadering die op **19 april a.s.** is gepland, begint om 19.30 uur. De stukken worden u per post toegezonden.

U krijgt o.a. informatie over de voortgang van de commissie Driebergen, Bilthoven en Voorburg, het jaarverslag van de secretaris en van de penningmeester en wij kijken naar het jaarprogramma 2016 - 2017 dat in juli afloopt. De jaarprogrammacommissie is al weer hard aan de slag voor het nieuwe jaarprogramma 2017 -2018.

Hartelijke groet,
Simon van Proosdij



Herinnering

HOEKSTEENLEZING

DIVINA COMMEDIA VAN DANTE ALIGHIERI

Zondag 2 april, 10.30 uur

Spreker Aviva Boissevain

Entree: € 7,00; voor Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; incl. koffie/thee



De 'goddelijke komedie' van de Italiaanse schrijver en dichter Dante Alighieri (1265-1321) is het belangrijkste werk uit de Italiaanse letterkunde en een van de hoogtepunten uit de West-Europese literatuur.

Van dit gedicht is Dante zowel de verteller als de hoofdpersoon. Hij beschrijft hierin de denkbeeldige reis die hij maakt door achtereenvolgens de hel, het vagevuur en het paradijs: in de Middeleeuwen de drie rijken van het hierna maals.

Met dit werk geeft Dante niet alleen uiting aan de religie van de late Middeleeuwen, maar ook aan de politieke en intellectuele invloeden van zijn tijdsgewricht.



Hoe gaf Dante zijn 'Komedie' vorm? Hoe schildert hij de voorstellingen van de drie rijken af? Welke personen komt hij op zijn reis tegen en in welke hoedanigheid?

Aviva Boissevain studeerde Theologie en Klassieke Talen aan de Universiteit van Amsterdam en Italiaanse taal en cultuur te Siena, Italië. Zij is werkzaam als oprichter van een Latijnse School voor de Gemeente Amsterdam (www.scholalatina.nl).



Marcus Aurelius

Uit *Overpeinzingen*

Alles wat ge ziet, wordt door de natuur die het al bestiert, in een staat van voortdurende verandering gehouden.

Voortdurend maakt zij uit de substantie van dit alles andere dingen en daaruit weer andere, opdat het universum eeuwig jong zal blijven.

Een bijzondere bijeenkomst

Zondag 9 april 10.30 uur

Het opwindende vervolg van een bijzondere bijeenkomst over **het leven van Jozef** en de fascinerende geschiedenis daaromheen.

Spreker Wim Toes, beelden Marianne Geervliet, orgel/piano Henriek Dijkstra.

Allen welkom!



Jozef in Egypte met zijn broers

Avondmaalsvieringen

Witte Donderdag 13 april
in Sassenheim, Kosterij Vliem,
15.00 uur
voorganger ds. K. Bezemer,
orgel Jaap Mol

Goede Vrijdag 14 april
in Voorburg, 19.30 uur
voorganger ds. K. Bezemer,
orgel Henriek Dijkstra



Houten beeld voorstellende het Avondmaal - Rijksmuseum

Kerkdienst en Hoeksteenkoor

Zondag 16 april 10.30 uur - 1e Paasdag
voorganger dhr. Menno Hofman
organist Albert van der Haven
Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Het koor zingt de liederen:

Jesu meine Freude

Wachet auf, ruft uns die Stimme

Praise we the Lord

À toi la gloire

J.S. Bach

Nicolai/Pepping

J. Elliott

G.F. Händel

Toelichting:

Het lied *U zij de glorie* is een vertaling van het Franstalige lied *À toi la gloire*, dat in 1884 door Edmond Budry (1854-1932) werd geschreven. De melodie is uit het oratorium *Judas Macabaeus* van Georg Friedrich Händel (1685-1759). De Nederlandse berijmde vertaling is van Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995). (uit Wikipedia)

Collecten:

1e collecte eigen geloofsgemeenschap

2e collecte Stichting Buren - voedselbank

Bloemenbusje bij de uitgang.

Sweelinck en Amsterdam

spreker Wim Toes, organist Warner Fokkens
zondag 7 mei 2017, **14.30 uur**
entree: € 7,00; voor Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; incl. koffie/thee

De lezing van vandaag verloopt langs twee lijnen, die elkaar steeds overlappen.

De eerste gaat over de beroemde



Nederlandse componist Jan Pieterszoon Sweelinck, die als organist werkzaam was in de Oude Kerk te Amsterdam.

De tweede gaat over de enorme uitbreiding van de stad Amster-

dam door o.a. de aanleg van de drie hoofdgrachten (Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht) ten tijde van het leven van de componist.



J.P. Sweelinck

Het bijzondere is dat deze middag de bekende organist Warner Fokkens tijdens de bijeenkomst een aantal werken van Sweelinck voor ons zal spelen.

(Let op de afwijkende aanvangstijd!!)



Communicatiecampagne

Vrijzinnigen Nederland startte eind februari een communicatiecampagne onder het motto 'Vrijzinnig Utopia'.

Utopia is een niet bestaande, ideale wereld. Het is de wereld van de toekomstdromen en staat voor de zoektocht naar de zingeving van ons bestaan. Deze zoektocht is van alle tijden. Al in de 16e eeuw gebruikte Thomas More het woord 'utopia'.

De communicatiecampagne, die zes weken duurt, wordt op een moderne manier vormgegeven via sociale media, blogs en vlogs op onze website.

Centraal in de campagne staan inspirerende mensen die vertellen over hun hoop, dromen en verlangens en over de manier waarop zij die ietsje dichterbij hebben gebracht. Zij maken in korte verhalen, filmpjes en essays mensen deelgenoot van hun eigen zoektocht.

Met deze campagne hopen wij het vrijzinnig gedachtegoed duidelijker dan voorheen voor het voetlicht te brengen als tegenwicht voor belangenpolitiek en uitsluiting. Wij zullen u via onze website de komende tijd regelmatig op de hoogte stellen van onze activiteiten

Wies Houweling,
algemeen secretaris Vrijzinnigen Nederland



Inspiratiemiddag

Door Vrijzinnigen Nederland is een uitnodiging verzonden aan alle leden voor een inspirerende middag over onze geschiedenis. Er worden onderwerpen uit de landelijke geschiedenis en van enkele afdelingen belicht door Froukje Pistra en Tom-Eric Krijger, onderzoeker en schrijver van de biografie over Anne Zernike. Wij als Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen hebben ook foto's geleverd die afkomstig zijn uit ons boekje 100 jaar VVG Voorburg. Deze middag vindt plaats op vrijdag 7 april om 14.00 uur in de Vlam in Rhenen.

Opgave: bureau@vrijzinnigen.nl of 033 468 90 00.

Vissen in het water

We leven in een beperkte wereld van tijd een ruimte. Het oude weten duidt dat aan als water. Als het over 'water' gaat in de Bijbel bedoelt men 'tijd'.

Als Jezus over het water loopt, houdt dat o.a. in: Jezus staat boven de tijd. Hij verdrinkt niet in de tijd. Hij laat zich niet overspoelen door gebeurtenissen in de tijd.

Maar wij leven niet boven de tijd, maar in de tijd, in het water. Wij leven dus als vissen in het water. Voor een vis is het zicht op het wateroppervlak een zicht op de hemel. Zo ver kan hij kijken. Wij weten dat het leven in het water, in de wereld van tijd en ruimte beperkt is. Wij weten dat wat de vis als hemel ziet een afspiegeling is van wat werkelijk de hemel is. Wil de vis de werkelijke hemel ervaren dan moet hij opgevisst worden uit het water, uit de wereld van tijd en ruimte. Daarom heeft Jezus vissers van mensen aangesteld.

Is een vis eenmaal opgevisst dan gaat het verder. De vis op het droge denkt dat hij de hemel ziet en hij weet niet dat daarboven nog een hemel is. Zo gaat het door tot in de zevende hemel. Maar de vis weet niet-----enz.

Marijke van Proosdij



Pasen

Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula's verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

(Ida Gerhardt: uit Vijf vuurstenen 1974)

Spraakwater

Mijn naam is Kees Strampraad,
ik ben sinds eind vorig jaar tenor
bij het Hoeksteenkoor.

Ik ben gek op water, wellicht
omdat ik aan de oever van de Vliet
geboren ben en wel op de
Leidsekade in Leidschendam. Op
de Vliet en in de zij-arm ervan heb
ik in mijn jeugd menig avontuur
beleefd. Gelukkig hadden mijn
ouders daar geen weet van. Wat
niet wist wat niet deerde.

De elementen water, vuur en wind
hebben grote invloed op het
leven. Als ze voor je zijn kun je er
veel gemak van hebben. Zijn ze
tegen je dan ben je in de aap gelo-
geerd. Ik heb tot op heden aardig
wat veranderingen mee gemaakt,
zowel persoonlijk als niet per-
soonlijk. Je moet van beton zijn
eigenlijk om alles te kunnen man-
nen. De een is daar beter in dan
de ander. Water en vuur komen
vrijwel in elke relatie voor.

Ik ben R.K. opgevoed en ben op
mijn 18e 'voor mezelf begonnen'.
Mijn vader vond dat heel erg,
mijn moeder was vrijzinniger. Zij
verkaste nog op latere leeftijd van
de Petrus- en Paulusparochie
naar de Johannes de XXIIIe-pa-
rochie. Daar waren ze progressie-

ver. Mijn vader overleed op 63--
jarige leeftijd, dus hoefde hij dit,
gelukkig voor hem, niet mee te
maken.

Ik wil niet zeggen dat ik intensief
rondgesnuffeld heb wat religies
betreft. Ik ben op bezoek gegaan
bij de Pinkstergemeente en bij de
Getuigen van Jehova. De Pink-
stergemeente ging wel, maar de
Getuigen waren zwaar op de
hand. Ik was toen mentaal niet op
mijn best en gelukkig waarschuw-
de een kennis mij. Ze zei dat ik er
nooit meer van af zou komen. Dat
vond ik geen prettig vooruit-
zicht, dus ging ik er niet meer naar
toe. Eind vorig jaar ben ik in de
Hoeksteen in Voorburg beland
door een lezing van Herman Pleij.
Er bleek daar een klein koor te
zijn en daar was ik naar op zoek.
Het is een beregezellige en lieve
groep met een hele goeie dirigent.
Ik voel me daar als een tenorvis
in het water.

Kees Strampraad



Kahlil Gibran

Raadgevingen van mijn ziel

Mijn ziel gaf mij raad en daagde
mij uit om me niet verheerlijkt te
voelen vanwege een teveel aan
loftuitingen en niet wanhopig te
worden uit angst voor blaam.

Tot aan die dag twijfelde ik aan
de waarde van het werk mijner
handen.

Nu heb ik me gerealiseerd dat de
bomen in de lente bloesem dragen
en in de zomer vrucht zonder te
werven naar een goede naam en
dat ze in de herfst hun loof laten
vallen, om naakt te worden in de
winter zonder vrees voor blaam.

Mijn ziel gaf mij raad en verzeker-
de mij dat ik niet groter ben dan
de pigmee, noch kleiner dan de
reus. Voor die tijd zag ik de mens-
heid als twee figuren, de een als
een zwakkeling, die ik bespote of
met wie ik medelijden had en de
ander als een machtig man, die ik
navolgde of tegen wie ik me ver-
zette.

Maar nu weet ik dat ik uit hetzelf-
de stof vervaardigd ben waaruit
alle mensen zijn geschapen en dat
ik uit dezelfde elementen ben op-
gebouwd.

Mijn innerlijk zelf is hun innerlijk
zelf, mijn oorsprong is hun oor-
sprong, mijn geweten is hun ge-
weten, mijn strijd is hun strijd,
mijn tevredenheid is hun tevre-
denheid en mijn pelgrimstocht is
de hunne.

Als zij een overtreding begaan,
ben ik ook in overtreding en als
zij goed doen, heb ik een aandeel
in hun weldaden. Als zij stijgen,
stijg ik met hen mee; als zij ach-
terblijven, vergezel ik hen ook.

Regiodag

zaterdag 20 mei a.s. in Oud-Beijerland

Gepland programma

- 10.00-10.30 u Ontvangst met koffie/thee in kerk van Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard
10.30 u Welkom
10.40 u Muziek! A capella meerstemmige Afrikaanse zang door het koor Kioso Kyuwenda. Dat betekent "het ga je goed". Dit zal tevens één van de thema's zijn waarover gezongen gaat worden.

LUNCH

13.30 u Vertrek naar de locatie Smit Klassiek in Oud-Beijerland voor de themabijeenkomst: "De blinde vlek van de markt: nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme". Prof. dr. Laurens ten Kate, filosoof, religiewetenschapper en theoloog, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) te Utrecht, waar hij bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en Humanisme is. Gespreksleider: Prof. Dr. Eric Cossee. Laurens ten Kate verkent met u nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw, vanuit zijn boek *De vreemde vrijheid*, dat vorig jaar verscheen bij uitgeverij Sjobbolet. De zin van ons leven wordt niet meer op een presenteerblaadje aangereikt maar we zullen haar zelf, telkens opnieuw en anders, moeten zoeken. Hedendaagse mensen zijn echte zinzoekers: dat maakt onze levens spannend maar ook onzeker. Zinzoeken kan niet op je eentje, we hebben verbinding nodig. Daarvoor zetten de vrijzinnigen zich sinds lange tijd in. De neoliberale politiek laat ons op dit punt echter in de steek, want ze gelooft niet in zin, alleen maar in markt. De zinzoekers worden zo gedegradeerd tot 'ondernemers van hun eigen bestaan', en in de steek gelaten. Ten Kate voert een pleidooi voor de menselijke verbeeldingskracht om de blinde vlek van de markt het hoofd te bieden.

Laurens ten Kate was onlangs te gast in het TV-programma Het Vermoeden. In augustus 2017 verzorgt hij in een schitterend conferentiecentrum in Leusden, ISVW, een 'zomerweek' over hetzelfde thema.

Aansluitend: hapje en drankje bij Smit Klassiek en rondleiding bij de vele Old Timers. Het middagge-deelte staat ook open voor andere belangstellenden.

Kosten voor de gehele dag € 14,50 incl. lunch, hapjes, drankjes en rondleiding www.smitklassiek.nl

Aanmelding via vrijzinnigen@gmail.com



Laurens ten Kate



Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

AGENDA

APR

zo 2 10.30 u Hoeksteenlezing *De Divina Commedia van Dante Alighieri*, spreker Aviva Boissevain

di 4 14.00 u Latijnse leeskring - Marcus Ev. (Vulgaat) 10 Aaltje Noordewierstraat 32, Den Haag

do 6 10.30 u OntMoeting

zo 9 10.30 u Bijeenkomst over het leven van Jozef

di 11 15.00 u Cursus *Mindfulness*, ds. K. Bezemer

do 13 15.00 u Avondmaal in **Sassenheim**

vr 14 19.30 u Avondmaal in **Voorburg**

wo 19 19.30 u **Algemene ledenvergadering**

do 20 19.45 u Kring *Spinoza's intuïtie*, ds. K. Bezemer

vr 21 14.45 u Kring *Desgevraagd*, ds. R.F. Philipp

MEI

di 2 14.00 u Griekse leeskring - Tobit 14; Park Vronesteyn 32, Voorburg

do 4 10.30 u OntMoeting

zo 5 10.30 u Viering bevrijdingsdag

zo 7 **14.30 u** Hoeksteenlezing *Sweelinck en Amsterdam* spreker Wim Toes m.m.v. Warner Fokkens, orgel

Colofon

Voorganger:

Ds. K. Bezemer,
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 532 04 38
kbezemer@cistron.nl

Voorzitter:

S.J. van Proosdij
Tel.: 070 386 86 85
s.proosdij@kpnmail.nl

Secretariaat:

G. Vallenduuk - Visser,
Tel.: 0252 213 998
secretarishoeksteen@gmail.com

Penningmeester

M.P.E. Geervliet-
Struikenkamp
Tel: 070-383 15 15
penningmeesterhoeksteen@gmail.com

Gebouw/verhuur:

J.J. Jager
Tel.: 06 206 175 39
jagerjjan@gmail.com

Contactpersoon

ziekenhuisopnamen:
Simon van Proosdij
Tel.: 070 - 386 86 85
s.proosdij@kpnmail.nl

Redactie Stemmen:

G. Hornman-Oldenbeuving
M.van Proosdij-v.d. Beukel
H. van Wingerden
W. Toes

Eindredactie:

A.G. Spruijt
Tel.: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com

Bankrekeningnummer:

NL 93 INGB 0000 137735
Vereniging van Vrijzinnig Gods-
dienstigen te Voorburg

Maandblad Stemmen:

Op aanvraag via het secretariaat

Redactieadres:

stemmen@kpnmail.nl
Rozenboomlaan 119
2274 HK Voorburg

Website

www.vrijzinnigcentrumdehoek-
steen.nl

Inleveren kopij

Wilt u kopij voor het mei-nummer a.u.b. insturen
uiterlijk 18 april a.s. in Times New Roman pt.12 regelafstand 1
naar het redactieadres stemmen@kpnmail.nl
of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg